

Antonius onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost



Jaargang 32 nummer 7, Advent 2020

Rond de drempel naar het nieuwe kerkelijk jaar

Als de merel niet meer zingt, de bladeren verkleuren en door herfststormen worden verwaaid, dan loopt ook het kerkelijk jaar ten einde. De natuur met zijn ritme van leven en sterven, en de herfst in het bijzonder, nodigt uit om na te denken over het aardse leven dat eindig is. Begin november wordt Allerheiligen en Allerzielen gevierd, om mensen te herinneren die ons in de dood zijn voorgegaan en om stil te staan bij ons eigen leven dat voorbijgaat.

Met Allerheiligen staan we stil bij hen die onvoorwaardelijk in de voetsporen van Jezus zijn gegaan. Gaan in de voetsporen van Jezus houdt ook sterven in, in de zin van (iets van) je ego weggeven voor het hogere doel. Voor mensen die naar Jezus' voorbeeld dit doen, betekent die opoffering overigens ook nieuw leven. Heiligen, zoals we die in kerken kennen van beelden of glas-in-lood ramen, waren mensen die door hun daden anderen hebben voorgeleefd hoe een betekenisvol en godsvruchtig leven te leiden dat de dood aankan.

Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november) volgen elkaar netjes op. Op Allerzielen worden de dierbare overledenen uit eigen kring

herdacht. Wij bidden dan dat de dierbare overledene rust en vrede mag hebben gevonden in de bron van Gods eeuwige Liefde. Dierbare doden herdenken verbindt ons ook met hen, door het memoreren van het lief en leed dat je samen hebt gedeeld en de mens die je hierdoor geworden bent. Dat kan troost en nieuwe toekomst bieden.

Allerzielen is ook een uitnodiging aan de geloofsgemeenschap om verbondenheid te bevestigen met mensen die getekend zijn door rouw.

Traditiegetrouw vangt het nieuwe kerkelijk jaar aan met de Advent. Tijdens de Advent bezinnen we ons op de komst van Christus en wordt toegeleefd naar het Kerstfeest. Advent is een tijd waarin elke dag korter en kouder wordt, waardoor de behoefte aan warmte en licht groeit. We worden opgeroepen tot waakzaamheid door zelf licht en warmte te zijn voor anderen. We worden uitgenodigd om de weg te banen voor solidariteit met al wie

Lees verder op pagina 2

**Huis van God,
huis voor de buurt**

*Vandaag
steek ik een kaarsje aan
voor de liefste mensen
die zijn heengegaan.
Om still te staan
en aandacht te geven
aan de betekenis
van hun én mijn leven*

Allerzielen

Ook dit jaar herdenken we vanuit de parochie de overledenen.

▶▶ pagina 2

Pelgrimsroute

Het initiatief van het Pelgrimshuis Maria Magdalenaparochie en gemeente De Vierplek, ontvangt een flinke financiële bijdrage.

▶▶ pagina 5

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

het vuur en de energie niet heeft om ten volle te leven vanwege verdriet, onrecht en armoede. Niet voor niets zijn de kaarsen in de adventskrans een veelzeggend symbool in deze periode. Zij doen ons denken aan Christus, het Licht dat in de wereld zal komen.

Zoals gezegd, de eerste zondag van de Advent is ook het begin van een nieuw liturgisch jaar (B). Tot november 2021 zal de evangelist Marcus een belangrijke gids zijn op onze geloofstocht. Het evangelie volgens Marcus is het kortste, maar hoogstwaarschijnlijk ook het oudste van de vier evangeliën. Wellicht zijn de getuigenissen over Jezus van de apostel Petrus, de eerste paus in Rome, een belangrijke bron van informatie voor het evangelie van Marcus. Het is in eerste instantie voor de christenen van Rome, en ter ondersteuning van hun geloof, dat hij zijn evangelie heeft geschreven. Deze eerste christenen hadden veel te lijden onder het regime van de wrede keizer Nero. Hierdoor werd de jonge geloofsgemeenschap zwaar op de proef gesteld. Marcus wilde zijn medegelovigen meegeven dat de verrezen Jezus Christus bovenal de Messias is die gekruisigd werd omdat Hij openlijk opkwam voor kwetsbare mensen en onrecht aan de kaak stelde. Meer dan de andere evangeliën benadrukt het evangelie van Marcus dan ook dat er geen Pasen is zonder Goede Vrijdag, geen opstanding zonder lijden, en dat iedereen die Jezus echt wil volgen ook zijn kruis zal moeten opnemen.

Theo Brock



Marcus geschilderd door Rembrandt

Allerzielen

Tijdens Allerzielen gedenken wij traditiegetrouw al degenen die overleden zijn. Het afgelopen jaar ontvielen ons:



Op zondag 1 november gedenken wij onze overledenen. Normaal gesproken hebben wij ieder jaar een mooie lichtceremonie voor kerkgangers en familieleden van de overledenen. Die kan vanwege corona niet plaatsvinden. De viering gaat gewoon door, maar vanwege het beperkt aantal mensen dat kan komen is besloten om ook de kerk in de middag open te stellen.

Daarom willen we dit jaar op zondag 1 november 's middags van 14.00 tot 16.00 uur de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te geven in stilte hun dierbaren te gedenken en eventueel een kaars op te steken. Het is wel belangrijk dat u goed de anderhalve meter afstand bewaard.

Wees welkom!

Boekentip

Zelfs na meer dan 70 jaar weet Dietrich Bonhoeffer nog altijd te inspireren met zijn meditatieve dagboek. Het bevat voor iedere dag, te beginnen vanaf de eerste dag van de Advent tot en met de eerste week van januari, een tekst en een prachtige full colour foto. De tekst hieronder komt uit dit dagboek.

Wat is ons leven anders dan een voortdurend wachten op verandering, verbetering ... We wachten, maar wachten gaat altijd gepaard met een bepaalde vorm van angst. Want niemand weet of de dingen die we verwachten, ooit ook werkelijk zullen gebeuren. Misschien gaat het wel ineens totaal anders ... Daarom zit er in al ons wachten altijd ook iets van gelatenheid. We houden onze vurigste hoop en grootste verlangens goed in toom, omdat we

ons er innerlijk op in moeten stellen dat die onvervuld zullen blijven. We willen immers niet onverstandig zijn ... Daarom is een verstandige manier van wachten ook altijd een gekweld wachten, een constante innerlijke strijd tussen enerzijds iets heel graag – en het liefst meteen – willen hebben en anderzijds er niets voor willen opgeven ... En we voelen waarschijnlijk wel aan ... dat dit niet de manier van wachten is die bij Advent past.



Krachten van het donker

In het openingsstuk wordt het al benoemd: Advent, traditioneel de tijd van verwachting en van hoop. Van kortere dagen en je terugtrekken. Ik neem me ieder jaar voor om deze periode wat extra aandacht te besteden aan bezinning, ter voorbereiding op Kerst. De kou, de vallende bladeren, de korte dagen, helpen van nature mee om naar binnen te keren en nu met corona zou het makkelijker moeten zijn om hiervoor meer tijd vrij te maken. Ik besluit om me eens meer te verdiepen in deze bijzondere periode. Hoe kan ik invulling geven aan deze voorbereiding op een manier die bij mij past?

Zo lees ik dat de tijd tussen het Michaelfeest op 29 september en Kerstmis een tijd van innerlijke beproeving is. "Het zonlicht vermindert, de bladeren vallen af. De natuur laat zien dat de geestelijke krachten die in het voorjaar en de zomer het licht en de warmte naar de aarde brachten, zich terugtrekken. Met het terugtrekken van het licht en de warmte nemen de krachten van de nacht, de krachten van het donker, toe. Het wordt koud. Er breekt een tijd aan waarin wij mensen op onszelf worden teruggevoerd. De natuur, de warmte en het licht van de zomer, omhult en draagt ons niet langer. We moeten het nu zélf doen. Uit onszélf moet nu de impuls komen ons met de wereld van God te verbinden."

Wat zijn dan in dit kader voor mij die krachten van het donker in deze Adventstijd? Ik ga het niet hebben over wat er allemaal mis is in de wereld. Ik houd het wat dichterbij mezelf. In de eerste plaats is dat voor mij de afleiding, waardoor het voornemen om me voor te bereiden op Kerst slechts in beperkte mate uitvoering krijgt. Ik was altijd druk met Sinterklaas, met het organiseren van allerlei activiteiten,



concerten, gezellig met vrienden naar een Kerstmarkt; je herkent het misschien zelf ook wel dat er juist in deze periode zoveel te doen is.

Maar zijn wij ons nog bewust van deze afleiding? Vaak merken we pas achteraf dat het weer niet gelukt is om ons innerlijk wat meer voor te bereiden op Kerstmis.

In de mysteriescholen in het oude Griekenland, in de tijd vóór Christus, was men dat wel. De leerlingen op die scholen werden in deze periode gemaand om wakker te zijn en zich verantwoordelijk te voelen voor de inwerking en de verleidingen van het 'boze'.

Plato, de Griekse wijsgeer, noemde in zijn werk *Politeia* vier kwaliteiten of deugden die de mysterieleerling moest ontwikkelen, wilde hij het boze het hoofd kunnen bieden en toegang krijgen tot het goede. Die deugden zijn: gerechtigheid, gematigdheid, moed en wijsheid.

Deze vier deugden vormen samen met de drie deugden geloof, hoop en liefde de zeven deugden van de Katholieke kerk.

Die zeven deugden... wat kan ik daarmee juist in deze Adventsperiode? Heb ik de moed om naar binnen te keren en mijn angsten, onzekerheden en oordelen onder ogen te zien? Kan ik vanuit liefde mijzelf en de ander tegemoet treden? Blijf ik hopen op een betere wereld? Hoe kan ik mijn geloof versterken en in verbinding blijven met het Goddelijke? Hoe kan ik bijdragen aan gerechtigheid? Heb ik in deze periode wat meer aandacht voor mijn lijf en drink en snoep ik wat minder? Hoe kan ik nog meer mijn eigen waarheid en wijsheid leven?

Tijd maken om aan deze zeven deugden aandacht te besteden... misschien is het resultaat daarvan voor mij wel het échte Kerstgeschenk *Jeanine van Weert*



De kerk als veilige haven...

Huis van God, huis van de buurt. Ook tijdens corona zijn we blij dat we stevig in de buurt verankerd zijn. In de zomer werden wij al benaderd door een huisarts in de buurt met de vraag of het eventueel mogelijk zou zijn om de kerk te gebruiken als een veilige plaats om de jaarlijkse grieprikken uit te delen. Natuurlijk zeiden wij ja. De kerk met het glazen voorportaal en de verschillende uitgangen maakt het heel goed mogelijk om geheel volgens de coronaregels te werken. Het afstand houden was wel even wennen voor de 'vaste klanten' maar het liep allemaal heel gesmeerd.

"Dat we de kerk nu opzochten als veilige haven heeft ook wel iets moois. Het was in ieder geval een gezegende prik" aldus huisarts Bertholet uit de Fransestraat.

pagina 4

vr 16 oktober 2020 NIJMEGEN 3

VACCINATIE ANDERE LOCATIE

Met z'n honderden naar de kerk voor de griepspuit

Waar ze normaal de hostie uitreiken, werden gisteren spuiten gezet. Corona noopt huisartsen tot creativiteit met de grieprik. Het lijkt drukker dan ooit.

Daan Rieken Nijmegen

Van dertigers tot hoogbejaarden. In een lange rij staan ze donderdagmiddag voor de Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg in Nijmegen. Honderden patiënten van huisartsenpraktijk Bertholet kunnen deze dag de jaarlijkse griepspuit voor het altaar halen. Doktersassistente Ingrid van der Horst lacht. „Het zal een tijd geleden zijn dat het zo druk was in de kerk.“

Grieprikken in een gebedshuis. Huisarts Birgit Bertholet besloot er toe omdat haar praktijk aan de Fransestraat te krap is om bij een grote aanloop van patiënten voldoende afstand te houden. In de kerk kan dat wel. Voor de ingang staan om de 1,5 meter wachtstapen. De bezoekers moeten een mondkapje op, dienen hun handen te desinfecteren en volgen een verplichte looproute die hen bij een van de drie doktersassistentes de gewenste spuit oplevert.

Gaat gesmeerd, zegt de Nijmeegse Marie-Jan Laurensen (75) als ze gevaccineerd en wel weer buiten staat. „Coronaproof is het zeker. Maar ik mis wel sfeer. Normaal staan we op de dag van de grieprik met een grote groep patiënten bij de praktijk te wachten. Ik breng altijd wat lekkers mee voor de assistentes. Die gezelligheid is er nu niet.“

Tallose Nijmeegse praktijken wijken dit jaar voor de griepspuit uit naar een grotere locatie. Afstand houden is extra belangrijk voor de 60-plussers en medisch kwetsbaren die een oproep krijgen. Ruimere prikkolies zijn in Covid-19-tijd sowieso overbodige luxe. Er wordt gerekend op een hogere opkomst. „Door corona en de angst voor de griep verwachten we 10 procent meer“, zei bestuurder Patricia Pulles van Huisartsenkring Nijmegen & Omstreken daar eerder over.

Huisarts Bertholet heeft daar rekening mee gehouden. Ze kocht 410 grieprikken in, 90 meer dan ze er vorig jaar in totaal uitdeed. Zo is ze voorbereid op mensen die normaal een oproep negeren, maar in coronatijd wel een spuitje halen. Neemt Anne. „Vorig jaar ben ik niet geweest“, zegt de 31-jarige Nijmeegse, als ze de kerk aan de Groesbeekseweg uitstapt. Ze heeft een chronische darmziekte en wil daarom liever niet met haar achternaam in de krant. „Met corona neem ik het zekere voor

▲ Grieprik halen in de kerk, want daar is ruimte om voldoende afstand te houden.

FOTOREBBIELLEN

■ Coronaproef is het zeker. Maar ik mis wel sfeer

– Marie-Jan Laurensen

het onzekere. De grieprik wordt me aangeboden, waarom zou ik het niet doen? Better safe than sorry.“

Zo denken meer mensen. Bij de praktijk van Bertholet blijken op de enige grieprikmiddag van 2020 285 spuiten te zijn gezet. 65 meer dan op de vaccinatiedag vorig jaar. Het restant wordt de komende weken op afspraak uitgedeeld. In de praktijk. De kerk wordt gewoon weer gebedshuis. „Fijn dat we hier terecht konden“, zegt Bertholet. „Dat we de kerk juist nu opzochten als veilige haven heeft ook iets moois. Het was in ieder geval een gezegende prik.“

Wél vieren, máár...

Nu we besloten hebben door te gaan met vieren is het belangrijk dat we ons aan de regels houden. Dat betekent dat we geen koffie meer drinken na afloop, dat we voldoende afstand houden (de kerkbanken zijn om en om afgesloten) en dat we wegblijven bij klachten. Aan de ingang staat een fles met desinfectans en u kunt uw naam noteren. Toiletbezoek is toegestaan maar u wordt verzocht om na gebruik zelf de WC te reinigen met de daarvoor bestemde doekjes.

We volgen de richtlijn om met 30 mensen te vieren, uitgezonderd de bedienaren. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Er zijn meerdere mensen die toch wegblijven om geen risico te lopen. Want we hebben ook besloten dat we niemand willen weigeren.

Uiteraard bekijken we iedere zondag of het allemaal goed gaat en zullen we naar bevinden handelen. Zelf ben ik altijd achter in de kerk aanwezig om ervoor te zorgen dat alles goed loopt en eventuele vragen te beantwoorden.

Clara ter Berg

Galgenwei'tje

Onlangs kreeg ik een verzoekje van onze overburen of ik mee wilde doen aan hun initiatief om een buurttuin te beginnen in de Palembangstraat. Mijn zwakke rug indachtig en de noodzaak ook in eigen tuintje actief te blijven heb ik dat helaas moeten afwijzen maar hen wel de mogelijkheid aan de hand gedaan dit niet in de Palembangstraat te doen maar in de Van Slichtenhorststraat. Het speelveld op de Palembangstraat is een walhalla voor de kinderen uit de hele buurt en de tuin van het parochiehuis kan wel een opknopbeurt gebruiken!

Na toestemming van het locatieteam gingen Ed Aerts en Lidwien Bonarius meteen enthousiast aan het werk en inmiddels hebben zich de eerste belangstellenden gemeld om mee te helpen!

De naam 'Galgenwei'tje' is natuurlijk een ode aan het lied van Piet Klein, oud-dirigent van het Gregoriaans koor. Wij zingen dit lied al jaren tijdens bijzondere gelegenheden!

Enieder mens heeft zo zijn plek
En elke gek zijn eigen stek:
Daar is-ie happy, daar gedijt-ie.
In Dukenburg, in Molenhoek
Is 't prachtig, maar niet wat ik zoek.
Geef mij maar liever 't Galgenwei'tje.
De lanen van 't vroeg're bos
Met bomen, struiken, varens, mos
Zijn nu omzoomd met huizenrijen.
Gelukkig overal nog groen
Van boom en tuin en van plantsoen.
De bloesem sneeuwt op de pla-
veien.

Refrein:

En tussen licht en donker loop ik
Mijn buurtje door – mijn werk
gedaan –
Ik neurie wat en verder hoop ik
Hier nooit meer weg te hoeven gaan!

Monique Leclercq



Pelgrimsroute Over-Betuwe krijgt langzaamaan gestalte

Alweer ruim een jaar geleden zijn we gestart met het opzetten van een nieuw pelgrimspad in de Over-Betuwe. Twee kerken uit de Over-Betuwe, de RK-parochie Maria Magdalena en de protestantse streekgemeente De Vierplek, hebben dit initiatief genomen en hebben Pelgrimshuis Antonius gevraagd om mee te doen. Het wordt een route van ongeveer 150 kilometer, die je in dagetappes kunt afleggen. Een beetje vergelijkbaar met de Walk of Wisdom. Met de initiatiefnemers daarvan hebben we goede contacten.

De Antonius van Paduakerk is met het pelgrimshuis een mooie startplek voor de route. Maandelijks (of zo vaak gewenst is) kunnen we vanuit onze kerk een pelgrimsviering houden en de pelgrims uitgeleide doen. Het eerste stempel voor hun wandelboekje kunnen pelgrims bij ons verdienen.

Sinds een jaar zijn we deze nieuwe pelgrimsroute dus aan het opzetten vanuit drie organisaties. Vanuit Antonius zijn vooral Marlies van Schaik, Antoon Janssen en Corné van Iersel actief bij de voorbereidingen betrokken.

Het goede nieuws is dat de stichting San Damiano (de organisatie achter het pelgrimshuis) voor dit initiatief een financiële bijdrage

van € 30.000,= ontvangt van het programma Space for Grace, onderdeel van het fonds Porticus. Dit is een programma waarmee ruimte wordt gegeven aan vernieuwende projecten in geloofsgemeenschappen. Daar zijn we natuurlijk erg gelukkig mee. En we zijn er ook gelukkig mee dat het niet alleen om een geldbedrag gaat, maar dat we een jaar lang deelnemen aan een traject met andere vernieuwende initiatieven, met het doel om van elkaar te leren.

We hebben er zin in en zullen u op de hoogte houden van wat we in het komende jaar gaan leren. En natuurlijk willen we ook graag vertellen over de pelgrimsroute. In de afgelopen zomer hebben vrijwilligers voor de verschillende deeltrajecten een route uitgezet en beschreven. Onze Antoon Janssen heeft prachtige routes uitgestippeld voor de eerste en de laatste etappe: Nijmegen-Oosterhout en Lent-Nijmegen.

In het najaar hebben we deze routes samengebracht in één route voor het geheel. We hebben ervoor gezorgd dat de deeltrajecten goed op elkaar aansluiten, dat dubbelingen eruit gehaald zijn en geen belangrijke bezienswaardigheden en bezinningsplekken worden gemist.

We hebben nu nog een jaar de tijd om de route definitief te ma-



SPACE FOR GRACE

ken. Daarvoor gaan we de route beschrijven. En niet alleen de route, maar ook het landschap, de cultuurhistorie en de bijzondere plekken die we tegenkomen. We gaan proeflopen om te zien of dit echt de meest optimale route is. We zullen overnachtingsadressen benaderen en zorgen ervoor dat bezinningsplekken worden opgesteld. Er wordt een wandelboekje uitgegeven. Er komt een logo. We zullen het nodige aan promotie gaan doen en nog wat andere fondsen benaderen.

Het is een mooi initiatief met een mooie club vrijwilligers.

Corné van Iersel

Buurt aan tafel gaat door met afhaalconcept

In het voorjaar hebben we een stop van een paar maanden ingelast. In die periode hebben jullie overweldigend gehoor gegeven aan onze oproep om onze kooksters te steunen. Dankzij jullie donaties van meer dan € 3.000,= zijn zij tot nu toe goed door de coronaperiode gekomen. Voor ons, de vrijwilligers van Buurt aan Tafel, was het een hartverwarmend signaal dat Buurt aan Tafel wordt gewaardeerd.

Vanaf juli zijn we weer begonnen met Buurt aan Tafel, maar nu als afhaalconcept. Het idee is dat je ook heel goed thuis bij elkaar kunt eten. We bieden dus de mogelijkheid om iemand bij je thuis uit te nodigen of om bij een mede-gast te gaan eten. Dat is net wat leuker en socialer dan alleen eten afhalen.

Tot nu toe werkt het afhaalconcept

redelijk goed. We hebben wel duidelijk minder gasten dan vóór corona. Voor de laatste maaltijd was de belangstelling groot: er namen een kleine 50 mensen aan deel. Daar zijn we best tevreden mee, maar afgelopen najaar hadden we regelmatig 70 gasten.

Daarom doen we graag een oproep aan iedereen om ook nu mee te doen met Buurt aan Tafel – en om indien je dat wilt gasten thuis uit te nodigen. Op onze website www.wij-dewereld.nl vind je meer informatie over de menu's en over wanneer Buurt aan Tafel plaatsvindt (eerste en derde dinsdag van de maand). Je kunt je daar ook aanmelden voor onze herinneringsmail.

Corné van Iersel



Gastvrije kerk

Dit jaar zijn we genomineerd voor de verkiezing van 'meest gastvrije kerk van Oost-Nederland'. Eind oktober vindt de prijsuitreiking plaats en natuurlijk hopen we allemaal dat we van de tien kandidaten uitverkoren zijn.

Onlangs zijn er filmopnamen van onze kerk gemaakt, die bij de prijsuitreiking vertoond zullen worden. Het was leuk en spectaculair om daarbij te zijn. Zeker omdat er ook luchtopnamen met een drone werden gemaakt, zowel binnen als buiten. Zo'n drone die door de kerk vliegt...honderd jaar geleden zouden ze misschien even gedacht hebben dat de heilige geest zelf was verschenen. Maar nu nog steeds is het een wonder van menselijk vernuft.

Nu in de komende weken natuurlijk duimen om de verkiezing te winnen!

Corné van Iersel



Vliegklaar maken drone



Filmen van bovenaf

Kerst-Inn 2020...Coronaproof

De Kerst-Inn werkgroep blijft hoop houden dat er ondanks de momenteel zorgwekkende situatie rondom corona er in december misschien toch een kleine kans is om een aangepaste Kerst-Inn te houden. Om toch samen een mooie kerstfeer te beleven waar we nu allemaal zo'n behoefte aan hebben.

Dus beginnen we vol goede moed met de voorbereidingen en hebben we al heel wat verzameld voor de tweedehands kerstspulletjes-markt. We zijn ook al begonnen met het maken van kaarten en kerstversieringen om tegen kleine prijsjes te verkopen.

Mocht u thuis nog goed bruikbare kerstspullen hebben waarvoor u een nieuwe liefhebber zoekt en zo bij u thuis weer ruimte scheidt, denk aan ons.

Wij zijn blij met kerstversieringen, kerstboeken, kerstmuziek, kerstpuzzels, kerstservies, kerstverlichting en andere kerstspullen waar wij dan mooie kerstpakketjes van maken die als kerstcadeautjes een nieuw leven krijgen.

U kunt ze afgeven in de kerk bij de diaconietafel met daarop een briefje met: kerstspullen, of bel of mail ons dan halen we het bij u thuis op.

Het thema van de kersttentoonstelling deze Kerst-Inn 2020 is Maria en Kind. Ook daarvoor kunt u een deel van een kerstgroep in bruikleen inleveren. Wij denken dan aan een kerstgroepje met Maria, Josef en kind. Ook daarover kunt u ons mailen of bellen.

Adventsactie

Toch dit jaar weer opnieuw gekozen voor het Frans van der Lugt Center! In de berichtgeving hoor je op dit moment niet zo heel veel over alle brandhaarden in de wereld. Alles wordt overheerst door het wild om zich heen grijpende coronavirus. Daar heeft de hele wereld mee te maken.

Maar net zoals wij proberen ons leven met alle beperkingen door te laten gaan, zal dat ook in Libanon gebeuren en ook in het Frans van der Lugt Center in Beiroet. Daar zal men proberen de kinderen onderwijs te geven, ze te laten spelen, ruimte te bieden voor het verwerken van hun trauma's.



Wilt u bijdragen met kerstspullen of een kerstgroep? neem dan contact op met:

Addy Groos, a.groos4@wmsweb.nl
06-28284700 of Beppie Peters, barendje1950@gmail.com, 06-30483180.

Als alles goed gaat kunt u de Kerst-Inn bezoeken op: zaterdag 19 en zondag 20 December van 11-17.00 uur.

Op naar een mooie, coronavrije Kersttijd!

Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag moed geeft en morgen kracht

Alvast hartelijk dank!

Werkgroep Expo / Kerst-Inn

Juist nu de wereld zo'n beetje op zijn kop staat is het goed bepaalde vertrouwde dingen vast te houden. Een van die vertrouwde acties in onze kerk is de inzameling van geld tijdens de Adventsactie voor het Frans van der Lugt Center. Nog steeds hard nodig! We kunnen kinderen door scholing perspectief bieden op een toekomst, samen met andere kinderen, moslims en christenen.

Tijdens de Advent zal de bekende blauwe bus weer achter in de kerk klaarstaan. Zorgt u mee voor toekomst voor vluchtelingkinderen?

Werkgroep diaconie

Start Kerstactie

We hopen dat er vanaf 29 november weer kerstpakketten opgestapeld kunnen worden in de kerk. Dan zijn we namelijk weer bezig met onze jaarlijkse kerstpakkettenactie. Maar deze actie verloopt dit jaar in alle kerken van Nijmegen en Overbetuwe die meedoen, wat anders dan anders.

Dit jaar zullen we voor de klanten van de Voedselbank geen kerstpakketten maken. Het aantal klanten is nu zo groot dat we niet kunnen beloven dat we voor iedere klant een kerstpakket hebben. En "bijna genoeg" is met kerstpakketten echt niet genoeg..... Bovendien speelt ook hier corona ons parten. Een aantal kerken sluit (deels) de deuren. Maar voor hoelang? Daarom hebben we, met pijn in ons hart, besloten gewoon houdbare levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbank. En er mag zeker ook iets lekkers voor Kerst gegeven worden! U kunt een flyer met ideeën meenemen.

Daarnaast worden in de drie kerken die daar al jaren aan meedoen, wel kerstpakketten gemaakt voor cliënten van Stichting Gast, Vluchtelingenwerk, Bed-Bad en Brood en Home-Start. Dus als u het leuk vindt een kerstpakket te maken, dan kunt u in de kerk een kaartje aan de waslijn uitzoeken. Voor dat pakket geven we u dan een passende doos mee en een flyer. En uw naam en telefoonnummer worden genoteerd.

Deze keer mag u aan de Voedselbank net zoveel geven als andere jaren, alleen verpakken we het niet in een kerstdoos. Alle (kerst)levensmiddelen worden eerlijk verdeeld onder de ruim 800 klanten.

U kunt de levensmiddelen en de kerstpakketten op zondag voor en na de viering in de kerk brengen tot en met 13 december.

Hopelijk doet u allemaal weer mee, want er is heel veel nodig! Hartelijk dank alvast!

Werkgroep Diaconie

Uit het lokatieteam

Waar zijn we toch allemaal weer in beland? Vraagt u zich dat ook wel eens af? Soms lijkt het of de wereld in totale verwarring is. Of er overal oorlog, ellende, honger en onmacht heerst. Of corona onze zekerheden zo onder druk zet dat de mensen daar alleen maar met boosheid en onbegrip op kunnen reageren. Als je er dieper naar gaat kijken kan de angst over het tempo waarin je veilige wereld veranderen kan enorm toenemen. In die wereld willen wij als kerk overeind blijven en een veilige haven bieden waar je terecht kunt voor rust, bezinning en troost. De kerkopenstelling tijdens de eerste golf bood dat aan velen die trouw kwamen om er gewoon even te zijn. Toch willen wij nu zo lang mogelijk doorgaan met vieren. Om als gemeenschap elkaar te bemoedigen. Uiteraard met respect voor de regels. Het koffie drinken na afloop hebben we daarom geschrapt. Het was niet verantwoord in deze tijd. En uiteraard blijven we voor elkaar zorgen en via de diaconale acties ook voor onze naasten. We hebben als locatieteam ook weer overlegd met onze nieuwe pastoor, Eduard Kimman. Hij is bezig met zijn ronde langs alle locaties en wil absoluut meer samenwerking op gang brengen om zo steeds meer 1 parochie te worden. Tegelijkertijd steunt hij onze pogingen om een nieuwe bestemming voor onze pastorie te vinden. In de verklaring die namens hem is uitgegeven leest

u wat dat, dankzij de samenwerking met onze penningmeester Martien, heeft opgeleverd.

De toekomst blijft onzeker. Kunnen we Kerstmis vieren? Advent? Niemand die dat nu al weet. We bereiden ons voor en dan zien we het wel. Er is al zoveel niet doorgegaan maar we blijven onze blik naar voren gericht houden. Want het licht blijft aan en daarmee de hoop. Laten we oog houden voor elkaar, dan komt het goed.

*Namens het locatieteam,
Clara ter Berg.*

- In de vergadering van het parochiebestuur, dd 15 oktober, is het plan voor de verhuur van de pastorie besproken. Het bestuur is akkoord met een intentieverklaring die inhoudt dat er een serieus traject wordt gestart met een enkele gegadigde partij om te komen tot de huisvesting van een integraal gezondheidscentrum in de pastorie. Dit centrum heeft voor zijn activiteiten het gehele gebouw nodig. Naar verwachting heeft het traject grote kans van slagen en dat betekent een langlopend (minimaal 10 jaar) huurcontract. Dit verstevigt in hoge mate de financiële positie van de locatie.

Rugzakjesactie loopt als een trein

Als alle rugzakjes op 25 oktober ingeleverd zijn, hebben we samen ruim 50 rugzakjes gevuld. Heel bijzonder in deze tijd waarin niet iedereen gemakkelijk de straat op gaat om boodschappen te doen. Heel fijn dat het zo goed gelukt is! Veel dank aan iedereen die een of meerdere zakjes heeft gevuld. Kinderen in Oost Europa worden hier binnenkort heel blij mee gemaakt!



Werkgroep Diaconie



Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
www.avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Coördinator
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bezoekgroep ouderen
el. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl

Video



De Nederlandse bisschoppen hebben samen een videoboodschap uitgebracht ter bemoediging in deze coronatijd. U kunt de video bekijken op www.katholiekleven.nl.

Kroniek

Op 7 september is Liesbeth van den Hoogenband overleden. We hadden haar al even gemist. Door de coronamaatregelen konden we haar niet meer voor de kerk ophalen uit Nijveldt waar ze al enige tijd woonde.

Liesbeth was jaren lang een vertrouwde figuur binnen Antonius. Samen met Tjeu waren ze trouwe collectanten en zong ze in het gelegenheidskoor dat hij dirigeerde. Ze hadden tot hun verdriet geen kinderen maar waren een fantastische oom en tante voor de neven en nichten. Er werd met veel liefde over haar gesproken tijdens de uitvaart. Liesbeth was meester-kleermaker en leerde zo haar nichten naaien. Ze heeft binnen haar vakgebied veel betekend voor haar leerlingen en de organisatie. Samen met Tjeu heeft ze veel van de wereld gezien. Zijn overlijden kwam hard aan; ze voelde zich vaak eenzaam zonder hem. De laatste jaren nam haar gezondheid helaas af. Zozeer dat ze niet meer thuis kon wonen.

Ze zal gemist worden. Binnen haar familie en binnen onze gemeenschap waar ze een markante figuur was. Je deed nooit te vergeefs een beroep op haar.

Liesbeth is 92 jaar geworden.



Agenda

- Zo 25 oktober, 10.00u
Voorganger: Ed Metz mmv het Gregoriaans Koor.
- Zo 1 november, 10.00u
Allerzielen/Allerheiligen
Voorganger: Kees Megens mmv Larissa.
- Zo 8 november, 10.00u
Voorganger : Tjeu van Knippenberg mmv het Paduakoer.
- Zo 15 november, 10.00u
Voorganger: Cecile Kuijpers mmv de cantor.
- Zo 22 november, 10.00u
Voorganger: Liesbeth Jansen mmv de cantor.
- Zo 29 november, 10.00u
Eerste zondag Advent
Voorganger: Dick Akerboom mmv het Gregoriaans Koor.
- Zo 6 december, 10.00u
Tweede zondag Advent
Voorganger: Theo Brock mmv de cantor.

Agenda Pelgrimshuis

De Adventswandelingen hebben we helaas uitgesteld, omdat je nu maar in kleine groepjes buiten mag zijn. We mikken nu op de Vastenperiode.



Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar
Oplage: 500 exemplaren

Redactie
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer: Kerst
Kopij inleveren voor: 5 december
Verschijningsdatum: 13 december



Zondag 1 november is onze kerk ook open van 14 - 16 uur om een kaarsje op te steken en in stilte de overledenen te herdenken.