

Antonius onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost



Jaargang 32 nummer 1, februari 2020

Op weg naar Pasen!

In 2015 maakt de onlangs afgetreden Oud-Katholieke aartsbisschop van Utrecht, mgr. Joris Vercammen een pelgrimstocht van zeven dagen in Lapland. Deze pelgrimstocht voert iedere dag langs een meditatieplek waar een grote steen ligt, waarin een tekst is gebeiteld met een citaat uit het boek "Merkstenen" van Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld was een Zweedse diplomaat die van 10 april 1953 tot 18 september 1961 secretaris-generaal van de Verenigde Naties was. Hij stierf in zijn functie als gevolg van een vliegtuigongeluk tijdens zijn vredesmissie in Congo. De pelgrimstocht was voor Mgr. Vercammen de aanleiding om met andere Oud-Katholieken in 2017 een boekje te maken met meditaties speciaal bedoeld voor de veertigdagentijd. Naar aanleiding van een van de citaten op de 'merkstenen' maakte hij een overweging voor Aswoensdag over

"De langste reis is de reis naar binnen".

"De vasten of de veertigdagentijd is ook een reis, een reis naar binnen, naar ons misschien wel onbekende diepten van het leven. En lang, omdat hij een heel leven duurt. Ieder jaar opnieuw wil de vasten ons daaraan herinneren.

Het is een reis waarin een mens op zoek is naar de waarheid in zijn of haar eigen leven. Daarom is het zo belangrijk dat we niets verbergen of verdringen. Het echte 'afzien' tijdens de vasten is misschien wel het je verre houden van 'doen - als-of'. Dat vraagt om een grote mate van eerlijkheid; tegenover jezelf en tegenover anderen. Het is de voorwaarde om niet van de weg te raken en niet te verdwalen... Je kunt samen oplopen, maar je eigen weg moet je zelf gaan. Dat kan geen ander voor je doen, daartoe ben je 'veroordeeld' en daarmee bevind je je op de bodem van je bestaan, die eenzaamheid heet. Maar het betekent niet dat je zonder hoop zou zijn. Integendeel."

Vasten is een tijd van bezinning en actie. Daartoe worden we uitgenodigd op weg naar Pasen. Bezinning veronderstelt dat we op zoek gaan naar ons diepste ik. Wie ben ik te midden van de mensen om mij heen? Waar wil ik voor staan in mijn leven? Bezinning nodigt uit om nieuwe doelen of opnieuw doelen te stellen, en die ook proberen te realiseren. Bezinning vraagt dus om actie, om actief worden. Wat kan en wil ik betekenen voor mijn medemensen dichtbij en verder weg? Het is in dit verband goed te luis-

Lees verder op pagina 2

Huis van God,
huis voor de buurt

*Zoek de Bron in stilte
dan staat de tijd stil
drijvend in de lege ruimte,
is er het bewust-zijn
dat in het niets,
alles aanwezig is*

Sandy van den Heuvel

Stadsklooster

De samenwerking met Stadsklooster Marieke krijgt vorm..

▶▶ pagina 4

Voltooid leven

Symposium waar ethische, sociale en levensbeschouwelijke aspecten worden besproken.

▶▶ pagina 4

Jan Zuiker

Na 29 jaar stopt Jan Zuiker als vaste voorganger. Maar in uitzonderlijke gevallen.....

▶▶ pagina 6

www.avpnijmegen.nl

Vervolg van pagina 1

teren wat de profeet Jesaja ons te zeggen heeft (wij kunnen het horen in de oudtestamentische lezing op de 5e zondag van de Veertigdagen-tijd (Jes 58, 1-12). Dit gedeelte van de profetie van Jesaja is geschreven na de terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap, maar van een (geestelijke) wederopbouw is nog weinig terecht gekomen. De mensen willen weten wat God met hen voor heeft, omdat zij van zichzelf vinden dat zij doen wat God van hen vraagt (Jes. 58, 1-2). Zij vragen aan God: 'Waarom ziet Gij niet dat wij vasten, merkt Gij niet dat wij ons vernederen?' (Jes. 58, 3). Maar de profeet legt uit wat er aan schort: zij zoeken tijdens het vasten hun eigen voordeel, maken onderling ruzie en buiten hun arbeiders uit (Jes. 58, 4); kortom voor een vastendag gelden dezelfde regels als voor de sabbat. God maakt bij monde van Jesaja duidelijk dat vasten gepaard moet gaan met rechtvaardig handelen: vasten is mensen hun vrijheid geven, is je brood delen met de hongerige, is je niet onttrekken aan de zorg voor je naaste (Jes. 58, 5-7). Wanneer wij zo handelen, dragen wij bij aan de opbouw van de gemeenschap van mensen zoals God die bedoeld heeft (Jes. 58, 8-12).

Na de overweging die ik hierboven heb aangehaald, is een gebed afgedrukt, ook van de hand van Mgr. Vercammen. Ook dat wil ik u meegeven op weg naar Pasen.

"Heer onze God, wij hunkeren naar veiligheid, en zitten vast aan alles waarvan we zekerheid verwachten. Maar het is niet deze kleine standvastigheid die ons meer lief kan doen hebben. Leer ons los te laten en op weg te gaan"

Laten we die weg in vrede gaan
Dick Akerboom

Kerstpakketten

Dankzij hulp van jong en oud hebben we weer héél veel Kerstpakketten mogen bezorgen, waarvoor dank!



Leren...

De laatste weken en maanden van het vorige jaar hebben we met vele vrijwilligers hard gewerkt om onze kerkgangers, buurtgenoten en klanten van de Voedselbank, Stichting Gast, Bed/Bad/Brood en Home-Start in de kerstsfeer te brengen. Terwijl velen de zaal van het parochiehuis versierden voor de buurtmaaltijd en de kerk inrichtten voor een kerstfair rondom schapjes en ook de grote 'eigen' stal opzetten waren anderen bezig in het parochiehuis een nieuwe keuken te bouwen voor de dames van Zij aan Zij (de kooksters voor Buurt aan Tafel) en de bestaande pantry te vernieuwen. Ondertussen repeteerden de drie koren dat het een lieve lust was om de diverse vieringen op te luisteren.

Na de kerstdagen hebben we thuis uitgerust en een puzzel van tweeduizend stukjes gelegd en al doende realiseerde ik dat ik heel veel geleerd heb. Zo vertelde een mevrouw me dat zij 63 jaar geleden over het middenpad liep als bruid en dat het haar toch wat deed om weer in de kerk te zijn; ze wilde net weer naar huis gaan toen ze een bekende zag en dat bleek onze eigen Nel Bökking te zijn met wie ze op dansles zit! Zo zie je maar, dacht ik, 63 jaar geen kerk meer gezien maar wel nog op dansles zitten.

Even later kwam een meneer naar me toe die zei door zijn vrouw te zijn gestuurd! Was dat de echtgenoot van dat 63-jarige huwelijk en de dingen die hij vertelde maakte voor mij wel begrijpelijk dat ze niet kerkelijk waren hoewel hij niet de

bedoeling had me dat uit te leggen hoor. Hij vertelde bijvoorbeeld dat op de plek waar we stonden, links achter, ook banken stonden en die kostten 1 cent; verder naar voren kostte het 2 cent; ik vroeg hoeveel het kostte om in het midden te zitten en hij antwoordde dat hij dat niet kon betalen! En dat in een tijd dat je elke week naar de kerk moest op straffe van de hel...

Een andere meneer vertelde dat links achter de mensen van de melkerij zaten en omdat die zo stonken mochten die niet naar de communiebank lopen!

Oh ja, die ene meneer wilde niet meer net als zijn vrouw over het middenpad lopen want, zo zei hij, "ik ben er nog niet overheen dat mijn ouders als huwelijkscadeau ons een mis met drie heren gaven". (Voor de jongeren onder u: drie priesters op het altaar, dat was heel duur). Misschien zijn we toch als kerk een beetje vooruit gegaan als je dit hoort. In ieder geval is de onderlinge saamhorigheid, hulp, samenwerking ook in diaconale zin zo inspirerend dat ik nog volop wil doorgaan met vrijwilligerswerk voor onze Antonius! Maar niet meer in het locatieteam. Wat dat betreft vond ik trouwens nog het volgende gedichtje van Yvonne Mulder:

"Veel steekhoudende argumenten, veel voors en tegens, veel bezwaar, Maar wie zijn standpunt durft te verlaten wordt nog eens mens van het jaar!" Uit de Mariakalender, toch een onverdachte bron, voor wie de schoen past....*Koster Monique*

Financiële steun voor familie Piv

Sinds oktober bivakkeert in het hart van onze Stefanusparochie een uit Armenië gevluchte familie. Ze zwerven al 9 jaar door ons land als vluchteling en mogen inmiddels niet meer in het AZC verblijven en krijgen dus ook geen leefgeld meer. Met steun van mensen in de kerk en daarbuiten is een tijdelijke verblijfplaats gevonden. Dankzij uw financiële hulp hebben wij hen al vier maanden kunnen helpen; nu wordt het belangrijk dat we dat ook de komende maanden kunnen blijven doen, want de beroepsprocedure laat nog even op zich wachten. Het blijft voor hen dus nog steeds spannend, maar tegelijk zijn zij u ontzettend dankbaar voor de veilige huisvesting, en voor uw financiële

en mentale ondersteuning!! Zijzelf vinden die afhankelijkheid ook best moeilijk. We doen een beroep op u om nogmaals bij te dragen aan hun leef- en verblijfskosten; het kan een eenmalig of of maandelijks bijdrage zijn; gelieve dit te vermelden bij de betaling. Wij vragen u dit namens de steungroep STAP van medekerkgangers en pastor Paul Reehuis.

Het IBANnummer dat voor de familie ter beschikking staat is: NL59 RABO 0302 027 602 t.n.v. Vincentius Vereniging Nijmegen vermeld: hulp fam Piv. via PM Reehuis en geef aan of uw steun maandelijks of eenmalig is.

Marij de Rooij en Albert Meijer

Terugblik op een geslaagde decembermaand



100 mensen kwamen samen voor het vier-gangen Kerstdiner van Buurt aan Tafel; er waren meer aanmeldingen maar helaas..... Ook was er veel belangstelling voor de Kerstviering voor kleuters... en we hebben het verhaal met heel veel plezier uitgebeeld!



Rond de 400 mensen, jong en oud, bezochten de Kerst-Inn met kerststallententoonstelling kerstfair en kerstcafé. Zondagmiddag werd de kerst-Inn afgesloten met het samen zingen van Christmas Carolls.

In ons logboek enthousiaste reacties :

- Het kan niet echt Kerst worden zonder eerst bij jullie Kerst-Inn te zijn geweest.....
- Enorm genoten, Liefdevolle mensen vol aandacht, met het hart de kerk ingericht, Hulde.....
- Heerlijke belevenis, draag ik deze kerst met me mee.....Sublieme kerststallen, gezellige sfeer. Heerlijk om in de kerstemming te komen.....Mooie dingen gekocht, ik kom zeker volgend jaar weer.....



Samenwerking met Stadsklooster Mariken

Sinds september werken het Pelgrimshuis Antonius en Stadsklooster Mariken intensief samen bij de organisatie van activiteiten. Veel van de activiteiten organiseren we nu samen, zoals lezingen, meditatieve bijeenkomsten, podiumgesprekken, wandelingen etc. Dat is natuurlijk mooi, maar tegelijkertijd zijn het activiteiten die vaak al vanuit één van de kerken werden georganiseerd en waar de ander dan 'bij aansloot'.

Daarom hebben we nu een vervolgstap gezet. We zijn gestart met het opzetten van activiteiten (voor de periode vanaf september 2020), die we echt vanaf het begin gezamenlijk gaan organiseren. Vorige week hadden we (Cecile en ik) daarover een erg inspirerende bijeenkomst met enkele mensen van het Stadsklooster en we zijn gekomen tot een twaalfstal activiteiten waaraan we in de komende tijd handen en voeten gaan geven.

De activiteiten hebben alles te maken met kerk zijn in deze tijd en we hebben ze gegroepeerd in drie thema's of invalshoeken:

1) Wat inspireert je? We willen daarvoor onder andere een harts-tocht gaan ontwikkelen, die goed past bij de pelgrimsorganisatie die we zijn.
2) Kerk en duurzaamheid. In de laatste jaren is de aandacht hiervoor enorm toegenomen. Als kerk voegen we daar een waardevol perspectief aan toe.

3) De kerk in de stad. We staan midden in de samenleving, hebben onze netwerken en kunnen van betekenis zijn voor de stad.

Wil je hierin meedenken en meedoen, dan ben je natuurlijk van harte welkom!

Kernteam in oprichting

Gedurende het laatste halfjaar zijn er allerlei ontwikkelingen gaande binnen de AvP gemeenschap die vragen om versterking van het locatiebestuur bij het nemen van beslissingen en die ook vragen om meer onderlinge uitwisseling tussen de verschillende geledingen.

Afgelopen oktober heeft er daartoe een eerste vergadering plaatsgevonden, op initiatief van de AvP afgevaardigden in de Pastoraatsgroep (Joka Feenstra) en het Parochiebestuur (Marij de Rooij) met als gespreksleider Cecile Kuijpers.

Betuwebedevaart

In het afgelopen najaar kwamen een dominee en een pastoraal werker (beiden vrouwen) uit de Betuwe bij ons op bezoek met een prachtig idee. Zij willen graag een pelgrimsroute in de Betuwe uitzetten met een spirituele inslag. Een beetje zoals de Walk of Wisdom, ook met pakweg zes of zeven wandeldagen, maar dan wel met een christelijk karakter. Het zou fantastisch zijn, zo was hun gedachte, wanneer de start van deze wandeling kan plaatsvinden vanuit Pelgrimshuis Antonius en dat dan in onze kerk een openingsceremonie kan plaatsvinden.

Inmiddels zijn we een aantal keren bij elkaar gekomen. We denken na over het karakter van de route – naast christelijk, willen we ook een accent leggen op groepswandelingen – en over de elementen die in zo'n route een rol spelen – spirituele plekken natuurlijk, maar ook cultuurhistorie, natuur, het landschap en (de strijd tegen) het water. Met de lokale gemeenschappen gaan we aan de slag met overnachtingsplekken. We zijn bezig met voorzieningen als bijvoorbeeld een wandelboekje of een app, eventuele gadgets etc. En we denken over de verbindende elementen die zo'n route tot één geheel maken, zoals een symbool of beeldmerk en een gemeenschappelijk gebed. Ten slotte zoeken we naar subsidies en fondsen voor een goede realisatie. Het is een heerlijk daadkrachtige club die daar actief is in de Betuwe. Vanuit de Antonius van Paduakerk is ook Marlies van Schaik vrijwilliger. We hopen dat het pelgrimspad vanaf het voorjaar klaar is.

De bedoeling is te komen tot een kernteam van deze afgevaardigden en vertegenwoordigers uit de verschillende geledingen, zoals liturgie + koren, voorgangers, diaconie, catechese/vormingsgroepen, andere AvP activiteiten teneinde samen met het locatiebestuur tot een goed samenwerkend geheel te komen, en op die manier ook belangrijke beslissingen te kunnen nemen, die zo breed mogelijk binnen de AvP gedragen worden. U hoort meer van ons in de komende tijd.

Marij de Rooij

Voltooid leven

U hebt het waarschijnlijk ook allemaal gevolgd: de discussie rondom het onderwerp 'voltooid leven'. Voorstanders van de ontwikkelingen rondom het voltooid leven benadrukken het belang van zelfbeschikking. Tegenstanders vrezen dat kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving zich overbodig gaan voelen. Volgens Els van Wijngaarden wordt in het publieke debat voltooid leven gezien als een voldongen feit, waar we een regeling voor moeten treffen. Maar daarmee poetsen we belangrijke maatschappelijke problemen weg en wordt onze blik ernstig versmald.

Het Stadsklooster Mariken organiseert samen met het Pelgrimshuis een interessant symposium over 'Voltooid leven in de zorg'. In dit symposium voor artsen, psychologen, verpleegkundig specialisten, geestelijk verzorgers, en andere belangstellenden worden juist de ethische, sociale en levensbeschouwelijke aspecten besproken. Onder leiding van dagvoorzitter Paul van Tongeren bieden een aantal inleiders uitdagende impulsen om ieders eigen praktijk te doordenken zodat onze medemens vanuit een dieper perspectief ondersteund kan worden. Inleiders zijn: Els van Wijngaarden (onderzoeker), Kris Vissers (hoogleraar palliatieve zorg), Alfred Sachs (huisarts), Marinus van den Berg (geestelijk verzorger) en Annemarieke van der Woude (geestelijk verzorger/predikant).

Datum: woensdag 11 maart 2020 van 10.00-17.00 uur in Stadsklooster Mariken, Graafseweg 276, Nijmegen. Voor meer informatie en aanmelding: www.stadsklooster-mariken.nl (activiteiten/uitgelicht)

Wilt u meehelpen?

Op dit symposium Voltooid leven op woensdag 11 maart zijn vele handen nodig. Nu inhoud en organisatie klaar zijn rest nog het 'gewone' werk. Koffie zetten, stoelen en lunch klaar zetten, ga zo maar door. Meehelpen? Aanmelden bij Clara ter Berg (claraterberg@live.nl) of via de lijst achter in de kerk.



De Antoniusgemeenschap vol vertrouwen Onderweg

Ruim een eeuw zijn we als gemeenschap onderweg. Wat zou het mooi zijn wanneer we iets van wat ons bindt kunnen doorgeven aan een volgende generatie. Niet in dezelfde vorm. Onze gemeenschap is altijd in beweging geweest. Van de hoogtijdagen van het Rijke Roomsche leven naar een meer open geloof in de jaren '60 en de weg naar secularisatie in de laatste decennia. Met daarbij veel aandacht voor oecumene en met een sterke diaconie.

Bovendien heeft iedereen zijn eigen redenen om deelgenoot te zijn van de Antoniusgemeenschap. Sommige parochianen wonen in de buurt en komen al vele jaren in de kerk. Anderen komen van verder weg en zijn hier neergestreken. Naast gelovigen zijn er ook cultuurkatholieken. Weer anderen hechten sterk aan het kerkgebouw en aan de rust die je daar kunt vinden. Velen voelen zich verbonden met onze sociale en diaconale activiteiten, zoals de rommelmarkt en Buurt aan Tafel. Kortom: met elkaar vormen we een gemeenschap, die steeds in verandering is en ieder heeft zijn eigen redenen om zich bij onze gemeenschap betrokken te voelen.

Door als gemeenschap onderweg te zijn, door in beweging te zijn, blijven we bij de tijd. Daardoor zijn wij binnen de parochie H. Stefanus als gemeenschap in de afgelopen twintig jaar waarschijnlijk ook het minste achteruit gegaan, als je kijkt naar de aantallen kerkbezoekers en de ontvangen bijdragen van parochianen. We hebben best wel een

reden om vertrouwen in onszelf te hebben.

We mogen ook vertrouwen hebben in wat we in de toekomst nog kunnen betekenen. Te vaak wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat het met de kerk – met onze kerk – snel gedaan zal zijn. Maar we leven juist in een spirituele tijd. Veel mensen zoeken hun eigen weg, maar ze zijn zoekende. Mindfulness biedt mensen een weg. The Passion is mateloos populair. Managementgoeroes doen een beroep op Benedictus en voor een retraite in een klooster staan mensen op een wachtlijst. Omdat wij de signalen van onze tijd verstaan, liggen er ongetwijfeld ook voor ons nog mooie jaren in het verschiet. De toekomst is niet een rechte lijn naar beneden, maar altijd onvoorspelbaarder dan je denkt.

Dat we bij de tijd zijn, kun je niet van de kahotlieke kerk in brede zin zeggen. De oude professor Rogier klaagde al over de inertie van de katholieken. Onze bisschop De Korte spreekt regelmatig over een ontspannen inspanning die nodig is om de kerk voor de toekomst te bewaren. Dat zijn wijze woorden, maar je kunt ook té ontspannen zijn. Dat zie je bijvoorbeeld in onze eigen parochie H. Stefanus, waar al jarenlang bijzonder weinig van de grond komt.

Voor een goede toekomst kunnen we beter op onze eigen intuïtie vertrouwen. In januari hebben we daarover voor het laatst als

gemeenschap gesproken. Een pelgrimshuis past bij deze tijd. Het sluit aan bij de persoonlijke weg die mensen ook in hun geloofsbeleving gaan. Een stadsklooster is een al even goed idee. In vele steden worden in deze jaren stadskloosters opgericht voor mensen die op een of andere manier bezig zijn met geloof en zingeving, maar die zich niet direct bij een traditionele kerk willen aansluiten.

En een diaconaal centrum is in wezen wat we al zijn. Het jaar rond organiseren we vele diaconale activiteiten en een aantal daarvan coördineren we ook voor andere kerken. We werken samen met de Maranathakerk en vormen met vele andere organisaties een netwerk. In de loop der jaren hebben we op het gebied van diaconie de nodige expertise opgebouwd. Bovendien zijn Wij'deWereld (Buurt aan Tafel) en Pelgrimshuis Antonius nieuwe diaconale initiatieven. Dit alles rechtvaardigt dat we onszelf als Antoniusgemeenschap óók een diaconaal centrum noemen.

We zijn een mooie gemeenschap. Misschien wel mooier dan we soms beseffen en met veel meer betrokkenen dan alleen de parochianen die op zondag naar de kerk gaan. In de vorige editie van Antonius Onderweg is daar meer over geschreven. Het is goed om ons ervan bewust te zijn dat we nog steeds krachtig zijn, dat we van betekenis zijn en dat we ook kunnen groeien en bloeien.

Corné van Iersel

Visiedocument

Op zondag 19 januari hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de plannen voor de pastorie. Ik heb U toen gezegd dat er een concept visiedocument is gemaakt, welk document aan het Stefanus bestuur is aangeboden.

Dit concept visiedocument is geschreven door een aantal deelnemers van het kernteam van de locatie, waarbij kernteam op zich

wordt gevormd door vertegenwoordigers van de meeste werkgroepen van onze locatie.

Het concept visiedocument heeft het locatieteam op 9 januari jl. besproken met het Stefanus bestuur. Op verzoek van het Stefanus bestuur is het hoofdstuk gewijd aan de diaconie enigszins herschreven om de diaconale activiteiten van de gehele Stefanus parochie meer

tot zijn recht te laten komen. Het herziene concept visiedocument is beschikbaar via de website van onze locatie www.avpnijmegen.nl. Ik nodig u van harte uit kennis te nemen van dit document. Wilt u reageren op het document, stuur dan een mail naar secretariaat@avpnijmegen.nl

*Namens het locatieteam
Martien Peters*



Afscheid Jan Zuiker als voorganger

Op eerste Kerstdag 2019, ging Jan Zuiker voor het laatst voor en sprak zijn laatste overweging als vaste voorganger in AvP. Gelukkig heeft hij aangegeven dat er altijd een beroep op hem mag worden gedaan, maar zijn leeftijd (88) vraagt om minder verplichtingen en meer tijd voor zichzelf. Iets dat we hem allemaal van harte gunnen. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie hebben we hem dan ook uit heel ons hart bedankt voor al zijn inzet en prachtige overwegingen in de laatste 29 jaar. Wij zijn heel dankbaar dat hij onze gemeenschap zo lang als een herder geleid heeft.

Jan vertelt....

In 1991 ging ik in de OBU vanuit Maria Roepaan in Ottersum. Ik was toen 60, en had geen zin om op mijn lauweren te gaan rusten. Ik bood mij aan als pastor in het basispastoraat om 2 dagen voor niets in een parochie te werken. Ik werd afgewezen, door de toenmalige deken en de pastoor van Groesbeek. Toen vroeg Kees Mengers mij om Theo Bemer te vervangen, die teruggegaan was naar zijn bisdom Rotterdam. Dat deed ik graag, want ik was goed bevriend met Kees, ondanks het feit dat de parochie me helemaal vreemd en onbekend was. Ik kan me b.v. niet herinneren dat ik ooit in het gebouw geweest was, ofschoon ik al ruim 40 jaar in Nijmegen woonde en in meerdere kerken geassisteerd had. Aanvankelijk voelde ik me ook wat vreemd en hield wat afstand. Maar dat veranderde snel. Ik vond dat er een flinke kern actieve parochianen was, en ben zelf ook vrij snel actief geworden in allerlei groepen. Ik heb er ook bibliodrama geleid – in de sacristie- en me aangesloten bij het koor, toen nog "Kleinkoor" genoemd. Het telde toen nog geen 20 leden. Een eigenlijk dieptepunt heb ik er niet beleefd, of het moet zijn dat ik me een keer een half jaar op afstand heb gehouden. Een bijzonder fijne tijd vond ik de ruim 10 jaar dat we samen met de Protestantse Gemeente-Oost optrokken. De samenwerking met ds Peter van de Vange en zijn mensen heb ik heerlijk gevonden, omdat oecumene altijd al mijn voorliefde had, ofschoon ik er nooit voor heb kunnen werken. Als ik het zelf voor het zeggen had gehad zou ik daarvoor gekozen hebben! Ik ben geleidelijk aan zo vergroeid met de geloofsgemeenschap dat ik hem niet meer kan en wil missen. Het is een gezellige en warme gemeenschap, men heeft echt belangstelling voor elkaar, er wordt veel aandacht geschonken aan hulp voor wie dat nodig hebben, er is veel activiteit en creativiteit. De vieringen krijgen de aandacht die ze verdienen. Ook de samenwerking met de voorgangers en anderen vond ik prettig en goed.



Mijn vurige wens is dan ook dat de gemeenschap kan blijven voortbestaan en zich vernieuwen naar de toekomst toe: een nieuwe generatie heeft andere voorkeuren.

Ik ben er zelf rijker aan geworden. Heb er b.v. leren preken. Dat hebben wij op het seminarie niet geleerd, en tot mijn komst bij de Padua heb ik dat nooit regelmatig gedaan. Ik heb zo'n 150 overwegingen op mijn computer staan alleen al van de laatste 15 jaar. Als je daar doorheen loopt merk je dat er een hele ontwikkeling in zit. De eerste tijd zat er wel eens wat polarisatie in wegens de gespannen verhoudingen in de Kerk. Daar ben ik overheen: dat is niet vruchtbaar. Ik probeerde steeds korter te spre-

ken, en me dan steeds meer te concentreren op waar het eigenlijk om gaat: de geloofsverkondiging. De Bijbellezingen spreken mij steeds meer aan. In dit verband: "Zoek eerst het Rijk Gods, en de rest zal je in de schoot geworpen worden..." Er is niet alleen bij mij veel veranderd. De hele manier van geloven, van kerk zijn heeft een ontwikkeling doorgemaakt. De aandacht gaat gelukkig steeds meer uit naar de mensen, en minder naar het instituut. De mensen dan wel in hun relaties met elkaar. Daarom is de verhouding met mensen van andere kerken ook verbeterd: dat maakt samen optrekken mogelijk. Ik blijf verbonden met de Paduanen, hopelijk nog lang.

Jan Zuiker

Gregoriaans op bestelling

Het Gregoriaans koor van de Antonius van Padua kreeg recent enkele keren veel waardering voor de omlijsting van de uitvaart met Gregoriaanse gezangen. Dat kan natuurlijk aan het koor liggen, maar wellicht ook aan de gezangen. De gezangen bij de uitvaart kunnen een zeer troostrijk meditatief geheel vormen. Van het wat droevige 'Requiem aeternam' bij de intrede, klimt het gevoelsmatig op naar het meer optimistische 'Lux aeternam' bij de communie en het 'In Paradisum' bij het uitdragen van de kist. De waardering die het koor

ondervond kwam zeker ook van mensen buiten onze Antonius van Paduagemeenschap. Dat laatste heeft het koor doen besluiten dat het tegen een bescheiden vergoeding ook bereid is een uitvaart elders met Gregoriaanse gezangen te omlijsten. We denken daarbij vooral aan de andere locaties van de Stefanusparochie. Belangstellenden kunnen telefonisch contact opnemen met ondergetekende (024-3229454).

Jan Bulte

Vastenmaaltijd

Vorig jaar hebben leden van de locatie Effata de vastenmaaltijd in Antonius bezocht. Dit jaar is besloten elk een vastenmaaltijd te organiseren, met als doel dat we óók elkaars maaltijd bezoeken. Daarom zijn er dus dit jaar twee maaltijden; op 31 maart van 17.45 - 19.30 u in het parochiehuis van de Antonius van Paduakerk aan de Van Slichtenhorststraat 81, en op 10 maart van 17.00 - 19.30 in de dagkapel van Effata (ingang Groenewoudseweg). Tijdens de maaltijd is er aandacht voor gebed en zang. Ook wordt uw aandacht en steun gevraagd voor het Frans van der Lugt Centre. Een vaste traditie is via een briefkaart een bemoedigende boodschap te sturen naar gedetineerden in de Pompekliniek hier in Nijmegen. Dit wordt door hen zeer gewaardeerd. De pastor van de Pompekliniek neemt uw goede wensen mee.

In verband met de voorbereiding kunt u alleen deelnemen wanneer u zich vooraf heeft aangemeld. U kunt dat doen vanaf zondag 16 februari achter in de kerk bij Anneke Leisink. De kaart(en) die u bij inschrijving ontvangt is/zijn uw toegangsbewijs(zen) voor de vastenmaaltijd(en). Voor de maaltijd bij Effata moet uw aanmelding uiterlijk zondag 8 maart binnen zijn, voor de maaltijd bij de Antonius uiterlijk zondag 22 maart. We zouden het zeer op prijs stellen wanneer U zich aanmeldt voor beide maaltijden. De kosten bedragen € 5,00 per persoon per maaltijd. Een extra bijdrage voor het Frans van der Lugt Centre in Beiroet wordt zeer op prijs gesteld. U kunt Uw geldelijke bijdrage tijdens de vastenmaaltijd(en) voldoen. Zoals gebruikelijk neemt u uw eigen bestek, bord, glas en toetjesschaal mee. Op verzoek kan er voor vervoer gezorgd worden.

Oecomenische werkgroep
Diaconie, Anneke Leisink, AvP
Anton van der Meer, Effata

Wandelt u mee?

Zondag 16 februari is er weer de Franciscuswandeling, We vertrekken om 11.30 vanaf het kerkplein en Antoon Janssen begeleidt deze mooie wandeling.

Vastenactie: Frans van der Lugt

Het is al weer een paar jaar geleden dat de AvP het initiatief nam om het Frans van der Lugt Centre te ondersteunen. En hoe mooi is het dat de Effata ook aansluit, want het is nog steeds nodig, de opvang van kinderen wiens ouders uit Irak en Syrië naar Libanon zijn gevlucht. Ze wonen in Bourj Hammoud, een arme wijk van Beiroet. Al sinds 2014 is het Frans van der Lugtcentrum een van de scholen van de Jezuit Refugee Service (JRS) actief in deze wijk. De kinderen gaan 's morgens naar de school van de Jezuïeten en in de middag is er een plek op de Libanese basisscholen. De gezinnen worden ook thuis opgezocht om hen te ondersteunen. Hoe accepteert je de nieuwe situatie: je bent een vluchteling er is weinig ondersteuning vanuit deze arme wijk. De winkels zijn bijna leeg, er is ruzie op straat, er zijn veel inbraken. Veiligheid is ver te zoeken. Het Jezuïetenteam gaat regelmatig op huisbezoek, meestal twee aan twee en ze helpen waar ze dat kunnen.

Onze Vastenactie gaat weer voor de rugzakjes die kinderen mee krijgen als ze het Frans van der Lugt Centre bezoeken. De back to school kit bevat een pennenetui met daarin pennen en potloden, een puntenslijper, gum, kleurpotloden, lijm, en een schaar. Daarna krijgen ze schoolboeken, een kladblok en

soms ook ondergoed. Dit jaar zijn er 210 kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar en 324 middelbare scholieren. Er zijn dus 534 rugzakjes à € 40,- nodig. Helpt U mee? Ook een half rugzakje is welkom.

Hier is een droom van een van hen: Reem, 15 jaar, zij is een van de studenten die het Frans van der Lugt Centre bezoekt en zich daar thuis voelt.

Ze zegt: "Ik wil in de toekomst een advocaat worden om het onderdrukte volk te verdedigen, en overal gerechtigheid te verspreiden."

Onze bijdrage kan deze droom ondersteunen.

Uw bijdrage kunt u tijdens de Veertigdagentijd geven in de bekende blauwe bus achter in de kerk, of op de rekening van de Jezuïeten: St. Claverbond, Den Haag (ANBI) NL85 INGB 0000828228 onder vermelding van JRS Libanon. Deze vermelding is belangrijk want de JRS werkt in 45 landen in verschillende vluchtelingenkampen.

Rob van Woerkom



Vanuit het locatieteam

Afgelopen tijd is er veel overleg geweest met het parochiebestuur over de toekomst van de pastorie. Omdat het gebouw ook gewoon geld op moet brengen zet het bestuur in op verhuur van wooneenheden. Daar kan het Pelgrimshuis bij in. Van onze kant willen wij graag een kerkelijke bestemming en hebben daartoe een plan ontwikkeld. In dat plan zal er een diaconaal centrum in de pastorie gevestigd worden. Het plan is inmiddels in eerste aanzet besproken met het bestuur en gestuurd naar pastoraatsgroep en overige locaties. Ook op onze website is het voor ieder in te zien.

In de bijeenkomst van 19 januari is een en ander met de aanwezigen besproken. Het is een stoutmoedig plan waarin wij onze betekenis voor parochie en stad willen vergroten. Voor de duidelijkheid: het zal een plan zijn van Stefanus waar alle locaties in mee kunnen doen. En het is beslist niet zo dat de diaconie dan nog alleen maar vanuit dat centrum zal plaats vinden. Alle locaties behouden uiteraard hun eigen diaconie. Wel is er behoefte aan een zogenaamde trekker die coördinerend optreedt. Zodra er nieuws is laten we dat uiteraard weten.

Op de parochiebijeenkomst van 19 januari bleek weer eens hoe belangrijk is om regelmatig met elkaar in gesprek te gaan. Het geeft duidelijkheid en er is ook behoefte aan informatie en weerwoord. Er werd geopperd om het op regelmatige basis te gaan doen, b.v. eens in de twee maanden. Dat zal zeker zinvol zijn en we zullen dat in onze komende bestuursvergadering meenemen.

Namens het locatieteam, Clara ter Berg

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
www.avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Coördinator
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bezoekgroep ouderen
Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748
fietvdvenne@hetnet.nl

Kroniek



Op donderdag 30 januari j.l. hebben we hier in de kerk afscheid genomen van Maria Nolet, een bijzonder lid van onze geloofsgemeenschap. Ze is enkele jaren ernstig ziek geweest, met ups en downs, zodat zij nog van tijd tot tijd aan de zondagsvieringen deel nam, en aan enkele bezinningsbijeenkomsten. Zij was graag in onze gemeenschap, en men vond het fijn als ze er was, een vriendelijke vrouw, heel bescheiden, maar ook heel betrokken. Ze had heel wat in te brengen, want had veel gestudeerd: psychologie, filosofie, kunstgeschiedenis, theologie. Het leven zelf had haar veel bijgebracht, want dat is niet altijd over rozen gegaan; met name haar jeugd is moeilijk geweest. De manier waarop zij daarmee omgegaan is, heeft haar gevormd tot een gelovige, spirituele vrouw met een positieve levenshouding. Ze was een zorgzame en lieve moeder en genoot van haar kleinkind. Ze was een steun voor haar man, die

Sacred dance

Al enkele jaren biedt Antonius van Padua een cursus Sacred Dance aan. Op een rustige en eenvoudige manier, op moderne, klassieke of religieuze muziek kom je al dansend in een diepere beleving. De oude symbolen, cirkel, kruis en spiraal, spelen een grote rol in onze dansen. Bij deze dansvorm kan iedereen meedoen. Terese Hellevoort begeleidt de dansbijeenkomsten.

U kunt meedoen op vrijdagochtend van 10:00 - 12:00 uur op 21 febr. 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1 en 15 mei, Parochiehuys AvP Van Slichtenhorststraat 81, Nijmegen. Bijdrage € 70,- voor 7 bijeenkomsten, contant te betalen op de eerste cursusdag. Aanmelden bij *Marij de Rooij 06 21 52 64 93 marij_de_rooij@hotmail.com*

haar in augustus 2018 ontvallen is. De Bijbel speelde een belangrijke rol in haar leven. Daar vond zij de kracht en de richting om haar weg te gaan. Zij heeft Bibliodrama mee vorm gegeven en zij schilderde iconen, waarin haar geloof uitdrukking kreeg, en vond het fijn het aan anderen te leren.

Zij is ook in onze zondagsvieringen voorgegaan met fijnzinnige overwegingen, waarin haar vrouwelijke visie tot haar recht kwam. Ze was daarin heel bescheiden: bracht haar visie helder en eenvoudig, met de nodige huiver voor het mysterie van het leven en het geloof. Zo helder als ze geleefd heeft, zo is ze gestorven: in het bevrijdende besef dat de Heer haar zou opwachten na haar overlijden. 'Ik ben vreselijk benieuwd hoe dat zal zijn' zei ze kort voor haar dood.

Een volle kerk deed haar uitgeleide. Haar kinderen missen haar. Ook wij missen haar, maar zijn dankbaar haar gekend te hebben.

Op 22 december is Wil Jansen overleden, zij was de buurvrouw van Rinus Joosen, lid van het Gregoriaans Koor. Zij was een vrouw die heel haar leven haar eigen weg heeft moeten gaan. Een weg die niet altijd makkelijk is geweest maar zij bleef optimistisch en had gelukkig vriendinnen en burens die om haar heen stonden. Wil is 70 jaar geworden.

Agenda

- Zo 16 feb, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v. de cantor
- Zo 23 feb, 10.00u
Voorganger: Liesbeth Jansen m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Wo 26 feb, 19.00u
Aswoensdag
Voorganger: Liesbeth Jansen m,m.v de cantor
- Zo 1 maart, 10.00u
Eerste zondag 40-dagentijd
Voorganger: Theo Brock m.m.v. de cantor
- Zo 8 maart, 10.00u
Tweede zondag 40-dagentijd
Doopdienst
Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Paduakoor
- Zo 15 maart, 10.00u
Derde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Kees Megens m.m.v. de cantor
- Zo 22 maart, 10.00u
Vierde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Ed Metz m.m.v. Larissa
- Zo 29 maart, 10.00u
Vijfde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v. de cantor

- Iedere 1e en 3e zondag van de maand: Buurt aan Tafel in het parochiehuys.

- Iedere eerste woensdagavond van de maand: Film in de huiskamer.

-23 maart: Huis van Compassie: Podiumgesprek 'De spiritualiteit van het innoveren'

Concerten

-Zondag 16 febr 15.15u: Concert Nederlands Studenten Kamerkoor

-Zaterdag 4 april Concert Ton sur Ton. Aanvang 20.00u

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar
Oplage: 550 exemplaren

Redactie
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer
Kopij inleveren voor: 21 maart
Verschijningsdatum: 29 maart