

Antonius onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost



Vasten & bidden

Pasen heb ik lang een vreemd en moeilijk verhaal gevonden. Als kind vond ik kerk en geloof zo'n vreemde mengeling van leuk, saai en eng. Een schattig baby'tje werd geboren maar dan ook meteen weer die kindermoord. Vaak moesten we lang in de kerk zitten maar 's zomers mochten we soms ook in mooie witte engelenjurken buiten door de velden lopen en confetti strooien.

Pasen was anders, dat was toch meer eng dan leuk. Eerst lijden en dood waarna weliswaar de paashaas maar die heeft nooit veel indruk op mij kunnen maken. Pasen kwam niet zo bij me binnen als Kerstmis.

Pasen is een mysterievol en moeilijk toegankelijk gebeuren. Het is niet eenvoudig iets van die werkelijkheid te begrijpen. Eeuwenlang wordt ons aanbevolen om Pasen vooraf te laten gaan door een vastenperiode. En het advies om te vasten gaat in de bijbel veelal gepaard met het advies om te bidden. Voor christenen een vertrouwd maar desondanks geen makkelijk duo: vasten en bidden.

Vasten is leren jezelf iets te onzeggen, het snoepen uitstellen, toetsen of dat lukt, kennis verzamelen over je sterke en zwakke kanten, ontdekken waar je slaaf en waar je vrij bent. Vasten is een weg om lichaam en geest vrij te maken, bewustzijn te scherpen, meer zicht te krijgen op het grote verhaal waarin we leven.

Bidden is initiatief nemen

En bidden dan. Eigenlijk wist ik nooit goed wat ik tegen God zou moeten zeggen of aan hem vragen. Maar onlangs las ik bij theoloog Romano Guardini (1885-1968) iets dat mij op een nieuwe weg zette: bidden is initiatief nemen. Volgens Guardini zijn we als mensen gemachtigd om '*met een warm kloppend hart en een vrije wil*' bij te dragen aan het werk van de schepping. Dat vraagt om levendig overleg met de Schepper. Dat verraste me.

Lees verder op pagina 2

Huis van God,
huis voor de buurt

*Tussen
wat wordt gezegd
en niet bedoeld
en wat wordt bedoeld
en niet gezegd
gaat de meeste liefde
verloren.*

Kahlil Gibran

Volg onze vieringen
online via:

www.avpnijmegen.nl



Vervolg van pagina 1

Bidden is overleggen met God: welke bijdrage lever ik aan de wereld en past mijn bijdrage 'n beetje in het grote plan? Bidden is niet alleen vragen, bidden is ook geven.

Ook dit is een oproep van Pasen. Om als nieuwe mensen bij te dragen aan een nieuwe wereld. Uitgenodigd zijn we om initiatief te nemen, om mee te werken, boven onszelf uit te stijgen omdat we dat kunnen. Daarvoor moeten we onszelf iets kunnen ontzeggen om ons bewustzijn te scherpen. Daarvoor moeten we verbinding zoeken met God om onze bijdrage af te stemmen op het grote scheppingsproject. Vasten en bidden zijn daarvoor twee wegen die ons uit goede bron worden aanbevolen.

Marieke van de Ven



Heel bijzonder

Wat hebben wij goede herinneringen aan de redactievergaderingen van 'Antonius onderweg'. Met een glas thee aan de Fransestraat bogen wij ons over het leesbaar maken van het reilen en zeilen in de parochie. En vervolgens kwam met een glas koele Verdechio de creativiteit goed op gang.

Het maken van een interessant parochieblad is met onderwerpen die ieder jaar weer terugkomen best een uitdaging. En niet iedereen is een goede pen gegeven. Bij een eerste versie riep Jan dan "spruitjeslucht!". Vervolgens schoten Jeanine en Noortje steevast in de lach. Van vele uitgaven wisten we samen weer iets moois te maken. Niet alleen met woorden, want juist met foto's en creatieve knutsels wist Jeanine de boel altijd op te fleuren. Neem die leuke lieve engeltjes in het laatste parochieblad met Kerstmis, dat is duidelijk de hand van Jeanine! Onze bijeenkomsten eindigden vaak na middernacht als de bodem van de fles bereikt was en de foute grappen over het rijke roomse leven de overhand begonnen te krijgen. Ja, goede herinneringen.

Die gezelligheid van toen is alweer jaren geleden. Jan en Noortje hebben de redactie allang verlaten en sindsdien verzorgt Jeanine alleen het blad. Dat vraagt veel inzet en dat iemand dat zolang doet is bijzonder. Heel bijzonder.

Ook Jeanine stopt nu met de redactie. En wij realiseren ons dat het parochieblad slechts één van haar vele vrijwillige activiteiten is. Al 50 jaar, vanaf het kinderkoor, heeft Jeanine in ontelbare rollen bijgedragen geleverd aan de parochie. Een grote buiging is dan ook op zijn plaats.

Dankjewel Jeanine
- namens alle lezers -
voor al die jaren parochieblad

Wij proosten op jou,
 "met Jezus in ons hartje".

Jan en Noortje

Vanuit het locatieteam

Wat is het alweer een tijd geleden dat we elkaar ontmoet hebben. Bij de start van het nieuwe jaar missen we allemaal het samen vieren, en natuurlijk ook het makkelijke contact onder een kopje koffie; om te horen hoe het met de ander gaat, te zien waar de ander behoefte aan heeft, de ruimte te voelen om iets van je eigen verhaal te vertellen. Omdat in deze tijd de weken en maanden nogal eentonig zijn, lijkt het oude jaar geruisloos te zijn overgegaan in het nieuwe jaar. Toch zijn er binnen onze gemeenschap een aantal veranderingen. Daarover berichten we u. Ook blikken we terug op het voorafgaande jaar en kijken vooruit naar het komende jaar.

In het locatieteam zijn begin dit jaar een aantal wijzigingen ontstaan. Tot en met eind 2020 bestond het locatieteam uit Clara ter Berg, Rob van Woerkom, Frans Blom, Martien Peters, Corné van Iersel, Marij de Rooij (lid parochie-beraad Stefanusparochie) en Joka Feenstra (lid pastoraatsgroep Stefanusparochie). De groep was erg groot en Cecile Kuijpers werd in diverse vergaderingen gevraagd om gespreksleider te zijn. Vanuit die functie en de tevredenheid van de leden, werd aan haar gevraagd om voorzitter te worden. Bij aanvang van dit jaar heeft zij daar 'ja' op gezegd.

Verder was het beter om het locatieteam te splitsen in een zakelijk bestuur en een pastorale groep, het Paduahuis. Het is belangrijk dat onze pastorale en bezinnende activiteiten, zoals ziekenbezoek en geloofsactiviteiten, goed gecoördineerd worden. Corné en Joka hebben besloten om het locatieteam te verlaten om zich op deze zaken te richten. Clara blijft coördinator maar zal, wat betreft het locatieteam, even wat gas terugnemen. Jeanine van Weert heeft besloten haar werkzaamheden voor parochieblad en website over te dragen. Haar deskundigheid en creativiteit hebben we allen enorm gewaardeerd.

Kortom, vanaf de start van dit nieuwe jaar is er een dagelijks bestuur bestaande uit Cecile Kuijpers (voorzitter), Frans Blom (secretaris) en Martien Peters (penningmeester, gebouwen). Rob van Woerkom en Marij de Rooij blijven lid zodat we goed contact houden met respectievelijk het Paduahuis en de Stefanusparochie. Verder zal Dick Akerboom oriënterend aanwezig zijn bij een aantal bijeenkomsten van de Stefanus pastoraatsgroep. Met dit team gaan we het nieuwe jaar in en de nabije toekomst tegemoet.

Terugkijkend op 2020

We hebben een jaar achter ons zoals we niet eerder hebben meegemaakt; een jaar van onzekerheid en bezorgdheid, waarin we niet altijd samen konden komen. Maar ook een jaar van vreugde in perioden waarin we elkaar wel konden zien en spreken.

We hebben een jaar achter ons zoals niet eerder meegemaakt

De coronamaatregelen begonnen in maart 2020, midden in de Veertigdagentijd. Nu gaan we opnieuw de Veertigdagentijd in. Voorlopig met soortgelijke beperkingen, maar gelukkig ook met vooruitzicht op verbetering door vaccinatie. Veel activiteiten die wij als gemeenschap traditiegetrouw opzetten, en die ons zichtbaar maken in de samenleving, konden niet doorgaan. Sommigen waren voorbereid (zoals de vele kerstactiviteiten) en moesten alsnog afgelast worden. Daarnaast waren de plannen voor verhuur van de pastorie hoopvol, maar eindigden zonder resultaat. Gesprekken met het parochiebestuur en onze nieuwe pastoor Eduard Kimman waren en zijn nog steeds nodig om elkaar te leren kennen en elkaars behoeften te begrijpen.

Maar er gebeurde ook veel wél. Zoals elk jaar leverden de Vasten- en Adventsactie een prachtige bijdrage op voor het Frans van der Lugt Center. Diaconale acties konden doorgaan en waren juist in deze tijd zo hard nodig. We hadden kerkopenstellingen voor bezinning, velen haalden inspiratie uit de bijdragen van de Samen Antonius app, we zetten online vieringen op die nog altijd goed worden bezocht, het Pelgrimshuis ontplooide activiteiten in samenwerking met andere kerken, we



werden genomineerd als meest gastvrije kerk van Oost-Gelderland, én we bleven met elkaar verbonden en op elkaar letten; door een extra telefoontje, bloemetje, bezoeken en gebed.

En dan nu 2021

Als locatieteam willen we u dit jaar zo goed mogelijk op de hoogte houden van de lopende zaken, en oog en oor zijn van de gemeenschap. Dat vraagt extra aandacht: een goede communicatie, aanwezig zijn en helderheid in taken en verantwoordelijkheden. Daartoe was al een aanzet gegeven doordat de coördinatoren van diverse groepen vier keer per jaar aanschuiven bij de vergadering van het locatieteam (het Kernteam).

Verder zullen we de activiteiten van het Pelgrimshuis volop ondersteunen. Ook hebben we ideeën over een aantal aanpassingen in het kerkgebouw, zodat dit meer geschikt en meer comfortabel is voor andere inspirerende activitei-



ten (concerten, lezingen, pelgrimsbijeenkomsten). Ook zullen we meer overleg hebben met de Efatagemeenschap, we maken immers allebei deel uit van de Stefanusparochie. Tenslotte is er de hoop dat de pastorie dit jaar verhuurd kan worden en deels ook voor de locatie beschikbaar blijft. Dat zou een geweldige stap voorwaarts zijn. Over diverse zaken kunt u elders in dit parochieblad lezen.

Natuurlijk, er zijn ook zorgen voor de toekomst, maar we kijken met vertrouwen vooruit en zien ook dat er nieuwe mogelijkheden zijn. We zijn en blijven een gemeenschap onderweg, en die weg gaan we samen. We zijn iedereen die nu een taak overdraagt, zeer erkentelijk voor de uiterst betrokken inzet tot nu toe!

Als locatieteam zijn we trots en dankbaar dat er in onze gemeenschap zoveel veerkracht, creativiteit en inzet is. Laten we dat telkens weer in elkaar waarderen, ook het komende jaar!

*Namens het locatieteam,
Cecile Kuijpers*

Wilt u lector zijn?

Onze lectorengroep is momenteel erg klein, dus we zijn op zoek naar vrijwilligers om mee voor te gaan in de liturgische viering.

Hebt u interesse en bent u bijvoorbeeld gewend om voor een groep te spreken of bent u misschien al eerder lector geweest, dan zijn we blij met uw aanmelding.

Contactpersoon is Anneke Leisink,
anneke@leisink.nl

Actie kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Het thema: 'geef vandaag voor de kerk van morgen' stelt de toekomst van onze kerk en gemeenschap centraal. Het betekent dat de kerk van morgen er alleen kan zijn als wij ons er vandaag voor inzetten.

Het afgelopen jaar was ook moeilijk voor ons als gemeenschap. De perioden van niet vieren en dus niet bij elkaar kunnen komen door de pandemie heeft ons sociaal geraakt. Wij hebben als locatie-team ons uiterste best gedaan om het contact met u te behouden. Om u te laten voelen dat wij ook een kerk voor de gemeenschap en de buurt zijn. Dat doen we ook dit jaar en we zijn bezig met allerlei plannen voor de kerk van vandaag en morgen.

Het ontwikkelen van plannen en de uitvoering daarvan vragen veel van onze gemeenschap. Daarbij is uw steun, in welke vorm dan ook, heel erg welkom. Dit jaar hopen

we toch nieuwe bewoners te vinden voor onze pastorie, in ieder geval wordt er hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen.

Elke initiatief brengt kosten met zich mee en wij hopen dat U met uw bijdrage ons wilt steunen. Op die manier is de Padua kerk niet alleen een huis van God maar meer dan ooit een huis van de buurt. Wij ondervinden al jaren de steun van velen en dat waarderen wij enorm!

Ook in de periode dat we maar beperkt konden vieren, hebben we gemerkt dat U ons financieel steunt, maar het wegvallen van een deel van de inkomsten van het verhuren van onze gebouwen heeft een behoorlijk gat geslagen in onze reserves.

De actie kerkbalans is voor onze kerk een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Nieuwe deelnemers verwelkomen wij graag!

Aan trouwe donateurs vragen we om te denken aan een afronding naar boven. Wij hebben door de pandemie wat in te halen en het is belangrijk dat we ook het komend jaar in financieel opzicht een vitale gemeenschap blijven

Uw gift en de belastingdienst
Omdat onze kerk(parochie) een ANBI-instelling is, is het mogelijk (een deel van) uw giften van uw inkomstenbelasting af te trekken.

Denk er eens aan uw gift - groot of klein - om te zetten in een periodieke gift. Dit is fiscaal gunstig omdat u die gift volledig van uw belastbaar inkomen kan aftrekken. Wij kunnen u helpen om de benodigde formulieren in te vullen.

*Locatie penningmeester
Martien Peters
martien.peters277@gmail.com*

Parochieblad en website

Na vele jaren de website van onze locatie en nog veel langer Antonius Onderweg (alleen of samen met anderen) te hebben beheerd en geredigeerd heeft Jeanine van Weert besloten om deze twee taken af te stoten. We zijn haar natuurlijk zeer dankbaar voor het vele werk dat ze gedaan heeft. Ons blad zag er altijd prima uit en ook de website oogde zeer professioneel. We zullen haar nog zeker tegenkomen als cantor en bij andere gelegenheden zoals de rommelmarkt.

We hebben tijdelijke voorzieningen getroffen om deze twee belangrijke communicatiemiddelen in de lucht te houden maar voor een definitieve opzet van website en parochieblad zoeken we nieuw talent en nieuwe inspiratie. We doen graag een beroep op iedereen in onze gemeenschap die enthousiast mee wil denken en wil bijdragen aan blad en website.

Zeker de website wordt steeds belangrijker zoals we nu in deze coronatijd kunnen zien. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij onze nieuwe voorzitter Cecile Kuijpers of bij Frans Blom. We hebben er dan vertrouwen in dat een goed team samengesteld kan worden om parochieblad en website te beheren en te redigeren.

Informatievoorziening

Een belangrijk punt in verband met het bovenstaande is de informatievoorziening vanuit het locatiebestuur. Hoewel daar goede redenen voor zijn geweest, was die de laatste tijd niet altijd even adequaat. Het was een moeilijke tijd met delicate onderhandelingen waarvan de uitkomst onzeker was. Mededelingen over de toekomst van de pastorie, de onderhandelingen met het Stefanusbestuur of de relatie met het stads-klooster konden na een week alweer achterhaald zijn en de coro-

natijd heeft de onderlinge communicatie natuurlijk ook niet bevorderd. Maar we willen het in ieder geval in de toekomst anders gaan aanpakken.

Op de website en in Antonius Onderweg zal regelmatig verslag worden gedaan van de vergaderingen van het locatiebestuur en van nieuwe ontwikkelingen. Ook zal er achter in de kerk een mededelingenbord komen waarop belangrijke punten uit de bestuursvergaderingen en andere belangrijke ontwikkelingen zullen worden bekendgemaakt.

Frans Blom (secretaris)
mail: fjmbloom@xs4all.nl
tel. 024-3222084

Cecile Kuijpers (voorzitter)
mail: cecilekuijpers@glazenkamp.net
tel. 06-10695726

Uitnodiging

Doe mee met ons nieuwe vastenproject

Beste mensen,

Binnenkort start de Vasten. De coronatijd zet de mensen van onze geloofsgemeenschap helaas op afstand. Dat schuurt en wringt, want een geloofsgemeenschap zijn duidt op samen bij elkaar komen. Om samen te bidden, samen te zingen en te vieren. Om samen te werken, schouder aan schouder waardoor we goede dingen in gang kunnen zetten.

Nu breekt de vastentijd aan. Hoe kunnen we deze periode samen beleven, daar waar we in het samenkomen zo gehandicapt zijn? Vorig jaar hadden we de Samen Antonius app. Nu willen we iets anders voorstellen: met elkaar verbinding maken.

Hoe?

In de komende weken spreekt u een keer per week met iemand af om samen te praten over thema's en/of vragen die met de vastenperiode te maken hebben. Om u daarbij te helpen sturen wij u iedere week een podcast op. Zie ook het artikel hiernaast. Dat samenkomen kan op een manier die het best bij u past; tijdens een (korte) wandeling, op huisbezoek bij een kopje koffie of online. U kunt elkaar natuurlijk ook mailen, kaarten sturen etc. Wij willen de coronarichtlijnen strikt navolgen, dus gebruik wanneer u met meerderen tegelijk contact wilt maken Skype of Zoom.

Nog een andere mogelijkheid: misschien willen sommige mensen in de komende periode vasten of iets wat daarmee te maken heeft. Dat in je eentje doen is vaak lastig, wanneer je dat met anderen kunt delen is gemakkelijker. U zou dus ook medeparochianen kunnen uitnodigen om te vasten. Iedereen kan dan een eigen vorm en onderwerp kiezen: de een wil misschien niet snoepen, de ander niet mopperen, weer een volgende wil iedere week een bloemetje brengen aan een eenzaam iemand die hij/zij kent. En dan wekelijks een online bijeenkomst organiseren waarin je met elkaar bespreekt hoe het gaat, wat het lastig maakt, wat je steun biedt, wat je zou kunnen gebruiken etc.

Contact leggen

Wanneer u zich bij ons aanmeldt en aangeeft van welke werkvormen u gebruik zou willen maken, zorgen wij ervoor dat u met een of meer medeparochianen verbonden wordt. Opgeven kan via: vasten2021@gmail.com.

We hopen dat velen van u meedoen!

Een hartelijke groet namens het Paduahuis,
Joka Feenstra, Corné van Iersel, Liesbeth Jansen en Rob van Woerkom



Gedachten voor de vastenperiode

Binnenkort breekt de vastentijd aan. Aan het begin staat de Aswoensdagviering, aan het einde de Goede week en Pasen. Veel belangwekkende thema's komen deze weken voorbij. We denken na over vergankelijkheid (Aswoensdag), over triomf en halleluja (Palmzondag), over samen delen en gemeenschap (Witte Donderdag), over tekortschieten, mislukken, verraad, en dood (Goede Vrijdag) en over verrijzenis (Pasen). Daarnaast worden nog boeiende verhalen over ons mens-zijn aangedragen in de evangelies die tijdens deze periode gelezen worden. Allemaal thema's die zeker nu in deze coronatijd in een vaak uitdagend, en soms ook bizar licht staan.

Op dit moment lees ik het boek Leviticus, geschreven door de in november jl. overleden opperrabbin van Groot Brittannië, Jonathan Sacks. Een zeer intrigerend boek dat mij leert over begrippen als heilige tijd = sabbat, heilige ruimte = tabernakel, oorsprong van het priesterschap, voedselwetten, offeren. etc.

Op dat laatste begrip wil ik verder ingaan. Wat moeten wij daarmee, wij moderne mensen, met zoiets als offeren? Licht dat niet heel ver achter ons? Is dat niet iets waar we over lazten in de oude Bijbelverhalen of bij de antieke culturen? Jazeker, maar ook... nee, want let op: misschien kunnen we er toch meer mee dan we dachten. En kunnen wij in deze vastenperiode een betere kijk krijgen op waar het in de vasten over zou moeten gaan, juist door weer eens te lezen in dat bijzondere boek Leviticus.

Lehakriv, het Bijbelse woord voor offeren betekent 'iets nabij brengen'. Het belangrijkste element is niet zozeer het opgeven van iets in de hoop dat je daardoor God gunstig zou stemmen, maar de Ander, God, nabij komen door een geschenk te geven. Als wij afstand doen van ons eigenaarschap van iets (dier of deel van de oogst), erkennen wij dat de wereld eigendom is van God. Wij zijn hier als rentmeesters. Wij zijn niet het middelpunt van de wereld, ook niet de maatstaf van alle dingen. Vanuit menselijk perspectief gezien is het offer een proces van ons openstellen voor God door af te zien van iets dat van onszelf is. Heel fundamenteel geformuleerd, door (periodiek) afstand te doen van wilsvrijheid.

Dat afstand doen kan zich ook vertalen in bewegen worden door iets anders dan alleen overlevingsdrang. Of in het leren herkennen en respecteren van grenzen tussen heilig en profaan, zuiver en onrein, geoorloofd en verboden. Of in het weigeren je over te geven aan de waan van alledag, de intellectuele mode van het moment. Dus de moed je eigen weg in te durven slaan. Het resultaat is dat wij als andere mensen naar de wereld terugkeren.

In het offer kon ook dankbaarheid tot uitdrukking worden gebracht. Sacks schrijft: In het woord jehoe-di = Jood, zit het woord toda = dankzegging verscholen. Hij wijst dan op de dankbaarheid van moeder Lea, die Jacobs vierde zoon, Juda baarde, naar wie de Joden zijn vernoemd. 'Nu zal ik de Heer danken'. Sacks besluit dan met: Jood zijn is dank betuigen. Geldt dat niet ook voor ons Christenen?

Maar in 70 na Chr. werd de Tweede Tempel verwoest. Geen steen op de ander is in Jeruzalem blijven staan. Offeren in de tempel was niet meer mogelijk. Latere rabbijnen hebben gezocht naar vervangers voor de offers. Zij begrepen en beseften dat offers symbolische handelingen waren die processen van geest, het hart en het handelen van mensen aanduiden. Als vervanging van offers zagen zij daden van vriendelijkheid en goedheid, studie van de Tora, gebed, het brengen van een financieel offer. Door de zorg voor zieken, armen, of vluchtelingen te betrachten. Of door het creëren van gemeenschap door gastvrij te zijn. Twee andere mogelijkheden zagen zij verder in daden van berouw of vasten.

Wat betekent dit allemaal nu voor ons, hier en nu. 'Nabij brengen', die woorden trillen als een echo na en in mij door. Nabij brengen, jezelf met God, het Mysterie. Maar ook 'nader bijeen brengen'. Wij, elkaar, de mensen van de Antoniusgemeenschap, juist in deze coronatijd. Dat kan zoals we zagen op vele manieren. Manieren die allemaal gemeen hebben dat wij met elkaar mede-delen in deze tijd. Zie hiervoor ook de uitnodiging op de pagina hiernaast. En wie weet, wellicht komen wij op deze wijze ook weer een stukje onszelf nabij.

Rob van Woerkom

De Betuwe in bloei zien staan...

Hoe gaat het met het pelgrimshuis?

In het laatste jaar zijn we vooral bezig geweest met de organisatie van activiteiten. In Antonius Onderweg hebt u daar regelmatig over kunnen lezen. Zo is het nu een jaar geleden dat we samen met Stads-klooster Mariken een congres hebben georganiseerd rondom het thema Voltoid Leven. De activiteiten die daarna zouden volgen, hebben we helaas allemaal moeten uitstellen. Het gaat om verschillende lezingen, workshops, wandelingen, podiumgesprekken etc. We hebben ze voorbereid en ze blijven nog even in het vat zitten. Dat geldt ook voor de activiteiten die we aan het voorbereiden zijn om betekenis te geven aan de coronacrisis (zie vorige editie).

In dit artikel wil ik graag vertellen over een andere activiteit: onze pelgrimsroute 'Wegen met Zegen'. Eerder hebben jullie er al kort iets over kunnen lezen, maar nu wil ik jullie graag wat uitgebreider in dit project meenemen. Gewoon omdat het lekker loopt en omdat we die route met een enthousiaste groep mensen aan het voorbereiden zijn.

Aan de slag

Het begon zo'n twee jaar geleden, toen Margreet Sanders en Wilma Hartogsveld, respectievelijk pastoraal werker van de RK-parochie Maria Magdalena en dominee van de protestantse gemeente De Vierplek bij mij langskwamen met het idee van een pelgrimsroute door de Betuwe. Zij wilden graag samenwerken, omdat wij bezig zijn met het pelgrimshuis en Nijmegen een goed startpunt voor de pelgrimsroute is. Zo is deze nieuwe pelgrimsroute een initiatief van onze drie gemeenschappen geworden. De parochie Maria Magdalena is onze buurparochie en bestrijkt het hele gebied van de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen-Noord. De gemeente De Vierplek is veel kleiner – Lent, Oosterhout, Res-sen – maar de andere protestantse gemeenten in het gebied zijn er ook bij betrokken en het kerkje van Res-sen is een belangrijke bezinningsplek op de route (zie foto hiernaast).

Vanuit deze drie gemeenschappen is voor dit project een werkgroep in het leven geroepen. Namens onze gemeenschap nemen Marlies van Schaik en ik deel. Daarnaast is Antoon Janssen één van degenen die de pelgrimsroute heeft uitgezet. En natuurlijk is ook het bestuur van de stichting San Damiano betrokken (de stichting achter het pelgrimshuis). Hoewel het een samenwerkingsproject betreft, is deze stichting de rechtspersoon van waaruit we alle formele handelingen verrichten (bijv. subsidieaanvragen, contracten).

Het bestuur van stichting San Damiano is ondertussen uitgebreid. De leden zijn nu: Ignace Vermaes (voorzitter; ook betrokken bij onze kerk als voorzitter van de stichting Vrienden van AvP), Corné van Iersel (secretaris), René Wilderom (penningmeester; ook locatiëpenningmeester van de kerk in Lent en vml. penningmeester van de Voedselbank), Rob van Woerkom, Margreet Sanders (hiervoor al genoemd als pastoraal werker van Maria Magdalena en ze woont in onze buurt), Hans van Zonneveld (priester

van Stefanus, met name in Nijmegen-West) en Thea Hafmans (tijdelijk non-actief, maar eerder ook actief voor vluchtelingen vanuit Wij'deWereld).

Zelf onderweg

Als werkgroep hebben wij in het afgelopen jaar met onze voorbereidingen ook een pelgrimstocht gemaakt. We hebben met veel enthousiasme de route uitgezet en contacten gelegd met samenwerkingspartners (bijv. park Lingezege, de Jacobskapel). We zijn nu bezig met het ontwerpen van een logo, met de route- en landschapsbeschrijvingen en met het ontwikkelen van de website. We leggen ook contacten met alle mogelijke overnachtingsadressen in het gebied en met mensen die bijzondere activiteiten willen organiseren. We hebben alle kerkgemeenschappen gevraagd om een tekst over hun eigen kerk aan te leveren. Op deze manier zijn van de Stefanusparochie naast onze kerk ook de Maria Geboortekerk en Petrus Canisiuskerk betrokken. En het komende jaar zal in het teken staan van promotie en publiciteit.



De route

De pelgrimsroute is ruim 150 kilometer lang en voert pelgrims langs zo'n 42 kerken in het gebied. Aan vier van deze kerken willen we graag bijzondere aandacht geven als plek voor bezinning, waaronder de Antonius van Paduakerk. Het is een afwisselende route langs rivieren, over dijken, omringd door boomgaarden en door polders. We lopen door landgoederen, langs oude dorpjes, maar ook door het nieuwe landschapspark Lingezege. Dit park is in de afgelopen jaren aangelegd en opgevaardeerd als open ruimte tussen de oprukkende stadsdelen Nijmegen-Noord en Arnhem-Zuid. Het is een gevarieerd gebied met onder andere boomgaarden, voedselbossen en waterberging. En leuk is dat het ook een sociale plek is. Vanuit het park worden veel activiteiten georganiseerd.

Als voorbeeld hebben we natuurlijk gekeken naar de Walk of wisdom en met de organisatoren van deze route overleg gehad. De Walk of wisdom is een groeiend succes en we hopen met onze route iets vergelijkbaars te kunnen realiseren.

Op twee punten gaan wij het anders doen:

- 1) Onze route heeft een christelijke signatuur, op een hele open manier en erg oecumenisch.
- 2) Wij willen ons wat meer toeleggen op wandelingen in groepsverband en andere georganiseerde activiteiten rondom de route. Dat is een opgave waar we nog grotendeels aan gaan werken.

We hebben daarvoor nog wel even de tijd, want we willen de route begin 2022 openstellen. Dit is het jaar van de voorbereiding. We zijn er dan ook erg gelukkig mee dat we deelnemer zijn aan het landelijke programma 'Space for Grace', waarin we met tien andere initiatieven op het gebied van kerkvernieuwing samen optrekken om elkaar te inspireren en om van elkaar te leren. En het is fijn dat we als deelnemer aan dit programma een donatie van 30.000 euro hebben ontvangen. Overigens is onze begroting dubbel zo hoog en gelukkig heeft de provincie Gelderland een subsidieregeling die is toegesneden op ons initiatief. We zijn nog bezig met fondsenwerving, ook bij enkele particuliere fondsen.

Tastbare stappen

Een volgende stap was het maken van een wandelboekje. We hebben daarvoor contacten gelegd met enkele bekende uitgeverij van wandelboekjes en daarin een keuze gemaakt. Het is een gerenommeerde uitgeverij geworden, die vooral boekjes uitgeeft van wandelingen in Europa. Nu wil hij zich meer gaan toeleggen op wandelingen in Nederland, waaronder pelgrimroutes. Het uitgeven van wandelboekjes is een vak apart. Door met een uitgeverij in zee te gaan, hebben we ervoor gezorgd dat de wandelroute in elk geval naar professionele standaarden wordt beschreven én dat de boekjes straks ook bij de reguliere boekhandels en de ANWB verkrijgbaar zijn. Met onze route richten we ons op pelgrims, maar we zijn missionair genoeg om ook de gewone wandelaars van harte welkom te heten.

Naast het wandelboekje gaan we een pelgrimsdagboek uitgeven. Dit wordt een boek met meer ruimte voor bezinning, met inspirerende teksten, gebeden en geestelijke oefeningen. Het wandelboekje is vooral bondig, praktisch en informatief. Daarnaast is er een website in voorbereiding, waarop meer ruimte is voor beschrijvingen van landschap en cultuurhistorie. Maar bij pelgrimeren gaat het toch vooral om de reis naar binnen. Daar wil het pelgrimsdagboek ondersteuning in bieden. Het wordt een mooi uitgegeven boek dat onderdeel uitmaakt van een pelgrimspakket. Het wandelboekje kun je bij de ANWB kopen, maar via onze website kun je het hele pakket bestellen.

Wegen met Zegen

De naam 'Wegen met Zegen' vraagt om een toelichting. Natuurlijk verwijst de naam naar de zegen van boven en naar onze christelijke signatuur. Maar zegen (meervoud van een zegg) zijn ook kenmerkend voor het landschap van de Betuwe. Dwars door de Betuwe loopt de Linge, die een centrale rol speelt in de afwatering van het gebied. Vroeger regelde ieder dorp in de Betuwe zijn eigen afwatering door een brede sloot te graven naar de Linge toe. De naam voor zo'n afwateringssloot is een zegg. Ze zijn heel specifiek voor de Betuwe: in het westen bestaat Nederland vooral uit bemalen polders. In Brabant, op de Veluwe en in de Achterhoek heb je vooral beken die vanzelf stromen. In de Betuwe heb je een tussenvorm: het water stroomt wel weg, maar je moet er wel wat voor doen. Die zegen waren van levensbelang voor de dorpen en daarom wilden ze ook allemaal zelf controle over hun eigen zegg houden.

Wat betekent dit alles voor de Antonius van Paduagemeenschap?

Voor onze kerk betekent het dat we – naast start- en eindpunt van de route – ook één van de bezinningsplekken op de route worden. We denken erover om maandelijks voor pelgrims een startceremonie te organiseren, naar voorbeeld van de Walk of Wisdom. De invulling daarvan is nu nog open.

Het is daarnaast goed om als Antoniusgemeenschap na te denken over de wijze waarop wij pelgrims willen ontvangen. Willen we een informatiebord in de kerk plaatsen, een hoekje in de kerk inrichten, willen we de mensen met koffie ontvangen, een bijzondere plek voor bezinning creëren, een bord aan de buitenkant van de kerk plaatsen etc.? Willen we de kerk nog wat vaker openstellen? Willen we pelgrimssnuisterijen verkopen? Gaan we samenwerken met de drie andere bijzondere bezinningsplekken op de route? Willen we naast de maandelijkse startbijeenkomsten ook op andere manieren aandacht besteden aan deze pelgrimroute of aan pelgrimage in het algemeen? Vanuit het pelgrimshuis hebben we al enkele activiteiten in voorbereiding, zoals lezingen, maar misschien willen we daar als kerkgemeenschap bij aansluiten.

Veel vragen nog, die we in elk geval oppakken in het nieuw gevormde Paduahuis (zie elders in dit blad). Als u wilt meedenken, bent u van harte welkom!

Corné van Iersel



Online vieren

Het is zondagmorgen 9 uur. Achter mij valt de kerkdeur galmend in het slot. Na het wegsterven van de galm wordt het stil. Of toch niet? Voorin, dicht bij het altaar is beweging. Naderbij komend, zie ik Tobias met zijn crew (Rob en Simon) bezig de voorbereidingen te treffen voor het streamen van de viering van 10 uur. Camera's en microfoons worden aangesloten aan de pc. Alles wordt zo gepositioneerd dat iedere deelnemer aan de dienst goed in beeld kan worden gebracht. Na enige tijd broemt Tobias tevreden dat alles goed in positie staat en de olie- verwarming broemt op de achtergrond met hem mee.

Na de viering kijken de jonge mannen elkaar aan: tevreden knikkend, alles goed gegaan. En zo zijn er al een flink aantal streams gerealiseerd.

Heel, heel fijn dat er in het Coronatijdperk mensen zijn die ons thuis online van de vieringen kunnen laten genieten in een online verbondenheid. Hartelijke dank Tobias, Rob en Simon!



De opname van de Nachtmis

En wat gebeurt er als we weer mogen vieren? Komen parochianen weer in de kerk? Of prevaleert het online gemak? Laten we daarover niet somber zijn: vieren is ook samenzijn en ontmoeten en dat is toch wat mensen bindt.

Maar niet iedereen heeft de kans om op zondag de dienst bij te wonen en... Is vieren en streamen samen dan toch een blijvertje? Het locatieteam hoort graag uw mening daarover. Laat het ons weten!

Martien Peters

Multifunctioneel gebruik van onze gebouwen

Het kerkgebouw

In de periode dat het Coronavirus het actieve vieren aan banden heeft gelegd, valt de grote en de stilte van het kerkgebouw des te meer op. Als er dan een nieuwe pastoor aantreedt, die roept: 'onze kerkgebouwen worden veel te weinig benut, ga aan de slag locatieteam' dan is de eerste reactie: gemakkelijker geroepen dan gedaan, maar het denken erover krijgt toch weer een stimulans.

Het locatieteam zou ook graag wat meer met het gebouw willen doen, maar ziet ook wel een aantal beperkingen. Veelal spelen concerten of andersoortige uitvoeringen zich middenvoor op de plaats van het altaar af. Op dat moment staat zo'n brok steen best wel in de weg. Een verrijdbaar altaar zou dan toch wel heel prettig zijn. Het is juist: zo'n loodzwaar altaar is niet zomaar weg en een verrijd-

bare nieuwe is er ook niet zomaar. Wat vindt u van een verrijdbaar altaar? Een ander punt van discussie is de knielbanken. Heel bewust staat hier knielbanken, want er op zitten, lukt wel, maar een lange zit is toch een uitdaging. Vele kerken zijn ons voorgegaan met de vervanging van een deel van de banken door stoelen.

Het geeft de kerk ontegenzeggelijk een ander aanzien, maar als het helpt om het kerkgebouw beter inzetbaar te maken, dan moet het een tegen het ander worden afgewogen. Wat zou U ervan vinden als er een deel van de banken uit het middenschip worden verruild voor stoelen? Het locatieteam is geïnteresseerd in uw mening. Laat dus iets van u horen!

De pastorie

Het locatieteam is er al lange tijd mee bezig: hoe krijgen we de pas-

torie weer bewoond? De start was niet zo best: te dure plannen van het parochiebestuur hebben te veel kostbare tijd opgeslokt. Afgelopen september hebben we contact gelegd met een gezondheidscentrum. Na enige maanden intensief overleg bleek hun verhuizing naar de pastorie te kostbaar te worden. Momenteel wordt er onderhandeld met een maatschappelijk georiënteerde stichting en wij hopen dat deze een deel van het leegstaande pand gaat huren.

Aan het locatieteam zal het niet liggen: wij willen heel graag verhuren, want de inkomsten zijn hard nodig voor onze locatie. Als nu het parochiebestuur en het bisdom ook hun steentjes bijdragen, dan wordt het misschien toch nog wat.

Martien Peters
martien.peters277@gmail.com

Een veelgebruikt woord: Perspectief

Al bijna een jaar beleven we een door het Coronavirus beheerste tijd, ook in onze parochie. Als vrijwilliger PR was het een raar jaar. Vanaf maart werden er aan de lopende band activiteiten afgemeld en moesten we gele strepen plakken op de aankondigingen op het spandoek voor de kerk. Alle opgestarte PR moest worden gewijzigd naar: afgelast.

Geen mooie concerten, geen bijzondere vieringen, geen gespreksavonden, geen exposities en geen bezoek aan de uitslagbijeenkomst voor genomineerden van de verkiezing 'Meest Gastvrije kerk van Oost-Nederland'. We moesten het doen met kerkopenstellingen; om elkaar toch even te zien, voor momenten in stilte en meditatie in de verder lege kerk en voor voedselinzameling door de werkgroep Diaconie. We zagen veel kaarsengeld in de muntenbakken.

Toen we weer met een beperkt aantal mochten vieren, op anderhalve meter in een kerk met vrolijk afgezette banken, waren er na afloop gezellige koffie-uurtjes in de pastorietuin. Meer perspectief was er niet want het virus verhevigde weer en zo gingen we vol onzekerheid op weg naar Advent en Kerstmis.

Ook toen hing er een spandoek met heel wat aangekondigde activiteiten. De liturgie en muziekcommissie bereidde de Advents-



Thuis kijken naar de livestream van de Nachtmis.

en kerstvieringen voor, het door Corona ingekrompen Paduakoorepeteerde op anderhalve meter de muziek, de kleuterkerstgroep bereidde een spel voor, de expogroep begon met het voorbereiden van de Kerst-Inn en Kerst-Fair en de Carolsgroep bedacht hoe je toch een concert kon organiseren in twee groepen. Rob van Woerkom gaf de aanzet tot een actie van solidariteit: Bescherm elkaar, Verlicht elkaar, Versterk elkaar met lichtjes voor het raam en een lichtjesafsluiting op Kerstavond op het kerkplein. Ook kwam de kerstpakkettenactie en de inzameling voor de Voedselbank op gang.

Alles stond goed op de rit maar met de persconferentie van 15 december gingen er grote rode strepen door alle activiteiten. We begonnen aan een nieuw avontuur met de streaming van de Nacht-

mis dankzij de geweldige inzet van Tobias, Rob en Simon. Het gaf perspectief voor de komende maanden, om toch samen te kunnen vieren.

En hoe meer er in de media geklaagd werd over gebrek aan perspectief voor iedereen des te meer begint het te borrelen met nieuwe ideeën voor de tijd dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, ook al is dat dan misschien nog op anderhalve meter. Bij de Expogroep beginnen we ideetjes te ontwikkelen voor een Lente Fair op het Kerkplein waarbij we tweedehandse mooi ingepakte lente-, paas- en tuinspulletjes verkopen. Misschien ergens in de maand mei en als dat nog te vroeg is, een Zomer Fair. De ideeënstroom is al niet meer te stuiten en er gloort weer Perspectief voor onze Kerk in en voor de Buurt.

Bepie Peters

Gelukkig gingen de voedselinzamelingen wél door!



Mocht u nog leuke lente/zomer-, paas- of tuinspulletjes willen opruimen, dan komen we ze graag ophalen!

Addy Groos
06-2828 4700
a.groos4@xmsweb.nl

Bepie Peters
06-3048 3180
Barendje1950@gmail.com



Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl
www.avpnijmegen.nl
Coördinator: Clara ter Berg

ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160

Dank, dank...

Dank aan kerkgangers in Nijmegen en Overbetuwe, buurtgenoten, docenten, leerlingen, ouders, vrienden van vrienden en burens van burens. U kwam te voet, met rollator, met volle fietstassen en kofferbakken. Sjouwend met tassen en dozen of financiële donaties en steeds vanuit een groot hart vol medeleven met mensen die het niet zo goed hebben. Het resultaat: vele kerstdozen volgepakt met noodzakelijke én lekkere dingen, hartverwarmende cadeautjes en lieve kaarten voor Stichting Gast, Home-Start, Vluchtelingenwerk en Bad-, Bed- en Broodmensen. Voor dit alles, en vooral voor de warmte waarmee werd gegeven, én namens alle ontvangers: BEDANKT!!!

*Oecumenische Werkgroep Diaconie
Antonius van Paduakerk
en Maranathakerk*

... en nog eens dank

Ondanks de lege kerk en de kou en nattigheid buiten wist u tijdens de Adventsactie met zijn allen een mooi bedrag te doneren aan het Frans van der Lugt Center in Beiroet: 320 euro. Namens de kinderen aldaar, hartelijk bedankt!

Werkgroep Diaconie

Voorjaar / Vastenactie

Ook dit jaar wordt het weer voorjaar en breekt de Veertigdagentijd weer aan. Een periode waarin we ieder jaar een Vastenmaaltijd en een Vastenactie hebben. Een gezellige Vastenmaaltijd is uitgesloten dit jaar, maar een vastenactie kunnen we wel houden!

We willen ook dit jaar uw bijdrage vragen voor het Frans van der Lugt Center. De school staat in een buitenwijk van Beiroet en wordt geleid door Jezuiten. Daar krijgen Moslim- en Christen kinderen samen les; daar leren ze met respect met elkaar om te gaan en is er aandacht en hulp bij het werken van hun trauma's.

De situatie in Libanon is op het ogenblik nog veel zorgelijker dan de afgelopen jaren. Naast de coronapandemie heeft men in Beiroet een half jaar geleden te maken gehad met een grote explosie in het havengebied die een enorme schade heeft veroorzaakt. Tel daarbij nog op de instabiele politieke situatie en de aanwezigheid van miljoenen vluchtelingen. Wij ervaren nu zelf hoe ontwrichtend alleen al een coronacrisis voor een samenleving kan zijn.

We vragen u ook dit jaar om mee te doen met onze Vastenactie. U kunt geld geven in de blauwe bus achter in de kerk. De kerk is iedere zondag geopend van 11.00 tot 12.00 uur. U kunt ook geld overmaken op het rekeningnummer van de kerk (zie linksboven) o.v.v. Vastenactie Frans van der Lugt. Heel fijn als u mee wilt doen!

Werkgroep Diaconie



Agenda

- Wo 17 feb, 19.00u
Aswoensdag
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. de cantor
- Zo 21 feb, 10.00u
Eerste zondag 40-dagentijd
Voorganger: Eduard Kimman
m.m.v. de cantor
- Zo 28 feb, 10.00u
Tweede zondag 40-dagentijd
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. het Gregoriaans Koor
- Zo 7 maart, 10.00u
Derde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor
- Zo 14 maart, 10.00u
Vierde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Paduakoor
- Zo 21 maart, 10.00u
Vijfde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor
- Zo 28 maart, 10.00u
Palmzondag
Voorganger: Ed Metz
m.m.v. het Gregoriaans Koor

De zondagvieringen zullen t/m 2 maart online zullen zijn, dat is de datum dat enige versoepelingen vanuit de overheid weer mogelijk zijn. Als het maar enigszins kan, willen we vanaf de 3e zondag in de Veertigdagentijd de vieringen weer openstellen voor kerkgangers. We houden u op de hoogte.

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar
Oplage: 500 exemplaren
Oplage Kerst: 1.400 exemplaren

Wilt u het parochieblad digitaal ontvangen? Laat het ons weten via parochieblad@avpnijmegen.nl.

Print
Janssen Repro, Nijmegen

Volgend nummer
Kopij inleveren voor: 19 maart
Verschijningsdatum: 28 maart