

Antonius Onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

Jaargang 35 nummer 1 februari 2023



“HET VASTEN DAT GOD VERKIEST.”

Heel veel agrarische producten zijn tegenwoordig “het jaar rond” te verkrijgen. Je kunt het zo gek niet bedenken: tulpen zijn tegenwoordig op bestelling in hartje zomer te krijgen. Met Kerstmis kunnen we voorjaarsgroente eten, als we dat willen. Veel van deze producten worden in Nederland gekweekt bij kunstlicht. Als je in de winter in de tuinbouwgebieden van Nederland of in de buurt van de bloemkwekerijen bent, zie je al van grote afstand het kunstlicht dat in de kassen brandt. Want zonder dat licht groeit er in de winter niet veel meer dan winterpeen. De lichtvervuiling is enorm.

In de eerste tien tot twaalf eeuwen van de christelijke jaartelling moesten de mensen die in die tijd in onze streken leefden, zich voeden met de producten die zij verbouwden. Er was dan meestal wel voldoende voedsel, maar slechts een beperkt aantal producten was iets langer houdbaar. Eind september was veel voedsel niet meer voorradig en was men aangewezen op bieten e.d. en op het graan dat - mits goed bewaard – de mensen nog voeden moest tot de volgende oogst.

Aansluitend aan de feestdag van de aartsengel Michael (29 september) begon vroeger in de kloosters de vastentijd, die duurde tot Pasen. De bekende 40 daagse vastentijd begon 46 dagen voor Pasen, want op zondag hoefde men niet te vasten. Het vasten werd enigszins onderbroken op de vierde zondag van de vastentijd, zondag Laetare. Maar afgezien van de adel die over ruimere voorraden kon beschikken en de rechten van jacht en visvangst had, was het voor veel mensen al veel eer-

der afzien. De gezondheidstoestand verslechterde snel in de winter bij gebrek aan vitamines en calorieën. De vatbaarheid voor ziektes nam in de winter snel toe. Uit deze beschrijving kunt u afleiden dat de kerkelijke vastentijd is ontstaan binnen kerken, die alle op het noordelijk halfrond hun oorsprong hebben. Want op het zuidelijk halfrond is het juist de tijd van de oogst.

In de andere monotheïstische godsdiensten, Jodendom en Islam, vast men ook. In de Islam, die een maankalender kent schuift de vastentijd (Ramadan) jaarlijks een maan (28 dagen) op. Zo komt het dat de Ramadan soms in de wintermaanden valt en een aantal jaren later weer in de zomermaanden. De moslims vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Dat betekent dat het vasten in de zomer veel meer van mensen vraagt, dan in de winter.

In de joodse traditie kent men geen aaneengesloten lange vastenperiode. Gevast werd er oorspronkelijk maar één dag, op Grote verzoendag (tien dagen na het joodse Nieuwjaar. Later zijn daar twee vastendagen bijgekomen die vallen op de dagen van de verwoesting van resp. de eerste tempel (in 586 voor Chr. door de Babyloniërs) en de tweede tempel in 70 na Chr. door de Romeinen). De oorsprong van het religieuze vasten ligt dus in de joodse traditie

Bij de profeet Jesaja lezen we de volgende klacht van de kinderen van Israël: “Waarom ziet u niet dat wij vasten, en merkt u niet op dat wij ons onthouden?” En het ant-

Vervolg op pagina 3

Redactie

Beppie Peters, Henrike van Riel, Frans Blom,
Luuk Geurts

redactie@avpnijmegen.nl

Website: Mieke Dahlhaus

webmaster@avpnijmegen.nl

Volgend nummer:

Kopij inleveren voor: wo. 22 maart 2023

Verschijningsdatum: za. 1 april 2023

Kopy altijd sturen naar

redactie@avpnijmegen.nl

Oplage: 475 exemplaren

Print: Janssen Repro, Nijmegen

Verspreiding Antonius Onderweg: Monique

Leclerq, 024-3237000/moonlekkie@gmail.com

Contact

Antonius van Paduakerk

Groesbeekseweg 96, 6524 DJ Nijmegen

024 - 3222388

secretariaat@avpnijmegen.nl

www.avpnijmegen.nl

Onderdeel van de Stefanusparochie

info@stefanus.nl / www.stefanus.nl

Bankgegevens

ING: NL96INGB0000940356

ABN AMRO: NL08ABNA0418667160

t.n.v. RK Parochie H. Stefanus

Locatie Antonius van Padua

Bereikbaarheid AvP

Clara ter Berg (coördinator): 06 49392730

Parochieadministratie / Secretariaat

Frans Blom, Groesbeekseweg 96

6524 DJ Nijmegen

secretariaat@avpnijmegen.nl

Voor uitvaarten afspreken:

06-49392730

VAN DE REDACTIE:

Wij verwelkomen in de redactie:

Luuk Geurts, die met zijn uitgebreide kennis en ervaring de lay-out gaat verzorgen. Wij zijn blij met deze versterking.



INHOUD

- 1 **OPENINGSTEKST, DICK AKERBOOM**
- 3 **KRONIEK, CLARA TER BERG, JAN BULTE**
- 3 **GEDICHT NEEM DE TIJD, TOON VAN DE PUTTE**
- 4 **VANUIT HET LOCATIETEAM, CECILE KUIJPERS**
- 4 **BERICHT PENNINGMEESTER, MARTIEN PETERS**
- 5 **DE VASTENTIJD....., MARK BUCK, HISKE GUDE**
- 6 **WERKGROEP DIAKONIE, ANNEKE LEISINK**
- 7 **VASTENACTIE, ANNEKE LEISINK**
- 7 **ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE, ADDY GROOS**
- 8 **KUNST IN DE KERK, BEPIE PETERS**
- 9 **COLUMN KOFFIEPRAATJE, KEES WAARDENBURG**
- 9 **KRONIEK, CLARA TER BERG**
- 10 **FEUILLETON, ROB VAN WOERKOM**
- 10 **KRONIEK, CLARA TER BERG**
- 11 **MINI PELGRIMAGE WMZ, MARGREET SANDERS**
- 11 **WMZ VERTREK CEREMONIE, THEO BROCK**
- 11 **DAG- EN PELGRIMSKAPEL, THEO BROCK**
- 12 **COLUMN, AGATHA DEN HARTOG**
- 12 **TERUGBLIK BUURT AAN TAFEL, MARIET HAVERKAMP**
- 13 **GEZIEN: HET KWETSBAAR PARADIJS, LOUIS SIBBALD**
- 13 **BEZINNINGSUUR, KYRA HOOGZAAD**
- 14 **RUIMTE VOOR DE ZIEL, KYRA HOOGZAAD**
- 14 **SACRED DANSE, MARIJ DE ROOIJ**
- 14 **ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN, THEO BROCK**
- 15 **KERSTINN, LENTEFAIR, ADDY GROOS**
- 16 **ANTONIUS IN BEELD: AGENDA**

woord luidt: “Omdat jullie op je vastendagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen, omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoordt als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.” (Jesaja, 58: 3-10)

Vasten doe je dus niet voor je zelf. Het gaat erom dat we de mensen die aan veel tekort hebben, naar vermogen geven wat we kunnen en zo doen wat God van ons vraagt, namelijk op te komen voor onze medemensen. Dat is het vasten dat God verkiest.

Dick Akerboom

KRONIEK

Op 6 januari overleed Han Bokdam op de leeftijd van 90 jaar. Gedurende 12 jaar was Han dirigent van ons Gregoriaans Koor. Hij bleek uitvoerig in het gregoriaans gestudeerd te hebben. Naar de repetitie kwam hij dan ook altijd heel goed voorbereid. Voor het koor was het een uitkomst, want je vindt niet gemakkelijk een dirigent. Bij het jaarlijkse Ceaciliafeest bleek hij ook heel leuk mondharmonica te spelen. Hij speelde ‘mondorgel’ zoals dat in de Achterhoek werd genoemd. Bij zijn afscheid als dirigent ontving hij terecht de eremedaille van de Gregoriusvereniging.



‘Elke dag was een cadeautje. Het is goed geweest’. Zo stond het op zijn bidprentje. In die geest herdachten zijn dochters en zijn kleindochter hem ook met mooie herinneringswoorden. Het was fijn dat het Gregoriaans Koor voor hem bij zijn uitvaart de Requiem-

Neem de tijd

*Neem de tijd
ja neem 40 dagen de tijd*

*Neem de tijd
om met mensen samen te zijn en te voelen:
'We hebben elkaar nodig'.*

*Neem de tijd
om een blik op de wereld te werpen en te voelen:
'We hebben elkaar nodig'.*

*Neem de tijd
om oog in oog met God samen te zijn
en te voelen:
'we hebben elkaar nodig'.*

*Ja neem de tijd,
wel 40 dagen lang
om te voelen:
'Ik leef en Hij leeft in mij'.*

Toon Vandeputte

gezangen heeft mogen zingen. Wij blijven deze onderwijzman in dankbaarheid gedenken. ‘Mogen de engelen hem begeleiden naar het paradijs’.



Op 11 januari overleed Maria (Netty) Crombach. Netty kwam uit een groot gezin waar zij jarenlang samen met haar moeder voor haar 11 broers en zussen zorgde. Toen moeder ziek werd heeft Netty haar lang verzorgd. Zij heeft toch een eigen gezin weten te stichten, waar zij enorm van genieten heeft. Haar kinderen en kleinkinderen hadden een speciale plek in haar hart. Op hoge leeftijd was zij een geliefde bewoonster van de Honinghoeve. Zij is 101 jaar geworden. Zij zal zeker gemist worden.

VANUIT HET LOCATIETEAM

Als locatieteam weten we dat het nieuwe jaar in het teken zal staan van de toekomst voor onze locatie. Vanaf januari zijn er een aantal bijeenkomsten geweest, zowel met een afvaardiging van het Stefanusbestuur alsook intern met o.a. onze bouwcommissie. Het is geen eenvoudig onderwerp en we moeten zoeken en afwegen maar ook stelling durven nemen.

Eind 2022 hebt u kennisgenomen van het toekomstplan dat we ingediend hebben bij het parochiebestuur. Aangezien de financiële situatie van de parochie geenszins rooskleurig is en er geen financiële armslag is voor onze locatie, gaan we voor een verdere concretisering van het plan. Hiervan hebben we u op de hoogte gesteld in de bijeenkomst in de kerk op 12 februari. Dit bijgesteld plan willen we ook voorleggen aan het parochiebestuur waarin Mark Buck verantwoordelijk is voor de gebouwen. Over een aantal weken wil het parochiebestuur met onze hele gemeenschap in gesprek gaan. We laten op tijd weten wanneer dat zal zijn, want het is belangrijk dat we met veel mensen het parochiebestuur ontvangen.

Vanaf december hebben veel mensen hun plaats op de stoelen met de warme kussentjes gevonden. Tijdens de koude zondagochtenden wordt het erg gewaardeerd. Bijkomend voordeel is dat de kerkgangers meer bij elkaar zitten, wat ook weer prettig is voor de voorgangers. Als u gewoon in de kerkbanken wilt zitten kan dat natuurlijk ook.

Dick Akerboom is nog steeds maandelijks aanwezig bij de bijeenkomsten van de Stefanus pastoraatsgroep. We houden met hem contact zodat we geïnformeerd zijn over zaken die voor ons van belang zijn. Ook kunnen er vanuit ons bespreekpunten ingebracht worden.



Zondag 5 februari 2023, Kinderkerk

En ja, hoe mooi was het om de afgelopen weken de kinderen te verwelkomen in de viering. Een aantal keer is nu weer een kindernevendienst geweest. Dank aan Joka, Louise, Liesbeth en Jorien die hier nieuw leven in hebben geblazen. Wanneer de kinderen terugkomen in de viering is het een vreugd om te zien wat zij hebben gemaakt en gehoord. We gaan met een hoopvol gevoel de vastentijd in.

Namens het locatieteam,
Cecile Kuijpers

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER



We zijn nu een paar weken onderweg met de actie Kerkbalans en het leek me goed U te informeren over het tot nu toe binnengekomen bedrag.

Zeer verheugd kan ik U melden dat in de paar weken dat de actie bij de Antonius van Padua kerk van start ging, er nu 5.650 Euro is gedoneerd.

Dat is een heel mooi begin voor onze Antonius van Padua kerk! De kosten voor onze kerk zijn vandaag de dag hoog, dus uw bijdrage is zeer gewenst! Dank, dank aan allen die ons met een bijdrage hebben gesteund!

Wilt U nog bijdragen aan de actie Kerkbalans: schroom niet, uw bijdrage wordt in grote dank ingezet voor ons kerkgebouw en de AvP gemeenschap.

Martien Peters



DE VASTENTIJD ALS PELGRIMSREIS

De vastentijd staat weer voor de deur; een schaduwrijke vallei van tijd die zich uitstrekt tussen de uitbundigheid van carnaval en de roerigheid van het passieverhaal. Het is een tijd, die eigenlijk ook een reis is. De vastentijd nodigt ons uit om met haar op pad te gaan en gaandeweg iets over onszelf te (her)ontdekken. Om antwoord te vinden op de vragen: Wat is voor mij de essentie? Wat heb ik nou écht nodig? Wat staat er in de weg tussen mij en God?

Iedereen die wel eens een pelgrimage heeft gelopen, kent het gelukzalige gevoel van de eenvoud. Als na enkele uren of dagen het besef indaalt, dat zoveel van wat we hebben en doen slechts ballast is. Dat het leven niet alleen mogelijk, maar zelfs rijker is als we alles afleggen en achterlaten. Die vrijheid ontdekken en omarmen is waar de vastentijd ons toe uitnodigt. Om onze harten vrij te maken van alles waar we zo aan gehecht zijn geraakt, zodat wij weer werkelijk open kunnen staan voor de vrijgevigheid van God en de noden van de naasten.

Niet alleen voor ieder van ons als individu, maar ook voor ons als geloofsgemeenschap zijn deze vragen cruciaal voor een gelukkig en vruchtbaar voortleven. Wat is de essentie van kerk zijn? Wat kunnen en moeten we achterlaten? Waar zijn we al te zeer aan gehecht?

Paus Franciscus omschrijft de kerk als veldhospitaal. Maar als we in onze westerse wereld rondkijken in Rooms-katholieke kerken, is de ervaring van een veldhospitaal ver weg. Ook in Nijmegen zijn we gezegend met veel verschillende gemeenschappen en ook met prachtige kerkgebouwen. Helaas gaan die laatste ook gepaard met vele vragen over onderhoud, duurzaamheid en (helaas) financiën. Deze zaken mogen voor een parochiebestuur nooit als enige leidend zijn in besluiten, maar we mogen er onze ogen ook niet voor sluiten. Ook in onze parochie leeft de vraag hoe we zo goed mogelijk op weg kunnen met onze gemeenschappen, en wat dat betekent voor ons "gezamenlijk huis".

De deur achter je dichttrekken is een heerlijk vrij gevoel als je op pelgrimstocht gaat, maar iets heel anders als je voor het laatst de deur van je woning achter je dichttrekt. Gelukkig is dat in onze parochie geen realiteit van morgen, maar wel iets waar ook onze parochie mee te maken zal krijgen.

In dit jaar gaan we als parochiebestuur in gesprek met onze geloofsgemeenschappen en locaties om te bezien in hoeverre onze kerkgebouwen nog passen bij onze opdracht in deze tijd. Dat zal in goed overleg gaan met de locatieteams enerzijds en het bisdom anderzijds. Ook dat is een reis, waarvan we nog niet weten wat en waar die ons zal brengen.

Wat de vastentijd ons leert is dat ons voortbestaan en zelfs ons geluk niet afhankelijk is van onze bezittingen, maar van onze gesteldheid. Wij zijn een levende gemeenschap, niet van stenen, maar van mensen.

Gelukkig is de vastentijd niet alleen een tijd van minder, maar ook een tijd van meer. Meer aandacht voor waar het werkelijk om draait. Meer gerichtheid op de ander (middels diaconie en goede werken) en meer gerichtheid op de Ander (middels gebed). En meer inzicht in het feit dat we samen voor eenzelfde vraag staan. We zijn deel van een groter geheel, als mensen, als parochie en als locatie. Laten we in die verbondenheid onze pelgrimstocht aanvangen, gericht op het goede en op de diepste essentie van ons geloof: Gods levende aanwezigheid in ons midden. Iedere dag weer.

Mark Buck en Hiske Gude
namens het parochiebestuur Heilige Stefanus

WE STELLEN VOOR: 2 LEDEN VAN ONS PAROCHIEBESTUUR HEILIGE STEFANUS



Mark Buck is sinds begin 2022 verantwoordelijk voor de gebouwen.



Hiske Gude is sinds begin 2023 verantwoordelijk voor de communicatie.

VASTENACTIE WERKGROEP DIAKONIE

Naast onze inzameling voor Oekraïne willen we natuurlijk ook aandacht vragen voor de Vastenactie.

De vastentijd is een periode waarin we ons bezinnen op al het goede wat ons ten deel valt en waarin we ons ook realiseren dat velen in de wereld, in het land en in de stad het niet goed hebben.

Daarom houden we weer een vastenmaaltijd op 20 maart waarbij we stil staan bij het doel van de Vastenactie: bij de mensen in de Syrische stad Homs waar pater Frans van der Lugt werkte. In Homs zijn ze nu volop bezig de puinhopen van de burgeroorlog op te ruimen. Maar er is zoveel verwoest. Geraamtes van kapotgeschoten gebouwen strekken zich uit over enkele kilometers. En dan is er altijd nog de angst dat de oorlog weer opblaait.

De basisschool en de middelbare school naast het klooster waar Frans van der Lugt woonde en werkte zijn nog steeds compleet verwoest, maar er zijn plannen om een nieuw centrum voor jongeren te bouwen. Officiële scholen mogen niet gebouwd worden van de overheid, maar met een centrum voor jongeren kan men ook heel veel bereiken. Kinderen worden na school, of wanneer ze daar behoefte aan hebben, opgevangen om aan verschillende activiteiten mee te doen. Wat is het hoopgevend voor kinderen even weg te zijn uit de vernielde wereld en te mogen leren, spelen en ontspannen. Kortom gewoon kind te zijn.

Dat nieuwe centrum voor kinderen en jongeren moet er komen en dat zal er ook komen, mede door onze bijdragen.

Achter in de kerk zal de blauwe bus weer klaarstaan voor uw bijdrage. U kunt ook een donatie overmaken op rekening nummer: NL96 INGB0000 940356, t.n.v. RK Parochie H. Stefanus, locatie Antonius van Padua, onder vermelding van Vastenactie. Hartelijk dank!

Anneke Leisink



Het gebouw voor de gehandicapten in Homs is bijna geheel hersteld ook door de Stichting van Anne-Claire v.d.Lugt, Walk for Homs.



Qui bene cantat bis orat



Zingen is bidden voor twee

H. Augustinus van Hippo

ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE

Veertig dagen voor Pasen.

Twee maanden zijn er dit jaar al verstreken. In januari moesten we weer wennen aan dagen zonder feestelijkheden. Alle Kerstspullen hebben we allang weer opgeborgen.

In februari kwamen we weer een beetje tot leven, want de dagen werden zichtbaar weer wat langer en af en toe zagen we de zon tussen de wolken doorkomen. Eind februari komt voor veel mensen het carnavalgevoel weer langzaam boven drijven. Begin maart gaan we nog even plezier maken, maar dan begint de veertigdagentijd.

Een tijd van inkeer en bezinning.

Een tijd om te mediteren

Een tijd om mooie teksten te lezen of te horen.

Een tijd om het leven goed door te laten dringen. Het Paduakoor zal u daarbij helpen met een aantal mooie liederen. Lieder die je tot denken en mediteren aanzetten.

Het openingslied op 12 maart begint met:

*Die licht is, bron van leven is,
die als een woord gegeven is,
zie hoe wij zoeken her en der:
hoe is uw naam, Uw stem is ver.*

*Wij dragen met ons mee uw woord,
het raakt ons aan, het drijft ons voort.*

En het lied sluit met:

*Wek in ons hart het visioen
van vrede brengen, liefde doen,
dat wij tezamen op gaan staan
en alle harde macht weerstaan,
tot alle donker is gezwicht,
wij zullen leven in uw licht.*

Addy Groos-van Gelder

VANUIT DE WERKGROEP DIACONIE

HULP VOOR OEKRAÏNE

Een aantal van onze mede gelovigen vreest dat een nieuwe inzameling voor mensen in Oekraïne teveel gevraagd zal zijn voor kerkleden. En misschien is het ook wel veel.....

Maar als je dag na dag ziet in kranten en op de televisie hoe vreselijk de bevolking in Oekraïne lijdt onder de terreur en de verwoesting van hun land door hun broedervolk uit Rusland, dan kan je niets anders doen dan er iets menselijks tegenover stellen.

We gaan vanaf zaterdag 25 februari tot en met zondag 2 april - dus in de 40dagentijd - weer levensmiddelen en hygiënische artikelen inzamelen. We hopen dat ook kerken in Nijmegen en Overbetuwe mee gaan doen. En dat ook mensen van buiten de kerken, net als vorige keren, spullen zullen komen brengen.

Op de tafel van de diaconie zullen flyers klaarliggen met daarop voorbeelden van gewenste artikelen. Tussen 25 februari en 2 april staan er iedere zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur en iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur mensen klaar om alles in ontvangst te nemen. De spullen zullen weer via Surya Project naar Oekraïne gebracht worden.

Alvast hartelijk dank voor uw goede gaven!

zo misschien in gesprek komt met mensen die je eigenlijk niet zo goed kent.

Met de opbrengst van de vastenmaaltijd steunen we sinds een paar jaar het doel van onze vastenactie. En dat is ook dit jaar het mee realiseren van een centrum voor jongeren in de grotendeels verwoeste stad Homs in Syrië. We vragen voor de maaltijd een bijdrage van 5 euro, maar we hopen dat u meer wilt geven.



Vastenmaaltijd 22 maart 2022

Daarnaast is er ook altijd een kaartenactie. We sturen kaarten met een bemoedigende tekst naar patiënten in de Pompekliniek. Om hen te laten voelen dat we aan hen denken. De kaarten worden verkocht voor € 0,50 per stuk.

Na de maaltijd kunt u de mooie bloemstukjes kopen. We zoeken voor deze maaltijd mensen die voor 6 tot 8 mensen een eenvoudig eenpansgerecht willen koken (geen maaltijdsoep).

We starten de maaltijd om 17.45u. en sluiten af om 19.30u.

Neemt u allemaal een bord, een glas, een toetjesschaaltje en bestek mee?



In de kerk liggen inschrijffijsten waarop u uw naam, tel. nummer en aantal eters kunt opgeven. Zondag 12 maart is de laatste zondag waarop u zich op kunt geven!

Graag Tot Ziens op 20 Maart 2023

Anneke Leisink

De Kerken steunen Oekraïne
in samenwerking met Suryaproject.eu (actief in o.a. Oekraïne)

opnieuw..... **Inzameling van hulpgoederen**
Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96

Wat kunt u geven....

vanaf
zaterdag 25 februari
t/m zondag 2 april 2023

elke zaterdag:
15.00 - 17.00u.

elke zondag :
11.00 - 12.00 u.

LEVENSMIDDELEN:
Maaltijdsoep in blik, houdbare melk, rijst/macaroni/pastasaus, thee, koffie/sneltfilter, vis in blik, groenten in pot/blik, fruit in pot/blik, olijf- of zonnebloemolie, aardappelpuree (alleen water toevoegen)

HYGIËNISCHE ART.
Tandenborstels, tandpasta, luiers, babydoekjes, stukken zeep, babyvoeding, maandverband, paracetamol, toilet papier, incontinentiemateriaal, lange jucifers en dikke kaarsen

Geldelijke bijdrage kan ook naar:
NL20INGB0002260342 tgv LJWM Simons
o.v.v. Humanitarian Aid, Ukraine



VASTENMAALTIJD

Op maandag 20 maart houden we onze vastenmaaltijd. Een sobere maaltijd. Maar nog altijd genoeg. En veel meer dan heel veel mensen op onze aarde iedere dag kunnen eten. Dat geldt voor mensen in ontwikkelingslanden, maar steeds vaker is het ook voor mensen in ons land moeilijk drie maaltijden per dag te eten. Het eten is er wel, maar voor sommigen haast onbetaalbaar.

Aantrekkelijk van een vastenmaaltijd is dat je met velen aan tafel zit en links en rechts gezellig kunt praten. En



GESCHONKEN, EEN BIJZONDER KLEINOOD

In deze rubriek dit keer een bijzonder kleinood, dat ik kreeg aangereikt door een vriendin met de woorden : "Dat hoort in de Antonius van Paduakerk."

Het is een heel klein doosje met daarin een medaille aangeraakt aan de tong van den H. Antonius van Padua. Het komt uit Padua en er staat het jaartal 1897 op.



Via speuren op internet vond ik gegevens die vertellen over een opleving in de verering van Antonius van Padua rondom zijn 700-jarige geboortedag in 1895. Waarschijnlijk zijn toen ook deze kleine relikwiedoosjes verspreid.

Tijdens zijn leven (1195-1231) verwierf Antonius grote beroemdheid door een reeks vastenpredikaties te Padua in 1231. Antonius overleed in hetzelfde jaar op 13 juni 1231 in Arcella bij Padua. Al spoedig ontstond een strijd om zijn relikwen waar wonderbaarlijke eigenschappen aan werden toegeschreven. Reeds elf maanden na zijn dood verklaarde paus Gregorius IX hem heilig. Het stoffelijke overschot van Antonius wordt bewaard en vereerd in de naar hem genoemde basiliek in Padua. De tong van Antonius, instrument van zijn prediking, bleek niet te zijn vergaan. Deze relik wordt in de basiliek op een aparte plek bewaard in de *Cappella delle Reliquie* helemaal vooraan in de absis van de kerk.

Hier bevinden zich tientallen fraai versierde relikhouders met relikven van Sint Antonius van Padua en andere heiligen. Onder meer de tong, de stembanden, een vingerkootje, de kin en de kaak van Sint-Antonius worden hier door pelgrims vereerd.



Oktober 2016 tijdens de reis naar Padua tgv het 100-jarig bestaan van onze kerk bezochten wij met een grote groep parochianen deze mooie basiliek en ook de absis waar de tong bewaard wordt.



In 1890 ontstond vanuit Toulon het gebruik om 'Antoniusbrood' te offeren, ook wel 'liefdewerk der Broden' genoemd: het uitdelen van brood aan de armen en behoeftigen binnen een bepaalde parochie. Hieraan herinneren de offerblokken die nog in tal van kerken aanwezig zijn. Ook in onze kerk is zo'n offerblok nog steeds aanwezig in de muur.

In Nederland nam de populariteit van Antonius onder rooms-katholieken, onder meer als patroon van verloren zaken, vooral toe vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw, met als hoogtepunten de jubilea in 1895 en 1931.

Het kleine doosje herinnert aan die tijd en zal een plekje vinden bij het Antoniusbeeld in onze kerk waar u het van dichtbij kunt bekijken. Met dank aan Astrid Schröder die het schonk aan onze kerk.

Beppie Peters

Bron: Wikipedia

Column

Kees Waardenburg

Koffiepraat.....

zaterdag 24 december 2022

Kleuterkerstviering om 16.00 uur
Lucas 2: 1 – 20

Herder: Liesbeth
Engel: Jeanine
Koningen: Louise, Midas en Theo
Josef en Maria: David en Sophia
Jezus: Ida, dochter van David en Sophia, zes weken oud.

Ik kan mijn ogen niet geloven. Fietsen met een zitje voor en een zitje achter tegen de pui van de kerk. Bakfietsen waar normaal auto's staan. Van links en rechts komen nog mensen aansnellen. De ontvangstruimte is omgetoverd tot velden van Bethlehem. Iedereen zit op de grond, op zachte kleden, familiegewijs. Opa's en oma's op banken er om heen. En nog steeds stromen er mensen binnen.

In de media is deze activiteit aangekondigd als Kleuterkerstviering. Maar het Kerstspel is amper begonnen of de dienstdoende herder plaatst ons midden in de politieke werkelijkheid van die dagen. Alle inwoners van Israël moeten reizen naar hun plaats van herkomst om zich daar te registreren bij de Burgerlijke Stand. Nog niet eerder heb ik zo duidelijk gevoeld als in deze viering met kleuters hoe kwetsbaar en kostbaar onze rechtsstaat is. Zonder rechtstaat vrij spel voor autocraten.

Vanwaar ik sta heb ik het volle zicht op de velden en haar neergezetenen. Men zegt wel eens dat gezichten de ziel weerspiegelen. Nou, dat zie ik voor mijn ogen gebeuren. De herder, nog amper bekomen van wat zij "gehoord en gezien had" loopt een schaap omver. Om het schaap weer recht op zijn poten te zetten, vraagt ze toestemming haar verhaal te mogen onderbreken. Meer dan 170 gezichten knikken eenstemmig: vanzelfsprekend. Alsof allen met het geven van hun instemming betrokken worden in die ene handeling waar het in het leven uiteindelijk om gaat: een ander overeind helpen en op de poten zetten.

Ik krijg geen tijd om hierop door te denken. Want de velden worden plotseling overstraald door helder licht en een engel zingt vanaf de orgelgalerij deze woorden: voor u is heden gebaard een redder; hij is een Gezalfde, Heer. Dit is u een teken: ge zult vinden een zuigeling.

En daar gaat jong en oud in een lange stoet. Zij vinden de redder op schoot van zijn moeder, in een stal, kwetsbaar en weerloos. Evenals ons mensen, gróte kleuters, als we zijn.

Ik loop achter twee kleuters richting de tafel met chocolade. Opgewonden zijn ze met elkaar aan de praat over wat ze gehoord en gezien hadden. Zegt de een tegen de ander: "het leek wel echt".



Kleuterkerstviering, op zoek naar de stal 24-12-2022

KRONIEK

Op zondag 22 januari is Fien van Elferen gedoopt, prachtige dochter van Tobias van Elferen en Jorien Eijkelenboom en zusje van Coos en Cato. Haar volledige doopnaam is Fien Liesbeth Geertruida Maria. Fien is geboren op 1 februari 2020. Corona zorgde ervoor dat de doop in de viering, zoals haar ouders dat graag wilden moest worden uitgesteld. Maar wat was het een feest in de kerk! De aanwezige kinderen dromden erom heen en papa, mama en de peetouders stonden te stralen. Het geeft iedereen hoop, zo'n mooie gebeurtenis. We wensen Fien en haar gezin veel geluk en zegen met elkaar.



Feuilleton

Rob van Woerkom

Ontmoeting met een engel

Ongeveer anderhalve week geleden liep ik 's avonds door de Antoniuskerk. Het was donker. Vergeten de werkverlichting aan te doen. Maar aangezien ik de weg naar de sacristie redelijk goed ken, leek mij dat geen al te groot probleem. Plotseling echter meende ik een klein licht in de buurt van de pelgrimskapel te zien. Vergiste ik mij nu of was daar echt een soort van ronddansend licht. Toen ik naar de kapel toe liep was het licht weg. Blijkbaar toch verkeerd gekeken, maar gek.... even later meende ik dat het licht zich achter mij bevond. Ik draaide mij om maar ik keek in het duister. Toch bekwam mij langzamerhand het idee dat er meer aan de hand was. Ik besloot in de collectantenbank voor in de kerk te gaan zitten en vandaar de kerk goed in de gaten te houden. Benieuwd wat er zou gebeuren. En ja hoor, niet veel later zag ik het lichtschijnsel weer, wat groter dan ik voorheen dacht. Het bewoog zich, soms langzaam, soms pijsnel. Op een gegeven moment bevond het zich vlak bij de pianovleugel van het koor. Daar verroerde het zich niet meer. Een lichte gloed. Licht dat, heel merkwaardig, zich echter nauwelijks rondom haar verspreidde. Wat te doen? Heel voorzichtig probeerde ik voetje voor voetje naderbij te komen. Nog zeven meter verwijderd, nog vijf, nog drie meter. Wonderlijk, het licht bleef waar het was, verroerde zich nauwelijks. Dan gebeurt er iets onwaarschijnlijk. In dat licht neem ik duidelijk de gestalte van een engel waar.



Gezicht, vleugels, gewaad, ik sta met stomheid geslagen. Hoe is dit mogelijk? Dat ik niet of nauwelijks kan spreken geldt niet voor de engel. Hij (of zij?) kijkt mij aan en zegt met een glimlach "dat had je niet gedacht, hè". Ook ik moet nu lachen. Even later gaat ze verder. "Ik zal het je uitleggen. Twee of drie weken geleden, heel

precies weet ik het niet, heeft de groep die de kerststal afbrak mij vergeten.

Alle figuren, alle lichtjes, alles werd weer zorgvuldig

ingepakt en opgeborgen voor Kerstmis 2023, mij hebben ze, om de een of andere duistere reden over het hoofd gezien. Ik bleef alleen achter. Overigens, maak je niet bezorgd. Ik vermaak mij prima. Elke zondag kijk en luister ik, geniet ik, neem ik van alles hier waar, stel ik mij vragen, heb, eerlijk gezegd, soms ook mijn bedenkingen...." Ik wil iets zeggen, maar dan..., ineens is de engel weg. "Ik spreek je nog" is alles wat ik hoor.

Wordt vervolgd.

KRONIEK

Op 31 Januari overleed op bijna 71 jarige leeftijd Ger Lange-Driessen

Lief, ik zit aan de oever van de Taag te zingen.

Het is hier vrij goed toeven.

Alsof de meeste dingen niet meer hoeven.

Althans niet meer vandaag Hugo Claus (Tekst op rouwkaart)

Onze gemeenschap bestaat uit veel verschillende mensen, ieder op hun eigen manier bijzonder. Soms springt er zomaar iemand uit, iemand die opvalt door wie hij of zij is. Zo iemand was Ger Lange-Driessen. Een prachtige vrouw om te zien, bescheiden maar voor iedereen een plek in haar hart. Ger heeft jarenlang trouw oudere en/of zieke parochianen bezocht. Met vaak iets bijzonders bij zich. Zo liet Ger overal haar kleine bijzondere sporen na. In de Vasim, waar ze haar atelier had, werkte ze vol passie en plezier. De beelden waar Ger in dacht werden daar vertaald in haar kunst. Ook daar werd ze gezien en zal ze niet vergeten worden. En zo waren er veel plaatsen waar Ger van belang was.



Maar het meeste zal Ger gemist worden door Maarten en haar kinderen en kleinkinderen. Hart van het gezin, zorgzaam en betrokken. Het bericht van haar ziekte afgelopen jaar bracht overal een schok te weeg. Haar overlijden dinsdagavond 31 januari, bijna 71 jaar oud en eerder dan verwacht maakte ons stil. In een zeer volle kerk kwamen velen om afscheid te nemen. Rust zacht Ger, je hebt in je leven veel moois gebracht.



WEGEN MET ZEGEN

MINI-PELGRIMAGE: WEGEN MET ZEGEN

Wil jij dit voorjaar lopend starten? Tijdens deze mini-pelgrimage van **woensdag 19 april t/m donderdag 20 april 2023** maak je lopend kennis met een deel van de nieuwe pelgrimsroute in de Over-Betuwe. Tijdens de wandelingen kun jij de regie loslaten. Wij zorgen voor de route, de overnachting en de maaltijden en nemen jou mee op pelgrimstocht.

Op woensdagochtend 19 april starten we om 8.30 met een vertrekceremonie in de Antonius van Paduakerk in Nijmegen. De tocht gaat via het project Eikpunt richting Huissen. We lopen hierbij door park Lingezege. Je neemt je eigen lunchpakket mee. Onderweg zullen we ergens bij een van de kerken op de route onze lunch nuttigen.

Woensdagavond verblijven we in het Dominicanenklooster. Je hebt je eigen kamer. Er zal een vegetarische maaltijd geserveerd worden en in de avond word je uitgenodigd om deel te nemen aan het vespergebed om 18.30 in de kapel. Daarna volgt een avondprogramma.

Donderdagmorgen 20 april om 8.00 is het ochtendgebed (de Laudens). Daarna ontbijt. Hierna lopen we het labrynt op het terrein van het klooster en gaan in stilte naar pleisterplaats Ressen voor een korte lunchstop. Deze lunch is voor eigen rekening. Rond 16.00 zijn we weer terug bij het vertrekpunt in Nijmegen.

We sluiten de tocht af met een pelgrimsdrankje in de Pastorie van de Antonius van Paduakerk. Er wordt ongeveer 16 km per dag gelopen met de nodige bijzondere stops.

Kosten 95 euro

Aanmelden gaat via het dominanenklooster in Huissen.

<https://www.kloosterhuissen.nl/programmas/retraites/programma.php?programmald=1746>



In Januari werd voor de eerste keer deze nieuwe mini pelgrimage gelopen van vrijdag 6 januari t/m 8 januari 2023 olv. Margreet Sanders en Ilse Kamminga.

Verslag ervan vindt u op onderstaande links:

<https://www.wegenmetzegen.nl/>

[Mini-Pelgrimage: Wegen met Zegen | OpStap met Irene](#)

Margreet Sanders

WEGEN MET ZEGEN VERTREK CEREMONIE



De komende tijd staan de Wegen-met-Zegen vertrekceremonies gepland op de zondagochtenden 19 februari, 26 maart, 16 april, 21 mei en 18 juni.

Tijdstip 8:30 – 9:00u.

Ook belangstellenden vanuit de Antonius van Padua gemeenschap zijn van harte uitgenodigd om de ceremonie bij te wonen.

Heb je belangstelling meld je dan aan op de Wegen met Zegen website (<https://www.wegenmetzegen.nl/>).

Deelname is gratis.

DAG- EN PELGRIMSKAPEL

U wordt van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de kapel (dagelijks geopend van 9:00u– 17:00u) voor een moment van bezinning en om een kaarsje te branden.

Ook kunt u daar een intentie schrijven in het intentieboek.



Tevens is in de kapel het boek 'Antonius van Paduakerk 1917 – 2017, Geschiedenis van het gebouw' te bezichtigen met afbeeldingen en uitleg over bezienswaardigheden in de kerk.

Theo Brock

Column

Agatha den Hartog

WAAR HALEN WE ONZE INSPIRATIE VANDAAN OP WEG NAAR PASEN?

Het is februari, het is winter koud en guur, toch zijn de dagen al aan het lengen en op een enkele zonnige middag gloort de zon en stemt ons blij want dan ruik je het voorjaar. Maar ook griep en verkoudheid eisen hun aandacht op voordat het voorjaar mag worden. Als je ouder bent, zoals ik, moet je veel moeite doen om nog voldoening te halen uit de gewone dagelijkse dingen. Toch kan elke stap buiten je veilige huis een ontdekking zijn van iets wat je blij kan maken. Heerlijk, de kou of zelfs de regen als je naar buiten gaat, de lucht inademen een stuk lopen door onze mooie wijk kan je dagelijkse sleur doorbreken. Wonderlijk genoeg zie je altijd nieuwe dingen, kom je iemand tegen of raak je geïnspireerd door iets.



Onze kerk, Antonius van Padua, biedt een scala aan inspirerende mogelijkheden waar je in kan participeren of gewoon bij aanwezig kan zijn. De zondagsdiensten zijn voor mij al niet meer weg

te denken als een bron van stilte, gebed, woord en muziek. Na afloop altijd nog bijeen bij de koffie en gesprekken. Ook de waardering om aan al die dingen deel te nemen is een bron van blijdschap.

Dat is wat ons als mensen bijeen houdt, het is wat we altijd nog kunnen doen voor elkaar. Daar staat tegenover de stroom aan niet te bevatten informatie van wat zich afspeelt op wereldniveau, waar we zo weinig mee kunnen aanvangen.

In het klein kunnen we ons slechts voornemen zo goed mogelijk om te gaan met onze footprint, zoals dat heet, daar hoort ook bij de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze eigen geestelijke gezondheid, om ook onze naaste te kunnen bijstaan als dat nodig is, maar ook hulp vragen als wij dat nodig hebben. Voor wie daar voor open staat biedt onze kerk veel mogelijkheden.

Maar ook gewoon zie ik veel mooie dingen die de saamhorigheid van mensen bevorderen. Als ik het wijkblad lees, zie ik veel initiatieven om mensen te inspire-

ren zinvol bezig te zijn. Samen wandelen, eten, tekenen schilderen, zingen.

Laten we met een glimlach voor de ander op weg gaan naar Pasen.

Agatha den Hartog

TERUGBLIK OP HET BUURT AAN TAFEL KERSTDINER.

Een uitnodiging van een vriend om mee te gaan naar Buurt aan Tafel. Samen onder de paraplu lopen we er naar toe. We houden de deur voor elkaar open en voor diegene die na ons komt.

Beppie begroet ons hartelijk. Ik voel me heel welkom. Binnen is het al gezellig druk. Jong en oud - iets meer oud - samen aan lange mooi gedekte tafels. Ik schuif bij onbekenden aan en stel me voor. Ik voel me afwachtend én verbonden. De verbondenheid zit 'm in het feit dat we hier allemaal naar toe gekomen zijn. Voor een maaltijd, voor ontmoetingen en voor proeven van andere culturen en keukens

We wisselen uit. Kleine gesprekjes over wie je bent en wat je doet. Over het eten. Niet heel diepgaand maar geïnteresseerd in elkaar en vriendelijk.

Het is fijn om zo samen te zijn en te voelen dat je erbij hoort. Bij de mensen aan tafel.

Na de maaltijd door de regen weer naar huis. Vlak bij huis praat ik nog na en maak ik eigenlijk voor het eerst echt kennis met een buurtbewoonster van een paar huizen verderop. Zij was er net als ik voor de eerste keer.



Nu lekker op de bank met een kop thee. Nagenieten van het heerlijke eten en de nieuwe mensen met wie ik even samen was.

Groet van Mariët Haverkamp

GEZIEN.....

Gezien: de tentoonstelling “Het kwetsbare paradijs” in de voormalige gasfabriek: Gasometer in Oberhausen BRD

TIME OUT

In de sport en in het spel is er de mogelijkheid om het gebeuren een aantal minuten stil te leggen. Het team of de spelers kunnen zich dan even een moment beraden hoe verder te spelen. Kijken wij zelf naar de rol die wij op het wereldtoneel spelen, kunnen wij dan ook het spel onderbreken? Vriendin M. besloot een blog van haar: “De echte superheld durft zichzelf en het eigen gedrag te bevragen. En ook te veranderen”.



Mensen slagen er kennelijk toch in om de knop om te zetten en gewoon weer door te gaan met het ritme zoals zij dat zelf in hun leven hebben opge-

bouwd. Een van de onderdelen van het ritme is, een time out nemen uit de dagelijkse beslommingen van ons leven, door bijvoorbeeld naar vreemde en verre oorden te reizen. Een zon-zee-strand vakantie in een warm land. Dat in dat land net een tsunami het gebied totaal heeft overvallen schijnt het toeristenechtpaar op bijgaande foto niet te deren. Zij moeten genieten van de zon, het strand en de zee en keren daarom de ellende de rug toe.

In de bijzondere tentoonstelling “Het kwetsbare paradijs” wordt de bezoeker geconfronteerd met beelden van een paradijselijke omgeving. Alles is in harmonie met elkaar, en toch van tijd tot tijd wordt dit paradijselijke compleet doorbroken. De mens die de behoeder van de natuur mag zijn, slaagt er niet altijd in om dit ook vol te houden. Enerzijds zijn er altijd mensen die de bedreigingen van het bestaan helder en duidelijk voor ogen hebben. Anderzijds zijn er de anderen die een onbedwingbare dwang tot macht over mens en wereld in zich voelen. In een wereld waarin mogelijkheden tegenover elkaar staan of met elkaar verbonden zijn en zo de natuur, ons paradijs beschermen of vernietigen. Gevolg een bedreiging. Het delven van grondstoffen voor de productie en het in stand houden van ons leven vraagt zijn tol. We produceren meer dan wij no-

dig hebben en de zucht naar winstbejag schijnt niet te stoppen. Een bezoek aan Het kwetsbare paradijs is een zeer aan te bevelen time out in het “spel” van het leven op aarde. De bedreigingen zoals droogte, overstromingen en factoren van de klimaatveranderingen nopen ons om ons te bezinnen en stil te staan: hoe hier mee om te gaan. Willen wij een wereld voor onszelf, onze kinderen, kleinkinderen en achterklein-kinderen, in stand houden dan zullen wij onze regels op het wereldtoneel met onmiddellijke ingang moeten veranderen. Dan gaat het niet meer om heldendom en winstbejag, maar om een noodzakelijke omgeving, waar voor mens, dier en planten nog ruimte zal zijn om in te leven. Laten we ons niet spiegelen aan het echtpaar op de foto.

Louis Sibbald, 12 januari 2023

Info: www.gasometer.de

Tentoonstelling is geopend van dinsdag t/m zondag 10-18.00 uur en loopt tot 26 nov. 2023.

BEZINNINGSUUR JANUARI 2023

Tien minuten voor tijd. Langzaam druppelen de deelnemers binnen. Met een Taizé liederenbundel en programma op A4 formaat in de hand zoekt men een stoel. Gelukkig wordt de stoel warm en heb je zo een plaatselijk kacheltje. Ja, het is winter en koud. Maar oh, wat is het zingen samen fijn. Door de typische eenvoudige liederen uit Taizé kun je door de herhaling in een soort van trance komen. Ook als je het lied niet kent, kun je je laten laven door de puurheid van de zang stemmen en de diverse melodieën die de prachtige kerk doet vullen. De liederen werden gevolgd door de stilte. Ieder met zijn of haar eigen gedachtes. Dan vanuit de stilte werd een tekst gelezen met het thema Vreugde. Dit alles in de prachtige kerk van Antonius van Padua. Na een klein uur van samen zijn en bezinning, was er een serene saamhorigheid. Bijzonder wat er zo met een groep van 19 mensen kan ontstaan.

De volgende keer is op vrijdag 24 maart 17.00 - 18.00u. Deelname is gratis, de hoed gaat rond.

Ter Info: www.taizé.fr .

Kyra Hoogzaad



RUIMTE VOOR DE ZIEL.

Een nieuw initiatief waarbij je met anderen uitwisselt, stil kan staan en ruimte geeft aan wat het je doet om zo in de dynamiek van de huidige maatschappij te leven. Vanuit een vast format n.a.v. een gegeven thema krijg je vragen om in groepjes daarover in gesprek te gaan. Omlijst met een Taizé lied, een gedicht vanuit het thema, hopen we ruimte voor je ziel te bieden.

Wanneer? Do.21 febr, 9, 23 maart van 19.30-21.00u.
Kosten €22,50.

Waar? Pastorie van de Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96, Nijmegen

Vragen en opgave

antonmetske@hotmail.com / 06-22111816
kyrah.humanmove@gmail.com

SACRED DANCE AVP

Vanaf febr. uarin gaan we weer verder met de voorjaars-cursus 2023! Wanneer?

Op vrijdagochtend van 10.00-12.00 u. :

24 februari, 3, 17, 24, mrt. 7, 14 april, 5 mei

Waar? In het Parochiehuis van de AvP:

van Slichtenhorststraat 81.

De bijdrage is 70 euro, als u niet alle keren kunt is er een regeling te treffen.

Aanmelden/vragen:

marij_de_rooij@hotmail.com of tel. 0621526493

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

Na een rustige corona-periode zijn weer enkele activiteiten voor kinderen opgepakt.

Boven verwachting werd de Kerstviering voor kleuters door een groot aantal kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden bezocht. Het kerstspel 'De kleine herdertjes' werd met verve uitgevoerd door herder Joshua (glansrol voor Liesbeth), de zingende engel



(Jeanine) en de koningen (Midas, Louise, Theo).

Ook was er een levende kerststal te bewonderen met Sofia en David als Maria en Jozef en hun pasgeboren



dochtertje Ida als Jezus.

Het is de bedoeling om op **8 april as.(15:30-16:00u)** een **Paasviering voor kinderen van 3 – 6 jaar** te organiseren in de Antonius van Paduakerk met de titel 'De kleine vissertjes'. We hopen dan weer op een goede opkomst, dus zegt het voort!

Er is een initiatief gestart om in de Antonius van Paduakerk geregeld (1 keer per maand) een kindernevendienst te organiseren tijdens zondagsvieringen. Voorlopig zullen Jorien, Joka, Liesbeth, Theo en Louise, samen met de voorganger van de betreffende zondag, hun best doen dit initiatief van de grond te krijgen. Op zondag 29 januari was er de eerste 'try-out' met Rena en Aiden, de kinderen van Joka. Op 5 februari waren naast Rena en Aiden ook Coos, Cato en Fien - de kinderen van Josien en Tobias - van de partij. Tijdens de dienst werden lichtjes door de kinderen aangedragen en op de verhoging voor het altaar geplaatst.



Na de lofzang vertrokken de kinderen met hun lichtjes naar de pastorie onder begeleiding van Joka en Jorien. In de keuken van de pastorie werd een mooie collage geknipt over het thema licht en donker (aansluitend op de Evangelielezing van die zondag) en een liedje ingestudeerd. Na het communiegebed hebben de kinderen hun lichtjes weer voor het altaar geplaatst en hun creaties laten zien. De kinderen en begeleiders waren heel tevreden. Zo werd de zondagsviering extra feestelijk, hetgeen door de kerkgangers werd gewaardeerd.

Theo Brock

KERST-INN EN KERSTCONCERT 2022

Tot tevredenheid van Beppie, Monica en ondergetekende zijn deze twee traditionele gebeurtenissen weer heel goed verlopen. Ondanks een niet verwarmde kerk was er veel warmte aan enthousiasme en hartelijkheid te voelen. Herbert en Francé Karthaus leenden ons een heel bijzondere kerststal, die we op de ronding bij het altaar hebben gezet en dat was werkelijk het pronkstuk van de kerstexpositie.



Ook het eenvoudige kersttreintje werd goed bekeken, vooral door de jeugd. De Kerst-Inn is zeer goed bezocht, met veel positieve opmerkingen. Zoals iemand opmerkte: zo'n mooie kerstgroepen en zo prachtig verzorgd neergezet. Complimenten. Ik denk dat ik mag zeggen dat onze ploeg een groot applaus verdient.

Ook de inbreng van Bakkerij Koekoek was een mooie vorm van AvP-gastvrijheid aan een bijzonder sociaal project. Met hun lekkere baksels deden ze goede zaken en hadden ze een mooie opbrengst voor hun sociale onderneming.

Natuurlijk zijn er nog verbeterpunten, die hebben we intussen besproken en vastgelegd voor de komende Kerst. De Kerst-fair met alle tweedehands- en zelfgemaakte spullen werd enthousiast bezocht.



We hebben goed verkocht. En ook bij het concert werd gul gegeven. Inkomsten 1300,00, een financiële

start voor warmtekussentjes voor de stoelen van het koor en een nieuwe knikengel die echt goed knikt!

Het koor heeft een mooi concert laten horen met veel meezingers. De stoelen en banken waren prima bezet. Zo'n 140 mensen hebben genoten van onze kerstliederen, ondanks dat tegelijkertijd de finale van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar werd gespeeld!



Onze ploeg houdt aan dit alles een heel dankbaar gevoel over. Ik hoop u ook!

LENTEFAIR 2023

We staan weer in de startblokken voor een volgende fair met concert.

Zoals iemand tegen mij zei: er is toch ook een traditie van een lentefair met concert?

Nou ja, dat deden vorig jaar voor het eerst, maar traditie? Toch willen we hier wel gehoor aan geven.

Op **15 en 16 april 2023** is het zover!

Dan organiseren we met onze groep een lentefair met verkoop van veel planten en plantjes en alles wat met lente, tuin, terras te maken heeft en het buitenleven kan opvrolijken.

Ook komt er weer een concert met vooral lentelieder en ook weer meezingers!

Als u vanaf nu iets voor de lentefair aan kunt leveren, dan heel graag.

Neem contact op met:
Beppie (06 30483180),
Monica (0618239139)
Addy (024 3234239)

Op naar een vrolijke Lentefair op het kerkplein en in de kerk. Bij voorbaat dank voor alle aangeleverde planten en tuinspullen.

Addy Groos-van Gelder



Antonius op vakantie

Tijdens een uitstapje naar Haarlem met enkele koorleden passeerden we een kerk met aan de voorgevel een groot Antoniusbeeld.

In het kerkportaal werd gewerkt.

We mochten wel even binnenlopen. Daar was een kapel aan Antonius gewijd met een gebrandschilderd raam waarop Antonius brood uitdeelt. Deze Antonius van Paduakerk heet in de volksmond de Groenmarktkerk. Inmiddels is deze kerk per 1 januari 2023 verkocht aan een evangelische geloofsgemeenschap.

Wil Straetmans

Bezoekgroep

De Bezoekgroep wil mensen bereiken die graag bezoek ontvangen. Wanneer je het fijn vindt bezoek te ontvangen kun je dat natuurlijk zelf aangeven. Dat blijkt in de praktijk echter niet gemakkelijk te zijn. Daarom de vraag, als je van iemand hoort of ziet, dat hij/zij graag regelmatig bezoek wil ontvangen, of als je denkt dat iemand veel alleen is geef dat dan aan ons door. Het kunnen mensen uit de buurt zijn, gelovig of ongelovig, allemaal welkom!

Contactpersoon:
Josette Lenders.

josette.lenders@gmail.com



Antonius van Padua in beeld

Concert

In de komende periode zijn er in de Antonius van Paduakerk de volgende concerten:

Vrijdagavond 10 mrt 20.15 uur:
Concert van het Nederlands Studenten Kamerkoor onder de titel 'Transparant'.

Zondag 26 maart 16.00 uur:
Concert van het Nijmeegs koor 'Ton sur Ton' onder de titel 'Ruf zum Frieden'. Met onder andere het Stabat Mater van Rheinberger.

Zondag 2 april 15.00 uur:
Nijmeegs Kamerkoor met onder meer de Requiem van Durufle. Organist Wim Roelfsema.

Goede Vrijdag 7 apr. 20.00 uur.
Concert van Mnemosyne o.l.v. Wolfgang Lange. Begeleiding door een strijkkwartet.

Dinsdag 18 april 20.00 uur: Concert door het Nederlands Studenten Kamerorkest.

Woensdag 19 april 20.00 uur: Concert door Camerata Trajectina. Met Floris Kortie over muziekinstrumenten op beroemde schilderijen.

Concert bij de bureu

CHORAL EVENSONG
IN DE STEVENSKERK

Elke eerste zaterdag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden en hartje winter, zingt Capella Cumerana een Choral Evensong in de Stevenskerk in het centrum van Nijmegen. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.capellacumerana.nl

AGENDA - 2023
Zaterdagen van 16:00 tot 16:45 uur

4 maart	2 september
1 april	7 oktober
6 mei	4 november
3 juni	2 december

Agenda

Zo 19 feb, 10.00u
Voorganger: Cecile Kuijpers
mmv de cantor

Woe 22 feb, 19.00u
Aswoensdag
Voorganger: Kees Megens
mmv de cantor

Zo 26 feb, 10.00u
Eerste zondag 40-dagentijd
Voorganger: Louis Sibbald
mmv het Gregoriaans koor

Zo 5 mrt, 10.00u
Tweede zondag 40-dagentijd
Voorganger: Eduard Kimman
mmv de cantor

Zo 12 mrt, 10.00u
Derde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Tjeu v.Knippenberg
mmv het Paduakoor

Zo 19 mrt, 10.00u
Vierde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Theo Brock
mmv de cantor

Zo 26 mrt, 10.00u
Vijfde zondag 40-dagentijd
Voorganger: Kees Megens
en Marieke v.d.Ven
mmv het Larissakoar

Buurt aan Tafel

Elke eerste en derde dinsdag van de maand: 21 febr. 7 en 21 mrt. 2023
Aanmelden via: <https://wij-dewereld.nl>

Open heart and mind

Elke woensdagavond in de Pelgrimskapel. 19.00 u. - 19.45 u.
WELKOM!
22 feb., 1, 8, 15, 22, 29 mrt. 2023

Van Harte....
Welkom
bij de

Vastentijd groepsapp AVP
opgeven: inspiratie@avpnijmegen.nl o.v.v. 06-nummer

Opgeven: inspiratie@avpnijmegen.nl
o.v.v. naam en o6-nummer.