

# Antonius Onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

---

Jaargang 34 nummer 7 december 2022



Kerstmis  
in de  
Antonius van Paduakerk,

Huis van God, Huis voor de buurt



*Wij wensen iedereen  
Fijne Kerstdagen  
en vrede op aarde  
in 2023*



[www.avpnijmegen.nl](http://www.avpnijmegen.nl)

## Redactie

Beppie Peters, Henrike van Riel, Frans Blom  
Website: Mieke Dahlhaus,  
[redactie@avpnijmegen.nl](mailto:redactie@avpnijmegen.nl)

## Volgend nummer:

Kopij inleveren voor: wo. 8 februari 2023

Verschijningsdatum: za. 18 februari 2023

## Kopy altijd sturen naar

[redactie@avpnijmegen.nl](mailto:redactie@avpnijmegen.nl)

Oplage kerstnummer: 1500 exemplaren

Print: Janssen Repro, Nijmegen

Verspreiding Antonius Onderweg: Monique  
Leclerq, 024-3237000/[moonlekkie@gmail.com](mailto:moonlekkie@gmail.com)

## Contact

### Antonius van Paduakerk

Groesbeekseweg 96, 6524 DJ Nijmegen  
024 - 3222388

[secretariaat@avpnijmegen.nl](mailto:secretariaat@avpnijmegen.nl)

[www.avpnijmegen.nl](http://www.avpnijmegen.nl)

### Onderdeel van de Stefanusparochie

[info@stefanus.nl](mailto:info@stefanus.nl) / [www.stefanus.nl](http://www.stefanus.nl)

### Bankgegevens

ING: NL96INGB0000940356

ABN AMRO: NL08ABNA0418667160

t.n.v. RK Parochie H. Stefanus

Locatie Antonius van Padua

### Bereikbaarheid AvP

Clara ter Berg (coördinator): 06 49392730

### Parochieadministratie / Secretariaat

Frans Blom, Groesbeekseweg 96

6524 DJ Nijmegen

[secretariaat@avpnijmegen.nl](mailto:secretariaat@avpnijmegen.nl)

### Voor uitvaarten afspreken:

06-49392730

### VAN DE REDACTIE:

Wij zijn nog steeds op zoek naar  
nieuwe redactieleden vooral:

Iemand **die goed thuis is in het  
Officeprogramma Publisher**

en iemand die kleine interviews kan houden  
met parochianen of buurtgenoten.

Aanmelden bij : [redactie@avpnijmegen.nl](mailto:redactie@avpnijmegen.nl)



## INHOUD

- 3 EEN KIND MET EEN VRAAG, KEES MEGENS
- 4 VANUIT HET LOCATIETEAM, CECILE KUIJPERS
- 4 NIEUWJAARSRECEPTIE EN KRONIEK, CLARA TER BERG
- 4 POTLUCK, CLARA TER BERG, JEANINE V.WEERT
- 5 COLUMN KERSTMIS OVERZEE, EDUARD KIMMAN
- 5 FEESTELIJK KERSTDINER BIJ BAT, CORNÉ V.IERSEL
- 6 MET OPEN HANDEN DE PARADOX....., MARK BUCK
- 7 KUNST IN DE KERK, BEPPIE PETERS
- 7 EVEN STILSTAAN, LIESBETH JANSEN
- 8 DE STAL STAAT OPEN, JAN HENDRIKS
- 9 ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE, ADDY GROOS
- 9 STRALENDER EN LICHTER, ELS BLOEMEN
- 10 COLUMN, KOFFIEPRAAT, KEES V.WAARDENBURG
- 10 ZEND ONS EEN ENGEL....., MICHEL V.D.PLAS
- 11 NIEUWE VRIENDEN ....., BERT JANSSEN
- 12 NOG EVEN EN DAN....., DE EXPOSITIEGROEP
- 13 DIACONIE NIEUWS, ANNEKE LEISINK
- 14 ADVENTSACTIE 2022, ANNEKE LEISINK
- 14 ACHTERGRONDINFORMATIE, ANNECLAIRE V.D.LUGT
- 16 ACTIE KERKBALANS, MARTIEN PETERS
- 16 CONCERTAGENDA 2023, JAN BULTE
- 16 KLEUTERVIERING, LIESBETH JANSEN
- 17 WEGEN MET ZEGEN, MARGREET SANDERS, THEO BROCK
- 19 ERWTENSOEPACTIE, NANETTE HAZE EN MIEKE DAHLHAUS
- 20 ANTONIUS OP VAKANTIE, ANTON V.D.MEER
- 20 ANTONIUS IN BEELD, CONCERT, AGENDA





## EEN KIND MET EEN VRAAG

### KERSTMIS 2022

Het is alsof het steeds moeilijker wordt, zelfs in eigen land, samen een gelukkig en vreedzaam bestaan op te bouwen. Het aantal mensen in ons land dat moet leven onder het bestaansminimum neemt schrikbarend toe. De voedselbanken hebben het drukker dan ooit. Slachtoffers van de toeslagaffaire wachten nog steeds op hun geld en hoeveel mensen wachten er niet op een betaalbaar huis. De lat in onze prestatie-maatschappij ligt voor velen, vooral jonge mensen te hoog. Veel stress en onmacht is het gevolg, wat leidt tot boosheid en agressie. Moeten we opnieuw leren dat leven niet altijd geluk is en dat je soms tegenwind krijgt te verwerken?

Tegenwind ook, omdat we allemaal kampen met de gevolgen van wereldwijde problemen, zoals klimaat-crisis, vluchtelingen-crisis, de oorlog in Oekraïne. Problemen waarvoor geen eenvoudige oplossingen zijn.

Kunnen nog wel gelukkig zijn met zoveel onzekerheid en onveiligheid om ons heen? Hebben we nog wel voldoende hoop en vertrouwen dat we het samen redden?

Als we nu zien hoe een dictator als Poetin mensen opoffert aan zijn macht en heerszucht, kun je terecht

de vraag stellen of onze samenleving wel zoveel verschilt van de samenleving ten tijde van keizer dictator Augustus, toen er een volkstelling gehouden moest worden als instrument om greep te houden op zijn onderdanen. Is er nog hoop en vertrouwen dat het anders kan dan wat we nu zien?

Ja er is hoop, vieren we met kerstmis. In de kerstnacht wordt ons een ander rijk aangekondigd. We vieren een kind dat geboren wordt, een bijzonder kind dat grote namen draagt : Wonderlijke raadsman, Vredesvorst. Een kind dat Redder is. Een weerloos en onschuldig kind van Godswege dat ons aankijkt, met een vraag naar geborgenheid, zachtheid, zorg, liefde.

Met een vraag aan ieder van ons: mens waar ben je, wie is je broer, je zus? Waar sta jezelf, wat maak jij van je leven? Een kind dat oproept tot vermenschlijking van onze wereld, in hoe wij samenleven en samen werken en samen zorgen voor behoud van onze aarde die nog zo vol is van onmenselijkheid en geweld.

Het kind dat we met kerstmis vieren vraagt dat we ons niet laten leiden door onze angst tot zelfbehoud maar durven te geloven in de levenswijze van dit kind, de latere Jezus die ons als een licht is voorgaan naar een nieuwe wereld.

Durven we het aan er echt in te geloven dat Gods Licht eens in dit kind van Nazareth is doorgebroken en ons de weg heeft laten zien naar eerlijk en onbaatzuchtig leven?

Ik wens U toe om met nieuwe kracht en overtuiging Zijn weg ook het komend jaar, in alle eenvoud, kwetsbaarheid en oprechtheid, te gaan.

Van harte een gezegend kerstfeest. Kees Megens.



## VANUIT HET LOCATIETEAM

Hoewel de decembermaand een maand is van duisternis en kou, voelen we dat het licht van Kerst dichterbij komt. Ook wij als Antonius zijn een licht voor onze medemens, dat blijkt uit al het werk dat verzet is de afgelopen weken. Rugzakjes zijn gevuld, erwtensoep is gemaakt en verkocht, incontinentiemateriaal is naar Oekraïne gestuurd, en op dit moment worden (voedsel) pakketten gevuld voor vele huishoudens die het moeilijk hebben.



13 november 2022

Doordat we een flink aantal stoelen met verwarmde kussens hebben, blijven we tijdens de vieringen lekker warm. Het is wel even wennen om op een andere manier bij elkaar te zitten. Fijn dat de Stichting Vrienden van Antonius heeft bijgedragen, en niet te vergeten: ook de ruime opbrengst van de fairs in onze kerk heeft dit mogelijk gemaakt.

De afgelopen tijd verwelkomen we ook telkens nieuwe mensen die geraakt worden door onze vieringen en activiteiten, en voor wie initiatieven vanuit ons project 'vernieuwing' ook aansprekend kunnen zijn.

De rode draad in het afgelopen jaar was de aandacht voor de toekomst van onze kerk en onze gemeenschap. In een wat grotere werkgroep hebben we een toekomstplan opgesteld en dit in november met het parochiebestuur gedeeld. Geen gemakkelijke opgave, maar wel noodzakelijk om gesprekken met het bestuur te voeren. In het nieuwe jaar, vanaf januari, zullen daarin verdere stappen worden gezet. Als locatieteam zullen we proberen dat zo goed mogelijk te doen, altijd vanuit het belang van onze gemeenschap.

We zijn u allen dankbaar voor het afgelopen jaar: voor uw inzet, belangstelling, steun, aanwezig zijn, luisterend oor, vriendelijk woord. We wensen iedereen een inspirerende tijd toe in de weken voor Kerst, gezegende Kerstdagen, en alvast een fijne jaarwisseling. Laten we met vertrouwen het nieuwe jaar ingaan!

Namens het locatieteam,  
Cecile Kuijpers

## NIEUWJAARSRECEPTIE

Op zondag 8 januari 2023 willen we weer samen met U het oude jaar afsluiten en het nieuwe beginnen. We kijken terug en vooruit voor zover mogelijk. Dat doen we met een feestelijke viering en na afloop de traditionele Nieuwjaarsreceptie waarin we samen het glas heffen op het nieuwe jaar. U bent van harte welkom!

## KRONIEK

Op 18 november 2022 is de kleine Ida geboren, dochter van David Roelofs en Sophia de Vries. Ze is met veel liefde op deze wereld ontvangen. We wensen hen veel geluk met elkaar en voor Ida alle zegen op haar levensweg. We kijken ernaar uit om hen weer in onze gemeenschap te ontmoeten!



Het thuis van Ida met feestversiering

Clara ter Berg

## POTLUCK LUNCH

Op 6 november hebben we voor de eerste keer met elkaar gelunched na afloop van de viering. Deze zogenaamde potluck is een nieuw initiatief. Het is de bedoeling dat iedereen wat te eten meeneemt en dat met elkaar deelt. Zo spreek je elkaar eens anders en is er rust om ook echt met elkaar te praten. Het was gezellig en



zelfs verrassend. Op zondag 4 december hebben we het weer gedaan. We hebben ook besloten om er voorlopig mee door te gaan, in ieder geval tot Pasen. Dus

alle eerste zondagen van de maand is er gelegenheid om samen te eten in de pastorie. Alleen in januari zullen we dat niet doen. Nieuwjaarsdag 1 Januari is niet geschikt en op de 8ste houden we onze Nieuwjaarsreceptie.

We hopen op veel gezellige maaltijden!

Clara en Jeanine

## Column

**Eduard Kimman**

### KERSTMIS OVERZEE

Het was december 1973. Ik woonde al een paar maanden in Indonesië. In oktober was ik er, na omzwervingen per fiets, aangekomen op de vooravond van het Suikerfeest, zoals dat nu in Nederland genoemd wordt: Idul Fitr. Jakarta stroomde leeg; bijna iedereen ging op reis naar zijn of haar geboortedorp. Twee, drie dagen was de stad erg stil. Langzaam kwamen de inwoners weer terug, met hun nieuwe kleren en met etenswaren uit hun dorp. Enkele dagen voor Kerstmis dacht ik: dat zal wel weer zo over gaan en Jakarta zal weer leegstromen. Maar niets daarvan! Jakarta bleef druk, de winkels bleven open, hier en daar schalde uit een eettent een Engels-Amerikaans kerstliedje, zoals Jingle Bells, etc. En ik probeerde mijn eerste tropische kerstmis door te komen. Langzaam kwam ik los van sneeuw, kerstboom en kerststal. Ik ging bij mensen op bezoek en ik begon te beseffen hoe je ook op een Aziatische manier de geboorte van Jezus kunt vieren. Misschien zelfs dichtbij die gebeurtenis in Bethlehem of Nazareth.

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen kerstbeleving. Dat brengt me bij de vluchtelingen, die nu in Nijmegen verblijven. Wat is hun beleving? Vluchtelingen uit Afrika zijn niet gewend aan de schemering of eventide die de donkere dagen rond Kerstmis voor ons zo speciaal maken. Kaarsen gaan aan, de lichtjes in de kerstboom of de kerstkrans gloeien, het huis is versierd in de kleuren groen en kersrood. Families komen bij elkaar. Er heerst een speciale sfeer. Mijn ervaringen met de vluchtelingen is dat ze enigszins geamuseerd ons gade slaan. Allereerst de entourage. De kerstboom, de kerstman, de rendieren, de speciale truien, enz. Ach, allemaal overblijfselen van een oud Germaans, pre-christelijk feest dat sinds de vierde eeuw gekerstend is. Dat is gemakkelijk uitgelegd. Maar wat hen ook opvalt is dat we 'ons betere zelf' en soms ook 'ons romantische zelf' laten zien met kerstmis. We zijn even niet zo rationeel als gewoonlijk.

Dat is het mooie van kerstmis. En, ik neem al die kerstparaferalia voor lief, omdat ik weet dat veel mensen daardoor zich open stellen, vriendelijker en hartelijker blijken te zijn dan gewoonlijk. Dat is de reden waarom ik vind dat de kerstversiering rustig mag blijven. Wel vind ik dat de vluchteling en de vreemdeling een plaats mogen hebben aan de kerstdis. Er wordt veel gemopperd over de immigratie. Men vergeet dat de helft van de immigranten studenten en kenniswerkers zijn, die

tijdelijk in ons land wonen. De andere helft zijn vluchtelingen die bereid zijn hard te werken en hier een vredig bestaan willen opbouwen.

Ik heb in huis een buitenlandse student en een vluchteling: beiden uit Afrika. Met hen zie ik uit naar Kerstmis; met hen zal ik in de kerstnacht naar de Canisiuskerk gaan; met hen zal ik een kerstdiner maken en weer anderen uitnodigen. Ik weet wat het is: 'kerstmis ver van huis, overzee'. Daarom gun ik de vluchteling en de vreemdeling een plek aan de versierde kerstdis. Een plek midden in dit enigszins dwaze, Germaanse gebeuren. Maar wat ons echt verbindt: Christus, geboren onder ons, gekomen onder ons, om ons vrijer en vriendelijker te maken en ons open te maken naar de naasten.

Eduard Kimman, pastoor Parochie H. Stefanus

### FEESTELIJK KERSTDINER BIJ BUURT AAN TAFEL

Op dinsdag 20 december 2022 organiseren we een feestelijk kerstdiner.

Inloop 17.30u. Start 18.00u. Plaats: Parochiehuis v. Slicthorstr. 81

Dit jaar is het extra feestelijk, omdat Nasrin uit Iran na lange tijd weer kookt én omdat ze onlangs een verblijfvergunning heeft gekregen! Tijdens de maaltijd besteden we ook op een andere manier aandacht aan Iran met de amuse (korte voordracht) 'Light for Iran'. Ander feestelijk nieuws: we gaan een impuls geven aan Wij'deWereld/Buurt aan Tafel met meer jongeren en meer activiteiten. Daarvoor gaan maar liefst vier stagiaires International Social Work met ons aan de slag. Leuk als we weer een gevulde zaal met een diversiteit aan gasten mogen ontvangen, 6 dec jl waren we met 70 mensen bij elkaar. Bij onze feestelijke kerstmaaltijd zijn jullie allemaal van harte welkom! Aanmelden kan via de website [www.wij-dewereld.nl](http://www.wij-dewereld.nl) Vroeg aanmelden stellen we op prijs.

Corné van Iersel



## GELEZEN

### Met open handen de paradox doorbreken

We leven in een samenleving van paradoxen. Teveel kinderen in Nederland gaan 's ochtends zonder ontbijt naar school. Onze voedselbanken groeien. En tegelijkertijd ervaren veel mensen de volheid van het leven. Onze klerenkasten, mediafeeds maar ook onze hoofden: ze zijn in toenemende mate vol.

Die paradox leidt tot een disbalans. Een disbalans die we ook terugzien in het onderwijs, waar de volheid van alles wat moet, afleidt van wat er kan gebeuren in een klas. Niet het resultaat van het individuele leertraject van iemand moet centraal staan, maar wat ieder kind ons te vertellen heeft.

Juist in tijden van paradox en disbalans is het goed ons te realiseren dat we het goede in alle dingen kunnen zien.

Het is al aanwezig, om ons heen en in ons; we moeten het alleen nog willen zien. Dat vraagt een houding van openheid. Openheid om het goede te zien. Openheid om afstand te nemen van het beeld dat alles maakbaar is in onze wereld.

Hoe kun je dat beter doen dan door opnieuw te kijken door de ogen van kind?

Een kind dat voor ons staat met open handen, symbool van ruimte en een onbekende toekomst die komen gaat.

Mark Buck, bestuurslid van de Parochie H. Stefanus en lid van College van Bestuur van Verus (Vereniging voor katholiek en Christelijk onderwijs)

Met toestemming overgenomen uit : van Drie Engelen tot drie Koningen, *bidden om betere tijden* Adveniat 2021

### Gebed

*In manus tuas*



*Met open handen sta ik hier  
Niet wetend wat ik nodig heb  
Niet altijd bewust van wat er zoal is*

*Ik vraag niet om meer  
En zeker niet om het beste  
Maar gun mij het goede*

*Het goede te zien in alle dingen  
In de wetenschap dat dit alles ons gegeven is*

*Vervul onze uitgesproken verlangens  
Maar vooral de verlangens die we met ons meedragen  
Onuitgesproken, diep in ons hart*

*Hoopvol wil ik hier staan  
Met geopende handen  
In die van U geborgen  
Amen*



*Kerststal Dick en Perla Akerboom, Kerstexpositie 18 en 19 december 2021*



### TRANSEPTRAAM : RAAM VAN DE LOFGEZANGEN

Op zoek naar kerstelementen in de kunst van onze kerk zijn er 2 glas in lood ramen die naar voren springen. Allereerst het grote Transeptraam in de oostelijke zijbeuk. Het kreeg de titel mee, Raam van de lofgezangen.

De vier transeptraamen zijn ontworpen en geschilderd door glazenier J.B.Lambert Simon, uitgevoerd door Christian Bennik te Haarlem. Het bestaat uit een rozet met achtpas met daaronder 3 horizontale deelramen waarin het thema is uitgewerkt. Deze transeptraamen moeten van onder naar boven gelezen worden.

Ze zijn alle vier geplaatst in de periode dat C.van Dijk pastoor was (1946-1966) Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in juni 1957 en het twaalf-en-een-halfjarig pastoorsfeest C. van Dijk. 3 mei 1959 werden 3 transeptraamen geschonken door de parochianen. Het vierde raam schonk pastoor van Dijk zelf in 1959. Het eerste raam is geplaatst op 17 januari 1958 en de 3 andere ramen werden in juli 1960 aangebracht.

Raam der Lofzangen laat zien :

Overall waar Christus onder de mensen verschijnt wordt vreugde gebracht en wordt lof van Hem gezongen. Van onder naar middenin ziet u in de deelramen het Kerstverhaal:

Onderaan: *De Annunciatie*, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.

*Het Magnificat*, de lofzang van de zwangere Maria aan de Heer bij haar bezoek aan Elisabeth.



Middenin: de drie wijzen volgen de ster en komen aan bij Maria met het kind Jezus en de lofzang van Simeon aan Jezus en zijn ouders in de tempel.



Daarnaast het prachtige 'Annunciatieraam' dat zich bevindt boven in de Mariakapel. Naar een ontwerp van Piet Gerrits. Onlangs is dit nog schoongemaakt waardoor de kleuren nu weer prachtig stralen als het zonlicht erdoor heen valt. Het staat afgebeeld op de kافت van dit kerstnummer

Bij openstellingen zijn het altijd de glas in lood ramen die mensen verrassen als ze de kerk voor het eerst binnenlopen. In de komende Kersttijd is er voor iedereen weer gelegenheid om deze ramen te bewonderen tijdens alle vieringen en kerstactiviteiten.

**EVEN STILSTAAN –  
SAMEN ANTONIUS  
WEER VAN START**



Op de eerste zondag van Advent ging Samen Antonius weer van start: de Whatsappgroep waarin u iedere dag, 's ochtends rond 8 uur, tot aan Kerst, een korte reflectie ontvangt. In gesproken, geschreven of gezongen vorm gaat het over alles wat deze weken voor Kerst kenmerkt: over rust en bezinning, licht en duister, wat mogen we hopen? Maar ook over de vraag hoe je daar vorm aan geeft in een tijd die steeds drukker lijkt te worden. De bijdragen worden gemaakt door voorgangers en leden van onze gemeenschap en zijn bedoeld voor iedereen die dagelijks even stil wil staan voor een moment van bezinning. Extra leuk: dit jaar heeft Beppie deze actie ook aangekondigd op social media, waardoor er dit keer ook een aantal mensen luisteren die we nog niet kenden. In totaal zijn er nu rond de 70 deelnemers. Wil je nog aansluiten? Aanmelden kan via een mailtje aan [inspiratie@avprijmegen.nl](mailto:inspiratie@avprijmegen.nl) met daarin je 06-nummer.

Liesbeth Jansen, Paduagroep

## GELEZEN

### **KERSTMIS**, *De stal staat open, welkom dus*

In de kerk is iedereen welkom. Het is met een kerkgebouw als met de stal in Bethlehem.

Die stal staat aan alle kanten open. En ieder kan er zo naar binnen lopen. Je vindt er eenvoudige mensen: een kind, een man en een vrouw, wat dieren en herders. Zo is het ook met een kerk. Er wordt niet gevraagd wie je bent en wat je komt doen. Je hoeft niet te betalen, je kunt er zo maar binnenlopen. We mogen er even op onszelf zijn en in stilte zijn. In de kerk kunnen we bezinnen, huilen, praten, en biechten, vergeving ontvangen en kracht. We mogen er onszelf zijn, we hoeven geen schijn op te houden, geen rol aan te nemen. We mogen ook ervaren dat we klein zijn, nietige mensen-hoe belangrijk we ook schijnen-, want alles is breekbaar en broos. We zijn in een groot universum en tegelijk geborgen in God die Vader en die Liefde is en die ons kent. In tijden, dat het echt moeilijk is, doen geld en goed en positie niet ter zake. Dan tellen alleen de liefde van dierbare mensen om ons heen en onze eigen godsverbondenheid

Welkom, dat is Kerstmis, zo ging het toen ook in die eerste kerstnacht. Niet dat iedereen naar de stal was gekomen of het Kind had begroet. Nee, dat niet, Veel mensen van toen zijn toen niet gekomen, eigenlijk waren het er maar een paar. Want in het kerstverhaal dat we in de nachtmis horen, komen we allerlei mensen tegen. Maar velen van hen zijn niet naar de stal gekomen. Zij waren en bleven buitenstaanders, zoals bijv. Keizer Augustus die vanuit Rome zijn bevelen gaf en zich er verder niet om bekommerde wat daar de gevolgen van waren. Hij lag er echt niet wakker van dat een hoogzwangere vrouw op een ezel van Nazareth naar Bethlehem moest. Ook de mensen van Bethlehem bleven buitenstaanders toen bij hun deur werd aangeklopt. Ze voelden er niet voor zich in hun leven te laten storen. Ze hielden de deuren gesloten en kregen dus niets mee van wat er nog meer gebeurde. Zij zagen geen engelen en geen Kind, geen ster of helder Licht en hoorden ook de vreugdevolle boodschap niet, laat staan dat die hun hart kon raken.

Zeker, dat is ook voor ons een verleiding. We zijn vaak druk met onze eigen dingen. Er is weinig tijd om naar een ander om te zien, om je deur te openen. We zijn in onze samenleving eraan gewend geraakt de god van het geld en de god van de macht te aanbidden. We zitten vaak in een maalstroom die ons vraagt te presteren,

carriere en indruk te maken, waardoor we afgesloten kunnen raken en opgesloten zitten in onze eigen werkelijkheid. Wie weet nou wat er zich afspeelt bij een bijstandsgezin, in een gezin waar misbruik is en geweld, onder mensen in oorlogsgebieden? En hoe goed kennen we onszelf?

Als Jezus in een goed-bewaakt paleis geboren was, had niemand kunnen binnen gaan, maar deze stal staat wagenwijd aan alle kanten open, En als we binnen gaan zien we een kind, heel gewoon; alles is trouwens heel eenvoudig, alles is als het ware teruggebracht tot de kern.



Ze doen het allemaal: van een viersterren generaal tot een CEO van een grote multinational, net zo goed die zoekende jongere of die persoon met een verdriet. Velen gaan op bedevaart naar Santiago de Compostella. Zij volbrengen de Camino, zoals die route wordt genoemd. Die moet je eigenlijk lopend doen. En je moet niet te veel meenemen, want je loopt er maar mee te zeulen en het is een wekenlange tocht. Ik heb de verhalen van mensen op de Camino gehoord. Ze zijn erdoor veranderd. Hun status, alles bleef thuis, ze waren een pelgrim, zoals iedereen die ze onderweg tegenkwamen in feite zijn we dat allemaal: pelgrims op tocht door het leven. Dan leert Kerstmis ons: loop zonder ballast, heel gewoon en eenvoudig. Wie loslaat, open staat, zal het Kind kunnen vinden. Er zijn ook mensen die naar Santiago gaan met onderweg reeds geboekte viersterrenhotels, een busje dat de koffers brengt van het ene naar het andere adres, dat hun e-bike vervoert en dat ze kunnen oproepen als ze het lopen zat zijn. Die mensen beleven eigenlijk helemaal niets.

Het kerstverhaal houdt ons een keuze voor: waar ga je voor, Keizer Augustus met zijn decreet en de bewoners



van Bethlehem die hun huizen gesloten hielden of de herders en de wijzen? Gesloten of open, eenvoudig ontvangend of alles onder controle? Zonder bagage lopen we lichter en zonder koffer vertrekken we uiteindelijk van hier. Als we onszelf niet te veel gewicht geven, zijn we open voor anderen en komen we beter vooruit. Dat geldt voor de Camino, dat geldt ook voor ons leven. Open en eenvoudig was de stal van Bethlehem. Daar lag het kind, in doeken gewikkeld, zo kostbaar, zo'n grootheid want Hij is het mens geworden Woord van God.

Jan Hendriks, *Bisschop van Haarlem-Amsterdam*.

(uit: Prekenboek Getuigen van het Licht)

## ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE



Qui bene cantat bis orat



*Zingen is bidden voor twee*  
H. Augustinus van Hippo

## HOPEN EN UITZIEN

We zijn al goed op weg naar Kerstmis. 11 december begint de derde week van de Advent. 'Hopen en uitzien' zingen we deze tijd bij het aansteken van de Adventskaars.

*Hopen en uitzien naar het licht,  
Weten dat het kwade zwicht,  
Christus komt, het ware licht.*

In deze tijd van vroeg donker, van kwaad en haat dichtbij en ver weg, is het moeilijk om positief te blijven. Toch helpt zo'n klein lied ons om de goede weg te volgen, om samen te zingen en samen te blijven hopen, dat minstens het kleine kwaad zwicht. Positief richting Kerstmis, dat is de goede weg.

'Stralender en Lichter'

*Onvurstelbaar... wonderluk zelfs  
dè geboorte van 't kiendje Jezus  
en ok dè stralend licht  
nojt hèt opgehouwe  
al eeuwe duurt 't vort.*

*Symbolisch zie de op ontèlbare  
beeldjes schilderije kaarte  
en God wèt wor nog meer  
't kiendje as vanouds  
of steeds nèjerwetser afgebeeld.*

*Zoas altied hale we rond kerstmis  
heel de santekroom wèr vur d'n dag,  
brandt ôveral meer licht.  
En al kent host niemus nog de  
Betékenis,  
we willen vredig mit mekaar same zien.*

*Toch...hoe zoj't mit ons goan  
as wij ok dur 't joar hin  
wa meer umzien nor mekaar?  
Dan zal wellicht 't lève van heel wa minse  
'n stuk stralender en lichter zien.*

*Els Bloemen,*



(Ingezonden door Ben v. Tienen.

Het is geschreven in het dialect van Sint Anthonis en werd genomineerd voor de beste 20 gedichten in Brabants dialect 2021.)

## Column

Kees Waardenburg

### Koffiepraat.....zondag 13 november

Lezingen: Maleachi 3,19-20; Lucas 21, 5-19  
Kerk: Tjeu van Knippenberg m.m.v. Paduakoor  
Kapel: Henrike en Jesús

Henrike en Jesús zitten rondom een flakkerend lichtje, ik schuif aan in de kring, er hoeft niks. Langzaam worden de contouren duidelijk, achter mij de hoge vensters van de kapel, de ruimte door glas afgescheiden van de kerk, de lichtjes op een oud ornament met rondom verweerde figuren in steen. Als mijn ogen aan de schemer gewend zijn zie ik dat het de apostelen moeten zijn.

Precies om 19.00 uur voltrekt zich het ritueel van een Vesper zoals ik het ken uit het klooster. De straatgeluiden buiten versterken de stilte binnen. We zingen verschillende keren een Taize lied tot het wegebt. Die herhaling is louterend.

Henrike leest de tekst van die zondag. Wat is goed lezen een kunst. Ik zie het verhaal voor me. Mijn aandacht blijft hangen bij de zin: "ga niet van tevoren bedenken wat je dan (in een crisissituatie) moet zeggen. Doe dat niet. Want ik zal jullie wijze woorden geven, waarmee je al je tegenstanders kunt overtuigen". Na de lezing peins ik over "vrijmoedigheid", je durven uitspreken. Via een associatie die mijzelf verbaast kijk ik naar de lamp boven ons hoofd. Ik had gehoord dat een parochiaan bij het repareren van die lamp van de ladder was gevallen boven op dit oude ornament. De kerkpoetsers hadden de ziekenauto moeten bellen. Het letsel was ernstig. Ik denk dat we mooi kunnen praten over "vrijmoedigheid", maar je echt uitspreken is ook riskant. Ik begrijp intussen mijn associatie: die parochiaan was bij beklimmen van die hoge ladder vrij moedig.

We mogen, als we dat willen, iets van onze gedachten en associaties uitspreken. Hele kleine verhaaltjes worden als het ware rondom die ene tekst neergelegd. Zo menselijk verschijnt God in mensenwoorden. Geen moeizame discussie, geen doorvragen. Wat gezegd is, dat is het, in al zijn onbeholpenheid. En het wordt door Jesús zorgvuldig verzameld in een gebed. In een mooie mix van Engels, Nederlands en Spaans.

De lezing op zondag is dezelfde als in deze Vesper. Mij valt nu op dat die vrijmoedigheid je niet zomaar komt

aanwaaien of (om in Kersttermen te blijven) uit de lucht komt vallen. Een proces van schiften en scheiden is hieraan voorafgegaan. Wat is waar, wat is niet waar, wat is echt en niet echt? Dat moet je durven. De voorganger noemt het "oefenen". Elke dag opnieuw. Vrijmoedig spreken is vrucht van dat proces.

Met een schuin oog had ik bij het binnen komen van de kerk de welvoorzene koffietafel al opgemerkt. Soesjes van Monique en Jan Okkerse vanwege hun verjaardag. Stevige zelfgemaakte koek van Barrie als dank voor al het meeleven na zijn val in de kapel, zoals te lezen was op een papiertje. Ik vraag aan de man die naast me staat: wie is Barrie? Hij kijkt mij vriendelijk aan en zegt: dat ben ik.



Elke wo. 19.00 uur in de Pelgrimskapel  
WELKOM

### Zend ons een engel in de nacht

*Zend ons een engel in de nacht  
als alles ons een raadsel is,  
als ons de zekerheid en kracht  
ontvallen in de duisternis.*

*Zend ons een engel ieder uur  
dat ons ontvoert van u vandaan,  
wanneer wij voor de blinde muur  
van uw geheime plannen staan.*

*Zend ons een engel met uw licht  
in onze slaap, de metgezel  
die troost brengt in het vergezicht  
van God met ons, Emmanuel.*

*Zend ons in hem de zekerheid  
dat u ons zelf bezoeken zult  
en bij ons wonen in uw tijd,  
en leer ons wachten met geduld*

Michel van der Plas

## NIEUWE VRIENDEN EN EEN ADVENTSWANDELING

Zondag 27 november 2022 was een mooie dag. Op zoek naar sfeer en verdieping hadden mijn vrouw Lisa en ik besloten de Gregoriaans gezongen H. Mis bij te wonen in de kerk van Antonius van Padua. Dat kwam zo: een paar dagen tevoren had Lisa een homeopathisch consult in de fraaie pastorie van deze kerk. Na het consult wandelde zij nog even door de kerk en nam en passant wat folders mee over activiteiten in de parochie.

Ons bezoek was zeker de moeite waard. De kerk is van binnen mooi en sfeervol en ademt historie. De celebrant sprak helder en levendig op deze eerste Adventszondag en bracht een duidelijk boodschap. Het kleine gemengde koor zong de Gregoriaanse gezangen met overgave. Na de mis was er koffie en hadden we leuke gesprekken en in een gemoedelijke sfeer maakten we nieuwe kennissen. Het idee van een gezamenlijke maaltijd na de mis een week later sprak ons meteen aan. De aankondiging van een wandeling naar de Ooijpolder was een leuke verrassing. De tijdsduur van minimaal twee uur en de afstand leken echter aan de lange kant voor mijn vrouw. We besloten dat ik mee zou lopen maar Lisa, in ieder geval deze keer, nog niet.

Onder leiding van Kyra Hoogzaad gingen we met een man of dertien richting Ooijpolder, waar zich bij het 'Hollandsch-Duitsch gemaal' nog twee wandelaars aansloten. Geen moment had ik het idee dat deze groep mensen twee uur hiervoor nog vreemden voor me waren. In een levendige sfeer ontstonden leuke en interessante gesprekken. Door de natte maar altijd inspirerende Ooijpolder trokken we naar de knusse pleisterplaats 'Roosje van Ooij'.



Na de koffie met ambachtelijk gemaakte taart ging het met een grote slinger en langs natte, zanderige Waalstrandjes waar de rijnaken hun golfslag maakten weer richting Nijmegen.

Iemand begon te zingen. Al gauw stonden we in een kring in het natte zand en zongen we liederen uit Taizé. Ik kende er geen enkele van, maar de melodieën waren eenvoudig en gemakkelijk op te pikken.



Op ons dooie gemak ging het daarna weer richting kerk. Bijna was ik vergeten hoe leuk het is om met zoveel nieuwe gezichten in een korte tijd zo'n band op te bouwen. Hoewel Lisa niet bij de wandeling was, geldt voor ons allebei dat de kennismaking met onze nieuwe vrienden van 'Antonius van Padua' plezierig en inspirerend was.

Bert Janssen



**NOG EVEN EN DAN:  
WELKOM OP DE KERST-INN 2022**

De afgelopen tijd is er heel wat voorbereid voor de komende Kerst-Inn. Alle, op de zolder van de sacristie, verzamelde spullen van de laatste rommelmarkt, zijn uitgezocht en naar beneden versjouwd.

In de sacristie heeft de expositiegroep alle kerstversieringen in feestelijke zakjes verpakt.



Nu staan ze in stapels dozen om in de week voor de Kerst-Inn naar de kerk verplaatst te worden. Ook alle toegezegde kerststallen komen in die week naar de kerk en dan worden de expositie en de Kerstfair sfeervol ingericht.

Er zijn weer bijzondere stallen bij. Elk met een eigen verhaal.

De musici hebben hun muziek gerepeteerd, het Padua-koor heeft de stemmen gesmeerd en de kerstliederen uitgekozen die we samen gaan zingen. Paul de verhalenverteller heeft zijn kerstverhaal voorbereid.



Kortom we zijn er klaar voor en u bent van harte welkom en neem vrienden en familie mee.

In de kerk liggen flyers die u kunt uitreiken en hopelijk doet alle verstuurde PR zijn werk en kan heel Nijmegen zich verwarmen aan Kerstvrolijkheid in AvP.

Het geld dat opgehaald gaat worden zullen we inzetten voor extra warmte kussens. Het geld van de vorige Kerst-Inn en van de afgelopen Lentefair is in oktober

gestort op de rekening van Vrienden van de Antonius van Paduakerk en daarvan zijn 50 stoelen gekocht die inmiddels tijdens de vieringen de kerkbezoekers warm houden nu de olieverwarming zo min mogelijk gebruikt wordt ivm de hoge energiekosten.

Hier nog in het kort de tijden:

**Zaterdag 17 en Zondag 18 December 2022 van 11.00u.- 17.00u**

**Kerst-Inn in de Antonius van Paduakerk** met een kerststallen-tentoonstelling gegroepeerd in Kerstthema's, Kerstfair en Kerstcafé (dit laatste verzorgd door Bakkerij Koekkoek).

**Als afsluiting van de Kerst-Inn:**

**Zondag 18 December 16 – 17.00 u.** Samenzang van de Christmascarols, muzikale intermezzo's en Kerstverhaal. We sluiten af met Glühwein in het kerstcafé.

Graag tot ziens.

De expositiegroep

## **KERSTCAFE VAN BAKKERIJ KOEKKOEK**

Tijdens de Kerst-Inn mogen wij met Bakkerij Koekkoek de koffie met gebak verzorgen. Dit jaar ziet dit er iets anders uit dan u gewend bent. Een kopje koffie of thee zal 1,50 kosten, een stukje taart uit onze bakkerij kost 2,50 euro. Dit jaar introduceren we een nieuw systeem: gedoneerde koffie en thee. U kunt een extra kop koffie, thee of stuk taart afrekenen, dit wordt (anoniem) op een briefje op een bord in de koffiehoeke gehangen. Uw medemens met minder financiële middelen kan met dit briefje vervolgens genieten van een gedoneerd stukje taart. Zo denken we aan elkaar. We hanteren dit systeem ook in onze winkel, dus overgebleven donaties krijgen in de winkel een goede bestemming.

Naast koffie en taart verkopen wij met onze jongeren zakjes met koekjes, grote koeken, en kadobonnen die zijn te besteden in onze bakkerij in de Molenpoort en we vertellen u graag meer over onze sociale onderneming.

We hebben er heel veel zin in en zien u graag op de Kerst-Inn!

Hartelijke groet Chris Zylizc

[www.bakkerijkoekkoek.nl](http://www.bakkerijkoekkoek.nl)

Ergens bij willen horen is een menselijke behoefte

Bakkerij Koekkoek

## DIACONIE

### ER IS ALTIJD WAT TE DOEN.....

In de maand oktober hadden we twee acties tegelijk lopen. De gebruikelijke rugzakjesactie en de inzameling van incontinentie materiaal. Het aantal rugzakjes dat vanuit onze kerk is gevuld? 52! Prachtig aantal! Ook in de Maranathakerk en de NGK zijn zo'n 45 rugzakjes gevuld. Er kunnen zo weer veel kinderen blij gemaakt worden met mooie schoolspullen.

De actie om incontinentie materiaal in te zamelen is heel geslaagd. Er was een noodoproep vanuit Oekraïne gekomen en veel mensen, overal vandaan, kwamen kleine en grote pakketten brengen. Dat was hartverwarmend!

Nu zijn we bezig met de Adventsactie. Ook deze keer weer voor het Frans van der Lugt Center. Men probeert in Syrië, en met name ook in Homs, de idealen van Frans van der Lugt te blijven volgen en mogelijkheden te scheppen voor kinderen en jongeren met een verschillende achtergrond, om weer samen een leven op te bouwen.

Tot slot de Kerstactie. Deze actie loopt als een trein. Al heel snel waren alle kaartjes van de waslijn meegenomen. Nu hopen dat alle dozen goed gevuld en op tijd weer terug gebracht worden. En dat ook de inzameling voor de Voedselbank heel veel gezonde levensmiddelen oplevert. Want bijna dagelijks horen en lezen we hoe belangrijk de hulp van de Voedselbank is voor mensen die het financieel niet meer redden. Fijn dat we naar vermogen kunnen helpen.



### KOFFIEPUNTEN VOOR DE VOEDSELBANK

Heeft u het afgelopen jaar weer DE koffie- en theepunten gespaard? Ik hoop van wel! Want deze zijn "geld" waard.

We sparen deze koffie- en theepunten voor de Nijmeegse Voedselbank. Voor iedere 500 punten krijgen zij namelijk een pak koffie voor hun klanten. Er zijn veel

klanten bij de Voedselbank. Om iedereen een pak koffie te kunnen geven, zijn dus veel waardepunten nodig.

Als we met heel veel mensen op heel veel plaatsen tegelijk inzamelen, dan levert dat de Voedselbank toch flink wat pakken koffie op.

En zo kunnen de klanten van de Voedselbank in het nieuwe jaar hopelijk 1, 2, of 3 keer blij gemaakt worden met een pak koffie!



U kunt de koffiepunten (liefst gebundeld in stapeltjes van 500 punten) tot eind december elke zondag inleveren van 11.00 – 11.45 in de Antonius van Paduakerk of in de brievenbus van de Pastorie, Groesbeekseweg 96

### EEN WARME DAS ALS CADEAU

Zoals ieder jaar had ik ook dit jaar in november contact met Margriet Derksen. Zij is een van de zeer betrokken vrijwilligers bij Straatmensen en zij helpt ook mee bij de verkoop van erwtensoep tijdens de Zevenheuvelenloop. Als ik met haar contact heb, gaat het meestal over dassen.

Bij Straatmensen maakt men altijd met Sinterklaas voor alle dak- en thuislozen een pakketje. Een van de cadeautjes is dan steevast een zelfgebreide das. En deze dassen komen uit de Antonius van Paduakerk. Niet dat alle dassen gebreid worden door mensen uit onze kerk. Ze komen overal vandaan, zelfs uit Groningen! Ze worden hier verzameld en in de Sinterklaastijd gaan ze in een aantal grote tassen naar Straatmensen. Ieder jaar zo'n 55 stuks! Mooie, warme dassen die ook een warm gevoel geven en héél erg gewaardeerd worden. Dank dus aan alle ijverige breisters!

Oec.werkgroep Diaconie AvP/Maranatha



## ADVENTSACTIE H. ANTONIUS VAN PADUA 2022.

Zo vasthoudend als pater Frans van der Lugt was, zo vasthoudend willen wij zijn. Hij bleef te midden van het oorlogsgeweld voor zijn mensen zorgen, christen, moslim of van welke overtuiging dan ook. Wij kunnen hém niet meer steunen maar wél zijn werk helpen voortzetten.

Van dat werk worden we op de hoogte gehouden door zijn nichtje Anne Claire van der Lugt, die in september met haar vader (broer van Frans) en haar echtgenoot nog in Syrië was en van wie enkele foto's te zien zullen zijn bij de bekende blauwe zuil. U geeft geld voor de bouw van onderkomens en alle benodigde materialen om kinderen en jongelui in het verwoeste Homs een warme plek en educatie te bieden.

U kunt ook geld overmaken en onze penningmeester zorgt dan dat het goed terecht komt.

NL96INGB0000940356,

t.n.v. RK Parochie H Stefanus, locatie Antonius van Padua

o.v.v. Adventsactie

Werkgroep diaconie

### ACHTERGROND INFORMATIE BIJ ADVENTSACTIE 2022

In verband met de adventscollecte heeft Anneke Leisink contact gezocht met Anne Claire van der Lugt, de nicht van de overleden pater Jezuiet Frans van der Lugt.

Ze reisde begin oktober naar Syrië, hieronder volgt een url voor haar integrale reisverslag:

<https://www.walkforhoms.nl/updates/6399-op-bezoek-in-het-land-van-mijn-oom>

Uit dit verslag verzamelden we informatieve passages die extra achtergrond geven bij de Adventsactie van 2022 en waarbij we dit jaar ons via de Stichting Walk for Homs richten op projecten in Homs, de stad waar Frans van der Lugt lange tijd tot aan zijn dood op 7 april 2014 woonde en werkte.

Aan het woord is Anne Claire van der Lugt:

“Syrië is het land waar pater Frans van der Lugt, mijn oom, één was met de Syriërs en het land waar het leven na de oorlog weer doorgaat. Alleen niet het ‘normale’ leven, want de mensen in Syrië hebben het zwaarder dan ooit. Mensen hebben per dag vaak maar één uur elektriciteit wanneer ze zelf geen zonnepanelen hebben en dat zijn er veel, want 90% van de mensen leeft onder de armoedegrens. Het minimumloon is

gemiddeld 30 euro per maand en dat is binnen vier dagen besteed aan rijst en wat groente in een gezin van vier. Andere kosten zoals gezondheidszorg en onderwijs kunnen niet worden betaald. Ook benzine is heel kostbaar, dus naar school of het werk met de bus is voor veel mensen niet mogelijk. En dan is er altijd angst dat de oorlog weer oplaait. Het is bijna een uitzichtloze situatie waar wij deze mensen met Walk for Homs hopelijk een klein lichtpuntje kunnen geven op hun horizon. Omdat dit lichtpuntje zo ontzettend belangrijk is, wil ik iedereen graag laten zien wat er met de donaties is gebeurd en nog gaat gebeuren. Daarom regel ik een visum via de jezuiet Mourad, de provinciaal van de Jezuieten van Syrië, één van mijn contactpersonen in Syrië. Maar niet voor mij alleen, want ik neem mijn vader mee om het graf van zijn broer Frans en een aantal bijzondere bestemmingen te bezoeken. Ook gaat Roderick mee, mijn man, om samen deze reis te ervaren en de projecten die wij steunen te bezoeken.”

“Na een reis van 14,5 uur komen we aan in Damascus. Hier logeren we in het Jesuiet Residence waar we na het bewonderen van de oude kamer van Frans nog samen wat drinken om vervolgens naar bed te gaan. De volgende dag staat er namelijk een vol programma op ons te wachten.”

### Dag 2: Damascus, Jaramanah, Maaloula en Deir Mar Musa



“Niet ver van Jaramana rijden we door een gebied dat compleet verwoest is door de oorlog. Ik ken de beelden van de televisie, maar van zo dichtbij heeft het nog meer impact. Veel wijken zijn totaal verwoest en zien er uit als een spookstad. De geraamtes van gebouwen strekken zich kilometers lang uit. Het is een indrukwekkend gezicht. Het is niet voor te stellen hoe dit moet zijn voor de mensen die hier alles hebben moeten achterlaten en alles zijn verloren. Heel af en toe zie je nog een teken van leven door een gordijn dat in de wind wappert of een auto die voor de deur staat, die verradt dat hier weer een paar mensen wonen.”

## Homs

“Als we in Homs aankomen is meteen te zien hoe erg de stad is getroffen in de oorlog. We rijden door de straten en zien beelden, die we ook van het nieuws kennen. We zien duidelijk dat er hier een tweedeling heeft plaatsgevonden. In het westen van de stad waren de soennitische wijken, die zich tegen het regime keerden. Die liggen nog steeds geheel in puin en zijn vrijwel onbewoond. In het oosten en zuidoosten van de stad woonden de Alawieten, die de regering juist steunden. Daar bloeit het leven.

Als we een klein straatje inrijden herken ik gelijk het klooster waar mijn oom woonde. We parkeren de auto naast het portret van hem dat op de muur geschilderd is.



Zodra we naar binnenlopen realiseer ik mij dat dit de binnentuin is waar mijn oom begraven ligt. Ook zie ik dat er veel mensen aanwezig zijn in de tuin. Bij het zien van het graf word ik overmand door kippenvel en merk aan mijn vader dat het hem heel veel doet. Als we even naast het graf hebben gestaan, nemen we plaats op een bankje dat ernaast staat. Je kunt een muntje horen vallen in de tuin, zo stil is het om ons heen. We plaatsen het beeldje dat oom Jan heeft meegegeven en de koperen kameel, die Mourad voor mij heeft gekocht in een winkeltje in Maaloula, op het graf. Ik wil namelijk een schat, net als mijn oom dat vroeger voor mij meebracht uit Syrië achterlaten op zijn graf. We kopen er twee, want de ander komt bij ons thuis in de kast te staan. Op deze manier staan we altijd met elkaar in verbinding. Als ik even wegloop laat Mourad mij de ruimte onder de grond zien waar oom Frans zijn diensten gaf. Ik herken ook dit van de rapportage die Floortje Dessing in 2016 maakte. “

“Als iedereen is gebeld en het graf heeft gezien mogen we de slaapkamer van Frans bekijken waar hij in de oorlog heeft geslapen. De kamer hebben ze nog helemaal intact gelaten. Zelfs zijn schoenen staan nog netjes in de hoek van de kamer”

## Dag 4: Homs

“Vanmorgen ben ik vroeg wakker dus besluit alvast naar beneden te gaan. Nadat ik even bij het graf van oom Frans gezeten heb, sluit ik mij aan bij Claude, Caroline, Reyana en Cruzette die koffie en thee aan het drinken zijn. Reyana kan niet wachten om mij het klooster te laten zien, dus gaan we samen op pad met Cruzette of Claude als tolk. Het is weer indrukwekkend wat ik te zien krijg. De basisschool en middelbare school naast het klooster zijn nog steeds compleet verwoest, maar ook hier zijn mooie plannen om een nieuw centrum voor jongeren te bouwen. Helaas mogen officiële scholen niet gebouwd worden van de overheid, maar met een centrum voor jongeren wordt ook heel veel bereikt. Daarna is het weer tijd om te gaan om de Bab Sba'a school (Frans van der Lugt Centre) van de JRS te bezoeken. Claudette, de manager vliegt mijn vader in de armen van blijdschap en vertelt trots wat ze hier al hebben bereikt. Het is een kleurrijk geheel met eigen kerk en verschillende ruimtes waar workshops worden gegeven of huiswerk kan worden gemaakt. Ook hier worden kinderen na school of omdat ze daar behoefte aan hebben opgevangen om aan verschillende activiteiten mee te doen.

Na de rondleiding vraag ik Claudette of we een video mogen maken met de kinderen die er al zijn. Dat mag. Ze willen het liefst mij rondleiden maar we kiezen voor een van de klaslokalen. Iedereen mag zijn of haar naam vertellen en ze leren mij van een tot tien tellen in het Arabisch.”



Bab Sba'a school, Frans v. der Lugt Centre

Anne-Claire van der Lugt,



## DE ACTIE KERKBALANS GAAT WEER VAN START.

Beste parochianen,  
Zoals voorgaande jaren vraag ik weer uw aandacht voor de actie kerkbalans.



Als Padua gemeenschap merken we al een aantal jaren dat het groot onderhoud van onze gebouwen een steeds grotere last wordt. Om die reden zijn we in onze gemeenschap een discussie gestart over onze toekomst en onze gebouwen en hebben ons plan bij het parochiebestuur neergelegd. Voordat ons plan, al of niet in gewijzigde vorm, tot uitvoering komt, zal nog veel overleg met parochiebestuur en bisdom nodig zijn. Overleg wat tijd gaat vragen, terwijl de kosten blijven doorlopen. En nu trekken de hoge energiekosten ook nog eens een grote wissel op de begroting.

Voor het komend jaar is er noodgedwongen geen groot onderhoud gepland en desondanks laat de begroting 2023 een negatief resultaat zien van ca. 7000 Euro, grotendeels bepaald door de energiekosten. Om onze toekomst veilig te stellen hebben we ook in 2023 uw steun hard nodig. Ik nodig u dan ook van harte uit om Uw bijdrage te geven voor de actie kerkbalans 2023.

U kunt uw bijdragen storten op rekening NL96INGB0000940356 of NL08ABNA0418667160 t.n.v. RK par. H. Stefanus, locatie Antonius van Padua. Omdat wij een ANBI-status hebben, zijn uw donaties fiscaal gunstig aftrekbaar.

Martien Peters, penningmeester (06 10048004)



## CONCERTEN VOORJAAR 2023

Ook in het komende voorjaar zijn er weer een vijftal mooie concerten te verwachten in de Antonius van Paduakerk.

Programmainformatie over de afzonderlijke concerten volgt in de komende parochiebladen en op de web site van de kerk en de websites van de ensembles zelf. Wij konden in de agenda plaatsen:

- Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock: zaterdag 11 februari 2023
- Ned. Studenten kamerkoor: vrijdag 10 maart 2023
- Nijmeegs Kamerkoor: zondag 2 april 2023
- Mnemosyne met het traditionele Goede Vrijdagconcert: 7 april 2023
- Ned. Studenten Kamerorkest: dinsdag 18 april 2023



Allerzielenconcert Mnemosyne  
6 November 2022

Dit wordt een serie prachtige concerten. Hartelijk welkom, noteer de data alvast in uw agenda.

Jan Bulte

## HET KLEINE HERDERTJE KERSTVIERING VOOR KLEUTERS



Na twee jaar stilstand door corona komt er dit jaar weer een kerstviering voor kleuters. Op zaterdag 24 december van 16.00-16.30 uur vertelt herder Joshua over de vreemde dingen die er in de afgelopen weken zijn gebeurd: plotseling vulden de wegen zich met mensen, ezels en koffers, die allemaal op reis leken te zijn. Hij zag een ster, een nieuwe ster die hij nooit eerder had gezien, en die schijnt bij dag en bij nacht. En, misschien nog wel het vreemdste: vanochtend zijn er drie koningen aangekomen bij het stalletje om de hoek. Drie koningen? In een stal?! Daar wil de herder meer van weten.... Voor kinderen van ongeveer 3 tot 6. Mét een echt kindje Jezus. Komen jullie ook?

Liesbeth Jansen





## WEGEN MET ZEGEN

### VERSLAG VAN EEN PELGRIMSTOCHT

Rita van Benthem en Stuart Harris uit Elst waren één van de eersten die Wegen met Zegen uit hebben gewandeld. Wandelen doen ze iedere week. En het liefst pakken ze ieder week een andere grote wandeltocht. Zo kennen ze [Walk of Wisdom](#) en het [Pieterpad](#), tochten die hen ook goed bevielen.

Toen ze hoorden dat er bij hen in de buurt een pelgrimsroute gelanceerd werd, waren ze dan ook nieuwsgierig. Binnen de kortste keren hadden ze het [wandelboekje én het pelgrimsdagboek](#) bemachtigd. Nog voordat de tocht officieel geopend was, hadden zij de eerste route er al op zitten.

*We lopen altijd met z'n vieren, Ze zijn er altijd bij in gedachten*

Stuart: „Wandelen doen we allebei al sinds we kinderen zijn. En sinds een paar jaar doen we het ook wekelijks. Toen we hoorden dat er een nieuwe wandelroute door ons eigen dorp liep, wilden we meteen beginnen. We hebben hier al veel in de buurt gewandeld en waren vooral benieuwd of we nog nieuwe dingen zouden ontdekken.”

#### Verrast

En dat deden ze. Iets waar ze beiden verrast over waren, aangezien ze zoveel gewandeld hebben. Rita vertelt: „Je komt achter hele nieuwe wandelpaden die je zelf niet zou nemen, omdat ze er niet uitzien als gangbare wandelpaden. Daardoor kom je toch weer op nieuwe plekken.” De plek die ze het meest bijzonder vonden om te ontdekken? „De route tussen [Driel en Homoet](#). Dat waren wegen die we nog niet goed kenden en waar we dus nieuwe dingen ontdekten. Daarnaast heb je daar grote stukken groen én kom je achter nieuwe verhalen uit de regio. We hebben veel over de omgeving geleerd.”

Verder vertellen ze dat ze de route vooral bijzonder vonden om de kerken en kapellen waar ze in kwamen. „We zijn bij allemaal naar binnen geweest als dat kon. Ook om een kaarsje op te steken voor onze eerste partners.” Ze kijken elkaar aan en ver-

tellen dat ze elkaar door hun eerste partners hebben leren kennen. „Beiden hadden MS en zijn daaraan overleden.” De man van Rita, Rob, is in 2006 overleden en de vrouw van Stuart, Katja, in 2017. Daarvoor zaten ze samen in verpleeghuis Terzio in Elst. De plek waar Stuart en Rita bevriend raakten en raakvlakken vonden. Naast het wandelen, wat ze met zijn vieren deden toen het nog kon, gingen ze ook vaak naar theater.

#### ‘Ze lopen altijd mee’

Na het overlijden van Rob en Katja, die inmiddels naast elkaar begraven liggen, trokken Stuart en Rita meer naar elkaar toe. Rita hierover: „Vooraf toen corona uitbrak zijn we meer naar elkaar gaan uitkijken. We besloten dat we hier samen doorheen moesten komen. Om eenzaamheid tegen te gaan, besloot Stuart bij mij in te trekken. Dat voelde goed en vertrouwd.” Ze vult aan dat ze tijdens de pandemie zo’n 60 dagen achter elkaar gewandeld hebben. Om bezig te blijven en om in beweging te blijven. Toch trokken ze ook op andere vlakken naar elkaar toe.

„Dat gebeurde toen we delen van de route van Walk of Wisdom liepen. We waren al eens aan de tocht begonnen. Het is toevallig ook een spirituele tocht waarbij je een boekje kunt kopen waarin vragen staan. Door het plotselinge overlijden van Katja in 2017 heeft dat een tijd op de plank gelegen.

Toen we hem echter liepen, merkten we dat deze wandeling ons ontzettend hielp. Niet alleen met de verwerking van het verlies van onze partners, maar ook met het benoemen van de band die wij hadden en wat het was wat we voor elkaar voelden.” Rita en Stuart durven te zeggen dat wandelen de doorslag heeft gegeven in hun relatie. „In 2021 zijn we getrouwd, met onze kinderen als getuigen. Dat was erg bijzonder.”

Toen ze Wegen met Zegen liepen, voelde dat voor hen als een hommage aan Katja en Rob. Stuart: „We lopen altijd met zijn vieren. Ze lopen altijd met ons mee. Ze zijn altijd in onze gedachten.” De kaarsjes die ze konden opsteken in de kerken gaven daar een extra dimensie aan. Rita: „Natuurlijk ken je veel plekken al, en heb je veel kerken al gezien. De verhalen die echter worden verteld in het wan-

delboekje en de vragen die worden gesteld in het Pelgrimsdagboek, bieden een extra laag. Waar- door je toch anders naar de plekken kijkt en je de omgeving waar je woont ook meer gaat waarde- ren. Net als de plekken waar je een kaarsje kunt opsteken en ze zo toch meeneemt.”

Rita en Stuart hebben van alle kerken en alle kaarsjes foto's gemaakt en deze in hun pelgrims- boekje geplakt. Het is een mooie herinnering ge- worden aan Wegen met Zegen, maar vooral ook aan de plekken waar hun overleden partners weer even dichterbij voelden.

Margreet Sanders

## WEGEN MET ZEGEN VERTREK CEREMONIE

In de eerste helft van 2023 staan de Wegen-met-Zegen vertrekceremonies gepland op de zondagochtenden (8:30 – 9:00u) van 15 januari, 19 februari, 26 maart, 16 april, 21 mei en 18 juni.

Ook belangstellenden vanuit de Antonius van Padua gemeenschap zijn van harte uitgenodigd om de cere- monie bij te wonen. Heb je belangstelling meld je dan aan op de Wegen met Zegen website:

(<https://www.wegenmetzegen.nl/>). Deelname is gratis.

## DAG- EN PELGRIMSKAPEL

De dag- en pelgrimskapel is afgelopen maand opnieuw ingericht. Het Mariabeeld is verplaatst naar de stenen pilaar van de kapel en tegen de glazen wanden zijn een aantal kerkbanken geplaatst. Dit geeft de kapel een inti- mer karakter. Door het plaatsen van kerkbanken sluit het interieur van de kapel ook beter aan bij dat van de Antonius van Padua-kerk. U wordt van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de kapel voor een moment van bezinning en om een kaarsje te branden.

In het voorportaal van de kapel is links informatie te vinden, o.a. over activiteiten van Wegen-met-Zegen en van de Antonius van Padua geloofsgemeenschap. Rechts is een boekenkast te vinden. Neem gerust een kijkje, een boek meenemen of lenen mag. U mag ook boeken over spiritualiteit, religie, pelgrimeren en wandelen uit uw eigen bibliotheek en die u de moeite waard vindt om te delen, plaatsen in de boekenkast zodat ook anderen van deze boeken kunnen genieten.

Theo Brock



## HET VERHAAL VAN HET LOGO



## DANK JE WEL AVP VOOR DE GEWELDIGE ERWTENSOEPACTIE

Zondag 20 November 2022.....opnieuw een Zevenheuvelenloop in en rondom Nijmegen en traditiegetrouw worden in de loop van de ochtend de, door een heel stel parochianen van de Antonius van Paduakerk pannen met eigengemaakt erwtensoep, warmgemaakt. Er wordt een flinke kraam opgebouwd en de verkoop van kommetjes warme soep en hete koffie en thee kan beginnen. En dat allemaal voor een mooie opbrengst voor Stichting Straatmensen. Geweldig! Voorbijgangers, vaste klanten, hardlopers en toeschouwers steunen met hun aankoop ons maaltijdproject voor dak- en thuislozen in Nijmegen die 5 dagen in de week een maaltijd kunnen komen halen. Een bijzonder woord van dank aan de vele vrijwilligers vanuit de Antonius van Paduagemeenschap ondersteund door een paar helpers vanuit Straatmensen. Tot slot, samen met mijn dochter heb ik na het finishen genoten van de warme ontvangst. Op alle fronten wat ons betreft, weer een succesvolle erwtensoepactie!

Met een fantastische opbrengst: €1063,80!



Nanette Haze, voorzitter Straatmensen

## GESLAAGDE ERWTENSOEPACTIE

De erwtensoep actie 2022 zit er weer op. Er hebben 14 mensen gekookt en we hadden zo'n 90 liter soep, Het opwarmen ging voorspoedig net als de verkoop tot ..... het begon te regenen. Helaas hebben we daardoor niet alle soep per beker kunnen verkopen maar 2 pannen in z'n geheel verkocht waardoor

de opbrengst iets lager was. Toch hebben we een mooie opbrengst en kunnen we dit jaar €1063,80 overmaken naar Straatmensen. Wat minder dan 2019 maar meer dan 2015-2016 en 2017 en vergelijkbaar met 2018.

De kokers allen heel erg bedankt voor de aangeleverde soep en de helpers op zaterdag en zondag nogmaals bedankt voor al hun hulp.

We kunnen weer terugkijken op een mooie, geslaagde actie vanuit onze Antonius van Padua

Mieke Dahlhaus



Het glazen voorportaal was een welkome plek om op te warmen bij het licht van de vele kaarsen die door lopers en bezoekers werden aangestoken

# Antonius van Padua in beeld



## ANTONIUS OP VAKANTIE



### ANTONIUS IN NEVERS.

Voor katholieken is Nevers (Bourgondië, Frankrijk) bekend vanwege de laatste rustplaats van Bernadette, het meisje dat de maagd Maria mocht aanschouwen in Lourdes. Nevers heeft ook een hele mooie kathedraal met prachtige brandschilderde ramen. En, zoals in zoveel kerken in Frankrijk, zijn daar de beeltenissen te zien van Jeanne d' Arc, Theresia van Lisieux, de pastoor van Ars en Antonius van Padua. Jullie begrijpen dat ik - Anton van der Meer - daar een foto van moest maken.

### SACRED DANCE IN 2023



In het nieuwe jaar kunt u weer meedoen bij Sacred Dance.  
Op Vrijdagochtend 10.00-12.00u  
Data: 17-01, 24-02, 03-03, 17-03, 24-03, 07-04, 14-04.  
Graag opgeven bij Marij de Rooij  
tel: 0621526493 of  
marij\_de\_rooij@hotmail.com  
Bijdrage 84,00 euro,

## CONCERT BIJ DE BUREN

Kerstconcert 17 december  
15.00 uur  
Dominicuskerk Nijmegen  
Toegang 12 euro, reserveren:  
[info@vocescaelestes.nl](mailto:info@vocescaelestes.nl) of  
[www.karolus-magnus.nl](http://www.karolus-magnus.nl)



Gregoriaanse schola  
Karolus Magnus  
o.l.v. Stan Hollaardt  
en  
Vrouwenschola  
Voces Caelestes  
o.l.v.

Hanneke van der Grinten

Met prachtige gregoriaanse Advents- en Kerstgezangen helpen we u op weg door de duisternis naar het licht van Kerstmis, ook vindt de première plaats van twee nieuwe korte composities voor vrouwenschola en Althobo van de hand van Hanneke van der Grinten:  
**Illuminare Domine** en **Vox clamantis.**

Van harte aanbevolen!

## BEZINNINGSUUR



### IN ANTONIUS VAN PADUAKERK

Zaterdag 21 januari 2023 zal er om 17.00 u. een bezinnings-uur plaatsvinden. Voorin de kerk zullen er Taize liederen gezongen worden, afgewisseld met gedachtes en stiltes. Deelname is gratis, de hoed gaat rond, o.l.v.: Kyra Hoogzaad

## AGENDA



**Zo 11 dec. 10.00u**  
Derde zondag Advent  
Voorganger: Tjeu v.Knippenberg  
mmv Paduakoor  
**Zo 18 dec. 10.00u**  
Vierde zondag Advent  
Voorganger: Eduard Kimman-  
mmv de cantor  
**Za 24 dec. 22.00u**  
Nachtmis  
Voorganger: Tjeu van Knippen-  
berg mmv het Paduakoor  
**Zo 25 dec. 10.00u**  
Hoogfeest van Kerstmis  
Voorganger: Jesus Baena en Dick  
Akerboom mmv het Gregori-  
aans koor  
**Zo 1 jan. 10.00u**  
Nieuwjaarsdag  
Voorganger: Cecile Kuijpers  
mmv de cantor  
**Zo 8 jan. 10.00u**  
Nieuwjaarsreceptie  
Voorganger: Tjeu v.Knippenberg  
mmv.het Paduakoor  
**Zo 15 jan. 10.00u**  
Voorganger: Louis Sibbald  
mmv de cantor  
**Zo 22 jan. 10.00u**  
Dooptviering  
Voorganger Dick Akerboom  
mmv Larissakoor  
**Zo 29 jan. 10.00u**  
Voorganger: Liesbeth Jansen  
mmv het gregoriaans koor  
**Zo 5 feb. 10.00u**  
Voorganger: Theo Brock  
mmv de cantor  
**Zo 12 feb. 10.00u**  
Voorganger Tjeu v.Knippenberg  
mmv het Paduakoor  
**Zo 19 feb. 10.00u**  
Voorganger Cecile Kuijpers  
mmv de cantor

### Bezoekgroep

Info:  
Josette Lenders.  
[josette.lenders@gmail.com](mailto:josette.lenders@gmail.com)

