

Antonius Onderweg

Parochieblad van de Antonius van Paduakerk in Nijmegen-Oost

Jaargang 33 nummer 5, september 2021



Bij IEDER WIJ ONTSTAAT EEN ZIJ

We weten het allemaal, de wereld wordt geconfronteerd met humanitaire crises van enorme omvang, denk bijvoorbeeld aan Jemen, Tigray, Congo, Syrië, Libië. En er is natuurlijk de situatie in Afghanistan die in een rap tempo is verslechterd, waardoor mensen het land ontvluchten omdat ze hun leven niet zeker zijn. Alleen al in de 21^e eeuw zijn er wereldwijd meer dan 20 (burger) oorlogen: geweld, onderdrukking, miljoenen mensen op de vlucht, onschuldige burgers die de dupe zijn van hevige conflicten.

Het laat zien dat vrede niet vanzelfsprekend is, het vraagt een voortdurende aandacht. Dat geldt ook voor het dichtbije, want we leven in een tijd waarin nog steeds verharding in de samenleving optreedt, waarin nog steeds mensen onrecht wordt aangedaan en waarin mensen worden buitengesloten. Er is pas vrede wanneer aan iedereen recht wordt gedaan. Vrede sluit immers niet uit. Vrede is inclusief. Dat is ook het thema van de Vredesweek van dit jaar: Inclusief samenleven.

Iedereen kent waarschijnlijk wel het gevoel er soms niet helemaal bij te horen. Misschien omdat je een andere mening hebt, niet begrepen wordt, of omdat je niet aan dingen mee kunt doen of mee wilt doen. Maar sommige mensen ervaren er stelselmatig niet bij te horen door afkomst, herkomst, geloof, geaardheid, armoede, beperking. En dat leidt tot discriminatie, eenzaamheid, gebrek aan perspectief. Kortom, onrecht.

Er wordt pas echt recht gedaan wanneer er ruimte is om zonder oordeel naar de ander te kijken en ieder te aanvaarden, met aandacht voor diversiteit in de samenleving. Daarbij denken we vaak dat het alleen gaat om verdraagzaamheid maar het gaat verder dan dat; je moet je in de ander durven verplaatsen en elkaar echt willen begrijpen. Jezus is daarbij ons voorbeeld die door alle grenzen heen mensen wist aan te spreken op hun

*“En dus richten we onze blik niet op
wat ons scheidt
maar op wat vóór ons staat.”*

mens-zijn en hij deed dat in woorden die troosten, in gebaren die kracht geven, in vergeving die doet leven, in zien zonder te oordelen. Het is de basis voor een toekomst in vrede.

Hoorden we dat ook niet in het indrukwekkende gedicht van Amanda Gorman bij de inauguratie van President Biden? In haar beeldende voordracht van ‘The hill we climb’ stond daar een jonge, zwarte vrouw die doet wat ze zegt: de hoop uitstralen op een betere toekomst. Een visioen van vrede. Enkele regels uit haar gedicht zijn:

Lees verder op pagina 3

Colofon

Redactie

Beppie Peters, Henrike van Riel, Frans Blom
Website: Mieke Dahlhaus,
redactie@avpnijmegen.nl

Volgend nummer:

Kopij inleveren voor: 15 okt. 2021
Verschijningsdatum: 23 okt. 2021
Oplage: 500 exemplaren
Print: Janssen Repro, Nijmegen
Verspreiding Antonius Onderweg: Monique
Leclerq, 024-3237000/moonlekkie@gmail.com

Contact

Antonius van Paduakerk

Groesbeekseweg 96, 6524 DJ Nijmegen
024 - 3222388
secretariaat@avpnijmegen.nl
www.avpnijmegen.nl

Onderdeel van de Stefanusparochie

info@stefanus.nl / www.stefanus.nl

Bankgegevens

ING: NL96INGB0000940356
ABN AMRO: NL08ABNA0418667160
t.n.v. RK Parochie H. Stefanus
Locatie Antonius van Padua

Bereikbaarheid AvP

Clara ter Berg (coördinator): 06 49392730

Parochieadministratie / Secretariaat

Frans Blom, Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
secretariaat@avpnijmegen.nl

Voor uitvaarten afspreken:

06-49392730

Inhoud

- 1 Bij ieder *Wij* ontstaat een *Zij*, Cecile Kuijpers
- 3 Vanuit het locatieteam, Frans Blom
- 4 Gelezen, Lao Zi, Addy Groos
- 5 Infobulletin PAX over vredesweek 2021
- 6 Niet te geloven, Interview, Beppie Peters
- 8 Kunst in de kerk, Beppie Peters
- 8 Stichting GAST, Monique Leclerq
- 9 Blij met rugzakjes, Werkgroep Diaconie
- 9 Zingen is bidden voor twee, Addy Groos
- 10 Buurt aan Tafel, Corne van Iersel
- 12 Vrijwilligersdag, Clara ter Berg
- 14 Poppenspel, Evelien van Aller
- 14 Boek *Hij is ons tot voorbeeld*, Beppie Peters
- 15 Programma Vredesweek Nijmegen
- 16 Antonius in beeld

WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM?



*We are striving to forge our union with purpose
to compose a country committed to all cultures,
colors, characters, and conditions of man
And so we lift our gazes not to what stands between us
but what stands before us.
We close the divide because we know
to put our future first
we must first put our differences aside.
We lay down our arms
so we can reach out our arms to one another
We seek harm to none and harmony for all*

We willen bewust eenheid smeden
Een land vormen dat de cultuur, kleur, aard
en levenswijze van elke mens respecteert
En dus richten we onze blik niet op wat ons scheidt
maar op wat vóór ons staat
We dichten de kloof omdat we weten:
om de toekomst op de eerste plaats te zetten
moeten we eerst onze verschillen opzij zetten
We leggen onze wapens neer
zodat we onze armen naar elkaar kunnen uitstrekken
We streven ernaar niemand kwaad te doen
en willen eendracht voor iedereen



Als je iets voor de vrede wilt doen, zul je dus verschillen opzij moeten zetten evenals het denken in 'wij' en 'zij'. Want bij ieder 'wij' ontstaat een 'zij'. Het is ook een van de levensregels die Jezus ons geeft en waar het telkens op aankomt: wees wat je bent en wat God in je ziet, en durf je eigen behoeften soms ook aan de kant te zetten om de ander tot zijn recht te laten komen. Dan is het mogelijk om onze armen naar elkaar uit te strekken en aan eendracht te werken.

Bij vrede gaat het dus niet alleen om de tijd van vrede in tegenstelling tot de tijd van oorlog. Het gaat om werken aan het welbevinden van het dagelijks bestaan. Het gaat om de toekomst van de mens die in harmonie kan leven met de natuur, met zijn omgeving, met zichzelf en met

God. Vrede is een toestand die bereikt en vooral ook verdedigd moet worden. Laten we dit regelmatig in onze eigen stilte beschouwen. En vanuit die stilte elkaar de vrede wensen en Gods goedheid ontmoeten dankzij elkaar.

*“We leggen onze wapens neer
zodat we onze armen naar elkaar
kunnen uitstrekken.”*

Cecile Kuijpers

Vanuit het locatieteam

De zomer is een periode waarin traditioneel weinig vergaderd wordt. Dat geldt ook voor het locatieteam. Dus geen verslag van vergaderingen en bijeenkomsten deze keer. Toch gaat de uitwerking van de diverse plannen door en proberen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Een van de initiatieven aangekondigd in de vorige *Antonius Onderweg* was de samenwerking met het Pelgrimshuis.

De nieuwe pelgrimsroute *Wegen met Zegen* heeft als begin en eindpunt onze kerk en de plannen om daar een echt startpunt van te maken worden steeds concreter. Aan de rechterkant van de hoofdingang komt een pelgrimsdagkapel, met een toegang vanuit het kerkplein en afgescheiden van de rest van de kerk door een glazen wand aansluitend op het al aanwezige glazen voorportaal. Een aantal aanpassingen en verplaatsingen (bijvoorbeeld van de gedenkhoek en het Maria icoon) is noodzakelijk maar het belooft een mooie uitbreiding te worden. Meer details komen binnenkort, ook over de opening van de kapel en de welkomstceremonie. Zoals ook gezegd in de vorige *Antonius Onderweg* is het heel belangrijk dat ons kerkgebouw open staat voor allerlei gastvrije functies.

Aan de plannen voor de toekomst van de pastorie zoals uiteengezet in de vorige *Antonius Onderweg* wordt gewerkt. Als de toestemming van de gemeente binnen is hopen we aan de slag te kunnen gaan. Ook hier geldt, zodra we meer weten hoort u van ons. We zullen dat doen via mededelingen in de kerk, *Antonius Onderweg*, en ook in een parochiebijeenkomst in de kerk.

Namens het locatieteam
Frans Blom

Gelezen - LAO ZI

Van Frits Biesthorst kreeg ik een klein boekje te leen, dat geschreven is door zijn broer Ton, met de titel Lao Zi en ondertitel Daode Jing.

Frater Ton Biesthorst schrijft onder het pseudoniem: Teun Tjé. Het kleine boekje (10 x 10 cm) is gedrukt in 2000 en herdrukt in 2002.

In zijn voorwoord schrijft hij:

Het uit 300 vóór Christus daterende Chinese spreukenboek Daode Jing, het heilige Boek van Weg en kracht, is een indringend pleidooi voor beschaafde ongekunsteldheid. In de 9 maal 9 hoofdstukjes die het telt, roept de Oude Meester, Lao Zi, ons op de Weg te volgen. Deze noemt hij het grote Beeld, het Ene, Moeder en toevlucht voor allen.

Teun Tjé vergelijkt de hoofdstukken met stukken uit onze bijbel. In de vredesweek is dit hoofdstuk op zijn plaats:

Matteüs 26:52

“Toen zeide Jezus tot hem: keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.”

Teun Tjé geeft dit hoofdstukje nummer 30 de titel ‘Geweld’.

Wie een heerser bijstaat met de Weg, dwingt de wereld niet met wapenen. Zulke daden zouden hun terugslag hebben. Want waar legers verbleven hebben, groeien distels en doornen; na een oorlog volgen slechte jaren.

Een goed veldheer bereikt zijn resultaat en laat het daarbij. Hij waagt het niet met geweld te veroveren. Hij slaagt, maar is niet verwaand; hij slaagt maar praat niet; hij slaagt, maar pronkt niet; hij slaagt, omdat het niet anders gaat; hij slaagt, maar niet met geweld.

Addy Groos-van Gelder



“Toen zeide Jezus tot hem: keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.”

Matteüs 26:52



VREDESWEEK 2021

In Pax Vieren, een uitgave van PAX in verband met de Vredesweek 2021, vonden we onderstaand artikel.

Inclusief samenleven Wat doe jij in Vredesnaam?

In het thema van deze Vredesweek gaat het om het vermogen elke gedachte van uitsluiting ten aanzien van welk medemens ook, vroeg te herkennen en tegen te gaan. Uitsluiting begint sluipend met een wij-zij-denken en een 'wij zijn beter'. Daar waar je jezelf niet meer in de ander herkent, begint de ellende. Het ontwricht de samenleving, laat diepe wonden na en trekt een wissel op de toekomst. Allesbepalend is daarom hoe en waarmee jij jou mens- en wereldbeeld voedt.

De hartenkreet: 'nooit meer oorlog, nooit meer uitsluiting!' is anno 2021 geen loos verlangen. In mei 2020 leidde de gewelddadige arrestatie van een Afro-Amerikaanse man in Minneapolis ter plekke tot zijn dood. De schokkende tv-beelden gingen de wereld over en leidden tot een storm van protesten en demonstraties. George Floyd was het slachtoffer en de aanleiding, maar op heel veel plekken in de wereld klonk een breed gedragen protest van zwart en wit, van jong en oud tegen racisme en discriminatie. Ook in Nederland zijn er nog steeds veel mensen die dagelijks met racisme te maken hebben. Durven we op te staan, onze stem te laten horen? Durf ik nog te zeggen waar het op staat? Dat vereist moed want het kan heel lastig en spannend zijn om je uit te spreken en soms sta je dan alleen. Mensen zijn gelijkwaardig ongeacht afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur of geslacht. Als ik mijn geloof in die gelijkwaardigheid in de praktijk breng, krijgt solidariteit handen en voeten. Verantwoordelijkheid nemen voor inclusiviteit staat nooit op zichzelf. Immers, zonder het gevoel van verwondering wordt deze tot botte plicht. Zonder oprechte verbondenheid blijft zij zonder doel of actie. Zonder vertrouwen is ze te groot en maakt ze ons angstig. Ik kan de verantwoordelijkheid niet afschuiven. Het gaat om een verantwoordelijkheidsgevoel van binnenuit, dat tot aandachtig leven aanzet: door met vriendschap en compassie ruimhartig te investeren in verhoudingen die standhouden, duurzaam zijn. Door, soms tegen de verdrukking in, betrouwbaar te zijn. Door in verdrietige of teleurstellende situaties een verbindend geluid te laten horen. Door niet tegenover elkaar, maar naast elkaar te gaan staan.

In het boek 'Over muren heen, een hoopvolle briefwisseling', schrijven moslima Oumaima al Abdellaoui en rabbijn Lody van de Kamp elkaar over hun werelden. Wat hen verbindt, is de wil om elkaar en elkaars achtergrond beter te leren kennen. Om te laten zien dat denken en spreken in wij en zij, of het klakkeloos overnemen van stereotypingen ons niet verder brengt.

“Als ik in mijn geloof die gelijkwaardigheid in de praktijk breng, krijgt solidariteit handen en voeten.”

Beiden zoeken ze naar verbinding, maar schromen niet de scheidslijnen aan te geven. Hun brieven gaan over hun leefwereld en godsdienst, over Israël en Palestina, over feminisme en vreemdelingen, over successen en dieptepunten in hun leven. Lody schrijft in zijn laatste brief: 'Oumaima, jij en ik hebben samen een jaar lang door elkaars werelden gereisd. We leerden elkaar en elkaars culturen kennen in plaats van uitsluiten, respecteren in plaats van apart zetten. Laten wij en velen met ons op deze manier verder gaan.

Is er voor die nieuwe wereld al een plekje in mijn hart?

Jan Zwart

Bron: Pax Vieren, 2021



NIET TE GELOVEN, een bijzonder onderwijsaanbod van Juffrouw Femke

Interview met Femke Bosmans, door Beppie Peters

In Antonius Onderweg willen we als redactie ook onze oren te luisteren leggen in de buurt en melding maken van bijzondere buurtgenoten.

Een van onze buurtgenoten is de basisschool Klein Heyendaal en al meer dan 20 jaar staat daar voor de klas Juffrouw Femke Bosmans, leerkracht van groep 8.

In dit interview vertelt ze over haar bijzondere project voor de Bovenbouw van Basisscholen: *Niet te geloven – Bijbelverhalen voor kinderen*.

Hoe is dit project ontstaan?

Femke: Ik geef al meer dan 20 jaar les aan groep 8. In mijn werk ben ik altijd al op zoek naar nieuwe materialen voor de groep, om lessen leuker te maken en om te zorgen dat kinderen allemaal actief mee kunnen doen. Ik vind altijd veel bruikbaar materiaal van andere leerkrachten op internet. Vier jaar geleden besloot ik mijn eigen lessen, ideeën en materialen te delen met andere leerkrachten. Ik leerde een website bouwen en plaatste er mijn kennis, ideeën, werkbladen en meer. De website gaf ik de naam *Juffrouw Femke*, inspiratie voor de bovenbouw (www.juffrouwfemke.com).

Daar kwamen veel reacties op en er ontstonden leuke contacten met andere leerkrachten die mij voorzagen van veel tips en goede raad. Ook kwamen er verzoeken binnen om specifieke opdrachten te maken waar behoefte aan was.

Aanvankelijk was het nog een voor iedereen toegankelijke site, waar gratis alles van afgeplukt kon worden, maar op advies van internetcollega's die enthousiast waren over de kwaliteit van mijn aanbod is het uitgegroeid tot een officiële webwinkel, te meer daar in de grotere projecten veel tijd en ook geld was gaan zitten. Nu kan iedereen naast gratis werkbladen ook tegen een niet al te groot bedrag, PDF's downloaden met materialen, werkbladen en deze gaan gebruiken in eigen klas of voor eigen kind.

Hoe ontstond de site 'Niet te geloven'?

In mijn zoektocht naar waar behoefte aan is op het gebied van digitale leermiddelen, kwam ik uit bij mijn eigen interesse als kind voor de Bijbelverhalen van het Nieuwe en Oude Testament en mijn interesse in de kerk. Als leerkracht op Klein Heyendaal, een katholieke school, viel mij op dat veel kinderen niet veel wisten over de Bijbel. Ze vierden wel Kerstmis en Pasen, maar wisten vaak de verhalen erachter niet (precies). Ik vind het persoonlijk belangrijk dat kinderen opgroeien met (enige) kennis van Bijbelverhalen. Veel spreekwoorden, gezeg-

des, teksten uit liedjes, heel veel kunst en literatuur komen voort uit deze verhalen. Het is echt cultuurhistorie. Als we vrije dagen hadden, bijvoorbeeld Pasen, Hemelvaart of Pinksteren, en ik vroeg: "Wie weet waarom we vrij hebben?" dan konden weinig kinderen daarop een antwoord geven. Zo ontstond het idee een project te maken met de titel *Niet te geloven*. Want ik wilde niet iets maken voor leerkrachten, ouders en kinderen die gelovig zijn want die hebben die kennis al, maar juist voor die kinderen (ouders, leerkrachten) die niet gelovig zijn. Om ze te laten ervaren hoe leuk spannend en mooi deze verhalen zijn maar ook hoeveel lessen daarin zitten zelfs levenslessen over bijvoorbeeld: jaloers zijn, je klein voelen, liefde hebben voor een ander, je passie volgen, niet opgeven, oordelen. Allemaal dingen waar kinderen ook mee te maken krijgen.

Ik ben eerst begonnen de Bijbelverhalen om te zetten naar begrijpelijke taal voor kinderen en later zijn daar allerlei werkbladen bij gekomen, want als ik met zoiets bezig ben werken mijn hersenen meteen in de richting van lesmateriaal, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. En toen begon het vanzelf te stromen.



Beppie: Grappig dat je daarnaast ook al die werkbladen hebt ontwikkeld, want dat is niet iets dat ik ken uit mijn godsdienstonderwijstijd. Maar ze zorgen wel voor goede inprenting van informatie en verankering waar kinderen later een hoop plezier van kunnen hebben bij hun algemene ontwikkeling

Femke: Ja, het gaat er juist ook om dat je de kinderen weet te boeien in een vorm die hen aanspreekt. Denk maar aan het succes van *Jesus Christ Superstar* in de jaren zeventig en recentelijk het jaarlijkse grootste TV gebeuren van *The Passion*.

Als ik in mijn klas vroeg wat de kinderen van de Bijbel vinden was meestal het antwoord: Saai, niets aan. Maar als ik dan op het Digibord foto's liet zien van kunstwerken met thema's uit de Bijbel bijvoorbeeld de onthoofding van Johannes de Doper of de strijd van David en Goliath dan is dat meteen toch spannend.

De ideeën voor de werkbladen haal ik uit de inhoud van de verhalen en de woorden die gebruikt worden. Doordat ik al 20 jaar alle vakken geef weet ik meteen dat ik er een rekenles, taalles of aardrijkskundeles uit kan halen. Ook het vak Kunstbeschouwing leent zich er goed voor om kunstwerken met Bijbelse thema's onder hun aandacht te brengen.

Hoe lang geef jij deze lessen al op Klein Heyendaal en wat zijn de reacties van je collega's erop?

Femke: Ik gebruik Bijbelse verhalen in mijn lessen sinds ik een eigen klas heb en dat is sinds 2000. Mijn collega's vinden het OK en 2 oud-collega's die aangesloten zijn bij een geloofsgemeenschap heb ik om advies gevraagd. Zij vonden de inhoud en werkbladen prima en zeker niet in de sfeer van ziltjes winnen. Ook ouders reageren positief terwijl ik juist dacht dat sommige gelovige ouders het zouden afkeuren dat ik zo prozaïsch met deze stof omga bv. in de vorm van werkbladen. Zo lang duidelijk is dat iedereen de ruimte krijgt om er wel of niet iets mee te doen en te geloven of niet te geloven wat hij wil, kan ook ik er op mijn manier mee omgaan. Alleen al door te kijken naar hoe Jezus leefde, bijvoorbeeld naar de manier waarop hij niet (ver)oordeelend door het leven is gegaan, kun je zoveel waardevolle levenslessen leren. Daarover kun je zeker met kinderen uit groep 6-7-8 goed in gesprek gaan, zeker op een katholieke school. Maar er zijn ook collega's die bv. moeite hadden met het kruisbeeld dat boven de klasdeur hing en die kregen de vrijheid om het dan weg te halen. Bij mijn klas is het blijven hangen. Nu ik geen eigen klas meer heb weet ik niet of dat nog lang zo blijft maar ook dat is OK.

Beppie: Femke, Reuze bedankt voor dit interessante gesprek en de kennismaking met de mogelijkheden van de site *Niet te geloven*. Alle goeds met je mooie onderneming en je werk in de klas op Klein Heyendaal.

Het project *Niet te geloven* bestaat uit 12 lesmappen :

1. Schepping, 2. Adam en Eva, 3. De Ark van Noach, 4. Josef de dromer, 5. Mozes, 6. De tien plagen, 7. David en Goliath, 8. De geboorte van Jezus, 9. Johannes de Doper, 10. Jezus, 11. Passie en Pasen, 12. Hemelvaart en Pinksteren.

Naast deze basisbundel van 12 lesmappen, zijn er inmiddels drie lesmappen bijgekomen: 13. De Bijbel, 14. Abraham en Sara, 15. Jakob en Esau.

Femke blijft lessen toevoegen, totdat de inspiratie op is.



Meer informatie kun je vinden op:

- www.niettegeloven.nl
- www.juffrouwemke.com

De schepping woordzoeker

Zoek de woorden in de woordzoeker en streep ze door.
Welk woord staat er niet in? Teken dat onder de woordzoeker.

a	w	q	z	l	w	e	n	r	t	o	p	a	s
z	a	f	e	k	a	o	l	e	t	y	u	s	d
a	t	f	e	u	i	n	n	i	m	z	x	t	l
v	e	g	s	l	v	b	d	o	w	o	c	e	a
e	r	h	o	c	e	n	m	d	z	e	b	r	n
g	d	g	a	p	h	m	s	d	i	e	r	r	d
h	i	a	s	n	i	e	e	p	d	e	t	e	y
k	e	d	d	e	g	z	p	h	k	a	r	n	u
t	r	i	f	l	s	a	z	p	i	j	g	e	i
h	e	s	f	n	b	a	f	a	i	g	d	h	n
c	n	u	g	a	d	r	n	d	l	n	o	b	f
a	i	r	h	l	d	i	a	m	s	g	d	m	
n	s	g	i	p	g	e	d	m	f	b	h	n	i
i	t	n	e	r	e	i	d	l	h	c	u	l	s

aarde	maan
Adam	nacht
bomen	planten
dag	rustdag
Eva	schepping
God	sterren
hemel	watervieren
land	zee
landdieren	zon
luchtdieren	

www.niettegeloven.nl - Bijbelverhalen voor kinderen



De schepping oplossing rebussen

Los de rebussen op. Het zijn allemaal spreekwoorden met het woord God erin. Schrijf ook de betekenissen erbij.

1+ 1
n=v

⚽ +s
-b

💰
el=0

🕷️
-sp

fr+ ⚓ +
-e s=k

Leven als God in Frankrijk.
Een heel goed en fijn leven leiden zonder zorgen.

go+ 🐷
-a

w+ ⭐
s=a

tt= v

lf=ds

n=k

l+ 8 8
-ch

👤

Gods water over Gods akker laten lopen.
De dingen laten lopen zoals ze lopen, niet ingrijpen.

👤
h=g

🥚 +n
-e

👄
m=g
-n

🦋 +n
b=z

Goed in God zijn.
Alles geloven.

www.niettegeloven.nl - Bijbelverhalen voor kinderen



Voorbeelden van werkbladen



Het St. Josefbeeld

Het St. Josefbeeld stond aanvankelijk in de St. Josefkapel (de huidige doopkapel) waar ook een houten altaar stond, gemaakt door de firma Engels. Dit altaar is in 1947 afgebroken om plaats te maken voor een doopkapel met een stenen doopvont. De wanden van de doopkapel zijn toen beschilderd door Wim van Woerkom, een bekende Nijmeegse kunstenaar. Afgelopen jaar heeft Addy Groos deze schildering met engelengeduld hersteld.

Net als het H. Hartbeeld en het Antoniusbeeld is het St. Josefbeeld vervaardigd uit eikenhout door de Roermondse firma Jos Thissen in de jaren 1920-1921. Het is dus nu 100 jaar oud! Het Josefbeeld staat nu in de oostelijke zijbeuk.

Op 19 Maart is het Hoogfeest van Sint Josef als bruidegom van Maria. Hij wordt vereerd als patroon van de Kerk. Dit feest werd in Midden-Europa al in de negende eeuw op 19 maart gevierd. Waarschijnlijk is die datum gekozen vanwege het feest van Maria Boodschap een week later. 1 Mei is ook een naamdag van Josef maar dan Josef als arbeider, timmerman.

Hij is o.a de beschermheilige voor timmerlieden, arbeiders, begrafenisondernemers, stervenden (voor een goede dood), maagden, religieuze gemeenschappen, een huisgezin, voor de spoedige verkoop van een huis, tegen woningnood, verleiding en moeilijke situaties en patroonheilige voor België. Zo'n lange lijst met heel actuele onderwerpen is een mooie reden om een kaarsje bij hem aan te steken.

Paus Johannes XXIII (1958-1963) was een groot vereerder van Sint Josef. Hij nam Josef op in de eeuwenoude heiligenlijst van de Romeinse Canon, het eerste eucharistische gebed van het Romeins Missaal. Paus Franciscus werd op 19 Maart 2013, geïnaugureerd. Hij bepaalde dat de naam van Sint Josef ook moest worden ingevoegd in de eucharistische gebeden II, III, IV van het Romeins Missaal.



Het Josefbeeld staat nu in de oostelijke zijbeuk

GAST 
Geef Asielzoekers een Toevlucht

Het is U misschien al opgevallen dat een gezin met 3 kinderen zich bij onze gemeenschap heeft aangesloten. Zij zijn vluchtelingen uit Armenië en warmen zich in onze gastvrijheid. Binnenkort worden de 3 kinderen in onze kerk gedoopt tijdens of na de zondagsviering met het Paduakoor op zondag 10 oktober aanstaande. Zij leven onder moeilijke omstandigheden en worden opgevangen door de stichting GAST.

Wanneer u het Armeens gezin wilt ondersteunen kunt u het beste geld doneren aan Stichting Gast want deze stichting helpt hen met zorgpas, tandarts- en huisarts-hulp, medicijnen, luiers, etc.

Stichting Gast is voor ons een goede bekende, helaas missen ze nu al voor de tweede maal de inkomsten van de rommelmarkt maar ze blijven hun werk dapper voortzetten.

NL70 INGB 0008 5237 02 Stg.Gast,
t.a.v. Armeens gezin

Grote dank namens hen, Monique en Beppie

BLIJ MET RUGZAKJES

Over enkele weken liggen er, in ieder geval in de Maranathakerk en in onze kerk, weer rugzakjes klaar. U kent deze actie in oktober zo langzamerhand wel. U vult het rugzakje met de schoolspullen die op de flyer genoemd worden. Het is fijn als u het zakje precies vult met datgene wat op het lijstje staat. De rugzakjes worden nl. meestal uitgedeeld in een zaaltje of klas en dan is het mooi als ieder zakje ongeveer dezelfde inhoud heeft. En als u wat over heeft, leg het dan op de diaconietafel. Deze spullen stoppen we in een doos en geven dat apart aan de school.

In de gezinnen is meestal te weinig geld om zelf schoolspullen te kopen, dus de kinderen zijn heel blij als zij tot de uitverkorenen behoren die dit jaar een rugzakje krijgen met zo'n prachtige doos kleurpotloden of 5 nieuwe schriften.

Iedere zondag in oktober kunnen de gevulde rugzakjes weer ingeleverd worden. De laatste keer is zondag 31

oktober.

Hopelijk maken veel mensen ook dit jaar kinderen in Oost Europa heel blij met een rugzakje.

Werkgroep diaconie



Rugzakjesactie 2020

ZINGEN IS BIDDEN VOOR TWEE



Qui bene cantat bis orat



Zingen is bidden voor twee
H. Augustinus van Hippo

Vrede voor dit huis

Op 19 september begint de vredesweek. Het Paduakoor vraagt aan begin van de viering op die dag al zingend: "Vrede voor dit huis". Een lied waarvan de tekst is gemaakt voor het huis van God. Maar ook ons eigen huis kan 'met licht doorschienen muren' hebben. En het kan een rustplaats zijn voor degene die even een rustplaats zoeken, of Een huis gegrond op goed vertrouwen, waar je terecht kunt voor je verhaal. Vrede is niet overal normaal, maar onze vrede delen met anderen, zou een groot goed zijn!

Addy Groos-van Gelder

VREDE VOOR DIT HUIS

Vrede voor dit huis, met licht doorschienen Muren, beschutting voor de wingerd, de zwaluw bouwt haar nest.

Vrede voor dit huis, gegrond op goed vertrouwen.

De poort omrankt met wijsheid die in de morgen geurt.

*Vrede voor dit huis, een rustplaats langs de wegen
Voor wie met open handen om onderkomen vraagt.*

*Vrede voor dit huis, voor wie er wonen liefde,
Dat zij de zegen proeven van vruchten, brood en wijn.*

*Vrede voor dit huis, wanneer de nacht zal komen
Dat wij de warmte delen en God het licht behoedt.*

Buurt aan Tafel kijkt terug en vooruit

In onze AvP-gemeenschap zetten we de deuren graag open. Niet alleen in coronatijden vanwege de ventilatie, maar we doen dat al jaren. Met onze voedselpakketten-acties, met de rommelmarkt, door de tuin van het parochiehuis beschikbaar te stellen en ook letterlijk door de openstelling van de kerk op woensdagmiddagen.

Ook met Buurt aan Tafel zetten we onze deuren voor anderen open. Gelukkig wordt dat gewaardeerd! Dat ervaren we door de sfeer tijdens onze maaltijden en doordat we zoveel trouwe gasten hebben, die al vanaf het begin steeds weer terugkomen. In de coronaperiode hebben we de maaltijden een tijdje gestopt en juist toen ervoeren we steun door wat gasten hebben gedoneerd aan onze kooksters.

We hebben de coronatijd tot nu toe glansrijk overleefd en gaan weer met plezier een nieuw jaar tegemoet. Het wordt een jaar waarin Nijmegen - net als in ons eerste jaar - weer onderdak biedt aan vluchtelingen in Heumensoord. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dat voor ons betekent. In het eerste jaar hebben we de mensen van Heumensoord steeds welkom geheten bij onze maaltijden. Ook dit jaar willen wij graag onze bijdrage leveren aan het zijn van een gastvrije stad en een gastvrije kerk.



Afhaaldag in Coronatijd bij Buurt aan tafel

We willen graag (nieuwe) vrijwilligers ondersteunen die vanuit Wij'deWereld activiteiten willen ondernemen ten behoeve van vluchtelingen. Dat kan door hen mee te nemen naar Buurt aan Tafel, maar ook door het verzamelen van spullen of het organiseren van andere activiteiten.

We zijn gelukkig met onze gasten en met een onverminderd enthousiaste groep vrijwilligers. Goed nieuws is dat een aantal van onze kooksters in de afgelopen jaren alsnog een verblijfsvergunning heeft gekregen. Ook vanwege een aantal verhuizingen hebben we daarom nu zelfs wat weinig kooksters. Onze huidige kooksters kunnen daardoor extra vaak koken (des te beter voor hen!), maar we gaan de groep in de komende maanden wel uitbreiden.

Vind u het leuk om ons gezellige vrijwilligersteam te versterken, stuur een mailtje naar; buurtaantafel@wij-dewereld.nl.

Kortom: we willen de gezelligheid van de afgelopen jaren behouden en gaan daarnaast in de komende tijd een aantal nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen tegemoet. Jullie zijn van harte welkom!

Vanaf oktober gaan we weer van start.

Elke 1^e en 3^e dinsdag.

U kunt kiezen voor afhalen of samen eten.

U kunt zich aanmelden via de website

www.wij-dewereld.nl

Wilt u ook vooraf aan elke maaltijd bericht ontvangen stuur dan een mail aan

buurtaantafel@wij-dewereld.nl.

Wij zetten u dan op de lijst.

In alle gevallen van harte welkom!
Louise Fontein en Corné van Iersel



Samen eten bij Buurt aan Tafel in de pré-coronatijd



Menukaart Buurt aan Tafel



Afhaaldag Buurt en Tafel, 20-10-2020



Toetje gemaakt door kookster Nasrin

Mensen gevraagd....

Mensen gevraagd om de vrede te leren waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.

Mensen gevraagd die de wegen markeren waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden en om tegen de waanzin de straat op te gaan.

Mensen gevraagd om de tekens te duiden, die alleen moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om de nek uit te steken voor een andere tijd en een nieuwe moraal. Mensen om ijzer met handen te breken ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen verontrust door een wapen dat niemand ontziet.

Mensen die helder de waarheid beseffen dat wie mikt op de ander zichzelf ook beschiet.

Mensen gevraagd die in naam van de vrede voor behoud van de aarde en al wat daar leeft, wapens het liefst tot ploeg willen smeden, voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
dringend mensen gevraagd,
mensen te midden van mensen gevraagd.

Coert Poort



VRIJWILLIGERSDAG

Vorig jaar kon het niet doorgaan, afgelopen juni was nog te vroeg. Maar op zondag 5 september waren we weer bij elkaar om te vieren en te danken. Dankbaar om zoveel fantastische mensen die samenwerken om Antonius goed te laten gedijen. Ons samenzijn vieren met aandacht, mooi weer en een heerlijke lunch. De bloemen die door alle verschillende groepen naar voren werden gebracht vormden samen een grote, kleurrijke bos. Die ging naar Peter Roumen die al enige tijd een mindere gezondheid heeft. Wat waren we blij dat hij er toevallig deze zondag weer even bij kon zijn!

Lees verder op pagina 13



Cecile had in haar toespraak oog voor de problemen van de afgelopen tijd en de mooie manier waarop alles weer opgepakt is. De toekomst heeft veel in zich met meer samenwerking en nieuwe initiatieven. De pelgrimskapel is er daar één van. Ook op diaconiegebied zal er nog meer samen gewerkt worden. Genoeg perspectief om de handen weer ineen te slaan. De toast daarna was een feestelijk Antoniusmoment!

We hebben elkaar weer goed kunnen ontmoeten; het zonnetje scheen en wat waren we met velen!

Dank aan iedereen voor zijn/haar inzet voor onze Antonius. Op zo'n groep mensen kun je alleen maar heel trots zijn.

Clara



'DE KLEINE PRINS' - POPPENTHEATER

In deze *Antonius Onderweg* brengen we graag een poppentheaterstuk onder de aandacht waar Evelien van Aller, een van de mensen uit onze gemeenschap, aan meewerkt

Er is veel talent in AvP !



Poppentheatergroep 'Galacteia' treedt op met

"De Kleine Prins"

Ken je het gedroomde jongetje uit het verhaal van Antoine de Saint Exupéry? Eigenlijk een **sprookje speciaal voor onze tijd**. Wie zou hem niet willen leren kennen?

zo vol vertrouwen

zuiver en altijd verwonderd

sterk in zijn eenvoud en onschuld

wetend wat belangrijk is

echt en vriendschappelijk

en daarbij: ernstig en vasthoudend.

Als een geschenk uit een andere wereld is hij op aarde neergevallen. Een liefvallig drama ontvouwt zich midden in de woestijn.

Datum en locatie: zaterdag 16 oktober om 16 uur, Duitslandstraat 4, Lent (Woongemeenschap Eikpunt).

Voor vragen kan je mailen naar:

Evelien van Aller, evanaller@hetnet.nl

Onkostenvergoeding: € 7 per persoon.

Geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar.

BOEK *Hij is ons tot voorbeeld*



Het gaat goed met de verkoop van het boek *Hij is ons tot voorbeeld*.

Het mooie boek dat uitgegeven is ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Jan Zuiker.

Er zijn inmiddels 67 exemplaren van de 100 verkocht.

Mocht U het nog willen aanschaffen of cadeau willen geven wacht dan niet te lang.

Het wordt verkocht elke zondag na de viering en tijdens de kerkopenstelling op woensdag 15, 22 en 29 september. Prijs 10,00 euro





VREDESWEEK in Nijmegen

Vrede lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Er is aandacht en inzet nodig om vrede te houden, te verbeteren, te stimuleren. Om die aandacht en inzet te stimuleren zijn er jaarlijkse vredesweken in de derde week van september. De eerste vredesweek werd in 1967 georganiseerd vanuit kerken, daarna door Pax Christi en nu door de landelijke organisatie PAX. Deze vraagt een stedelijke groep om een vredesambassade te maken en vredesambassadeurs aan te stellen. In Nijmegen doet de Raad van Levensbeschouwing en Religie dat (waarvan Tobias van Elferen lid is).

Hieronder een greep uit het Programma:

Zondag 19 september 2021

Opening van de Vredesweek

13.00 uur: De Vredesvlam wordt ontstoken bij het Titus Brandsma Memorial op het Keizer Karelplein. Dan volgt de 'Walk of Peace' naar Bibliotheek Gelderland Zuid. Onderweg, en bij de aankomst bij de bibliotheek wordt er om de beurt opgetreden door het Colourful City koor en door Kladderadatsch.

14.00 uur: In Bibliotheek Gelderland Zuid wordt de Vredesweek geopend door de dagvoorzitter, Tobias van Elferen en Vredesambassadrice Storay Ahmadi. Daarna zal burgemeester Bruls een gesprek hebben met Storay, en de Compassiepluim uitreiken aan een organisatie of groep en aan een persoon, vanwege hun bijzondere bijdragen aan Nijmegen als Stad van Compassie.

Maandag 20 september 2021

Vanaf 18.00 uur: Vredesmaaltijd in het Huis van Compassie. Het nieuwe adres is: Vlietstraat 20b.

Dinsdag 21 september 2021

Van 14.00 uur tot 16.00 uur: Vredesdialoog met Mariella Polman, Theo van Driel, Ben Loth en Storay Ahmadi, in 'De Haard', Groenestraat 170. De Haard is ook dit jaar weer de Ambassade van de Vrede.

Woensdag 22 september 2021

Tussen 12.00-13.30 uur kan er in de Wijkfabriek, Koninginnelaan 1, geluisterd worden naar mooie teksten en verhalen over vrede tijdens het eten van een gratis kop soep. In samenwerking met Dar al Yasmin.

Donderdag 23 september 2021

's Middags om 14.00 uur rondleiding door de synagoge aan de Nonnenstraat 19-21. De Joodse gemeenschap viert vandaag Loofhuttenfeest. We horen wat dit feest voor hen betekent. De Raad van Kerken organiseert en bekostigt het bezoek.

Vrijdag 24 september 2021

Van 14.00 tot 16.00 uur is er een vredesdialoog rond het thema 'inclusief samenleven', in de Wijkfabriek aan de Koninginnelaan 1. Met Ben Loth en Storay Ahmadi.

Zondag 26 september 2021

Van 14.00 tot 16.00 uur is er een rondleiding door het Centrum van Nijmegen. De 85 jarige gids Gijs Hoogboom zal ons rondleiden langs verschillende vredesmonumenten. In een gezellig café zullen we de Vredesweek afsluiten.



Van de Stichting KUS (**K**Unst van **S**amenleven) is tijdens de gehele Vredesweek een tentoonstelling te zien van werken over persoonlijke Vrede en Vrijheid. In de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.

Antonius van Padua in beeld



Openstelling Kerkgebouw

Voor een kaarsje, gesprekje of rondgang door het gebouw is de kerk opengesteld op woensdagmiddagen van 14.00 - 16.00 uur.

In de maand september: woensdag 15, 22, en 29 september, dit is tevens de laatste openstelling van dit jaar.

Daarna winterstop tot maart.



Bezoekgroep

Heeft iemand bij u in de buurt, / straat behoefte aan een gesprekje of bezoekje?

Meld het bij de bezoekgroep

Josette Lenders:

Josette.lenders@gmail.com

Buurt aanTafel

Dinsdag 5 oktober 2021

Dinsdag 19 oktober 2021

Afhalen tussen 17.00 en 18.15u.

Mee-eten : 18.30 - 19.30u.

Info: www.wij-dewereld.nl

In Beeld

Op deze plek plaatsen we voortaan een foto uit de fotoserie met beelden van **Antonius van Padua**. De serie is terug te vinden op de website: www.avpnijmegen.nl/agenda en actualiteit/parochiefoto's.



Deze foto is gemaakt op 11 juli 2009. Dit beeld staat in de Nicolaaskerk in Hérémence in Wallis, Zwitserland. Een kerk die van buiten meer op een futuristische flat lijkt dan op een kerk, maar van binnen, mede door zijn aparte lichtval, een bezoek de moeite waard maakt.

Agenda

Let op: Zondag 26 september, géén viering in de AvP, afsluiting Vredesweek in de Dominicuskerk, 10:30u
Adres: Professor Molkenboerstraat 7

Zondag 12 september, 10.00u

Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. Gregoriaans Koor

Zondag 19 september 10.00u
Opening Vredesweek, viering samen met Effata, in Antonius van Paduakerk

Voorganger: Cecile Kuijpers
m.m.v. Paduakoor

Zondag 26 september, géén viering in de AvP, afsluiting Vredesweek, in De Dominicuskerk om 10:30u

Zondag 3 oktober, 10.00u

Voorganger: Theo Brock
m.m.v. Larissa

Zondag 10 oktober, 10.00u

Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. Paduakoor

Zondag 17 oktober, 10.00u

Voorganger: Liesbeth Jansen
m.m.v. de cantor

Zondag 24 oktober, 10.00u.

Voorganger: Louis Sibbald
m.m.v. cantor

Ons leven doet ertoe.

Deze dag doet ertoe.

Dit moment doet ertoe.

Wees zichtbaar, vertel van je droom en beken kleur

Open de deur naar vrede en vrijheid voor iedereen

Jan Zwart

Bron: PAX Vieringen (Vredesweek 2021)