

Antonius van Padua 9 mei 2021

+ Welkom in deze viering van de zesde zondag na Pasen die we begonnen met het Latijnse lied *Ubi caritas et amor, ibi Deus est*. Zeven woorden, eenvoudig gerangschikt als samenvatting van een visie op het leven. In het Nederlands maar zes woorden *Waar liefde is, daar is God*. Het gaat om de kern van de boodschap van Jezus zoals we die straks, gelukkigerwijze op moederdag, weer lezen in het evangelie volgens Johannes: liefde. Het lied gebruikt er twee woorden voor, caritas en amor. Ook in de oorspronkelijk Griekse tekst van het evangelie zijn die twee woorden voor liefde aanwezig: agape en eros. Amor/eros is het vuur vanbinnen, caritas/agape is de beweging naar buiten. Ze horen bij elkaar in dat ene woord 'liefde'. Ze zeggen dat liefde bezieling is en toewijding, vlam en uitstraling. *Ubi caritas et amor, ibi Deus est*. Deze zin kan het motto zijn van elk gebed dat we uitspreken, van elke handeling die we verrichten, van elk cadeau dat we ontvangen. Om steeds opnieuw voor dat cadeau open te raken, bidden we om ontferming.

Heer ontferm U *Loflied*

Gebed

Laat ons bidden met Franciscus van Assisi: Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede: Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar verdeeldheid heerst, vergiffenis aan wie zwak zijn; laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt; laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Amen

Handelingen 10:25-26,34-35,44-48 Johannes 15:9-17

Overweging

Er bestaat een legende die vertelt over een jonge koning die na de dood van zijn vader over zijn land gaat regeren. Omdat hij dat goed wil doen en een leergierige jongen is, vraagt hij aan de wijzen van zijn land: 'breng alles bij elkaar wat de moeite waard is om te weten'. De wijzen gaan aan het werk en na veertig jaar presenteren ze hun levensinzichten in duizend boeken. De koning is intussen 60 geworden en vraagt de wijzen het belangrijkste eruit te halen omdat hij al die boeken niet meer lezen kan. Na tien jaar hadden de geleerden hun inzichten in honderd banden samengevat. De koning zei: 'dat is nog te veel; ik ben zeventig en kan toch niet meer honderd boeken bestuderen. Schrijf alleen het allerbelangrijkste op'. De geleerden gingen weer aan het werk en vatten alles in één boek samen. Daarmee gingen ze naar de koning. Maar die lag al op sterven en wilde alleen nog maar het belangrijkste uit hun werk horen. Toen resumeerden ze het belangrijkste in één zin: 'De mensen leven, zoeken het

geluk, lijden en sterven; wat belangrijk is en overleeft, is de liefde die ontvangen wordt en gegeven.

Dit verhaal kwam bij me op toen ik me realiseerde dat in korte tijd drie belangrijke mensen uit onze Antonius gemeenschap zijn overleden Tom Asberg, Miep van Kesteren en Fiet van de Venne. In de liturgie rondom hun lichaam en in het afscheid op het kerkplein kwam hun leven in flitsen naar voren. Pogingen om in woord en symbool uit te drukken wie zij waren, wat zij deden, hoe zij leefden. Wie kon, was aanwezig om met hun geliefden afscheid te nemen en stil te staan bij het leven van Tom en Miep en Fiet, maar ook bij het eigen leven. Aan degenen om wie wij rouwen worden wij opnieuw bewust van onze eigen sterfelijkheid. Het is niet gek dat dan de vraag opkomt: wat blijft over van datgene wat wij gedroomd en bereikt hebben? Wat blijft als wij zelf afscheid moeten nemen van dit leven? Het antwoord in het koningsverhaal luidde: de liefde die ontvangen wordt en gegeven.

Dat antwoord staat ook in het evangelie van vandaag: de liefde is het belangrijkste en het meest bestendig. Dat zeggen ook de gedachtenisprentjes van degenen die ons door de dood zijn ontvallen. Wat zij deden krijgt kleur door de liefde. Alles wat zonder liefde is gedaan, wordt vaal en verdampt. Zonder liefde verandert inzicht in sluwheid. Zonder liefde maakt bezit gierig. Zonder liefde wordt geloof fanatiek. Waar amor en caritas elkaar raken ontstaat een bezielde leven, vol van geest.

In de eerste lezing geeft Petrus daar een fantastisch voorbeeld van. De geest van liefde werkt. De liefde van God die door Zijn Geest op ons neerdaalt, slecht grenzen waarvan wij dachten dat ze voor eeuwig scheiding hadden aangebracht. Petrus staat tussen twee groepen: gelovigen en heidenen. Ook die heidenen blijken kinderen van Gods liefde. Petrus zegt: 'Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden die juist als wij de heilige Geest hebben ontvangen?' Petrus kijkt met liefde naar mensen. Liefde is sterker dan de muren die wij tussen elkaar optrekken.

Ubi caritas et amor - 'De mensen leven, zoeken het geluk, lijden en sterven; wat belangrijk is en overleeft, is de liefde die ontvangen wordt en gegeven.

Voorbede

Laat ons bidden voor een open klimaat tussen verschillende groepen:

Tussen christenen en moslims, tussen zwarte en blanke mensen,

Tussen mensen van verschillende seksuele voorkeur,

Tussen verschillende locaties van een parochie.

Laat ons bidden

Laat ons bidden voor wie gekwetst zijn in de liefde,

Voor hen die misbruikt werden door wie zij vertrouwden,

Dat ze de hoop niet verliezen en opnieuw kunnen beginnen.

Laat ons bidden

Laat ons bidden voor moeders en oma's,

Dat ze, hoe dan ook, in de liefde blijven.

Dat ze in staat zijn te geven en te ontvangen.

Laat ons bidden

Bidden we voor wie vaak liefdeloos behandeld worden,

Vluchtelingen, daklozen, kindsoldaten.

Dat ze bondgenootschap vinden met minder kwetsbaren.

Laat ons bidden