

10-10-2021

Lieve familie Avagyan, jullie die met hen zijn meegekomen en Antonianen: wees welkom in deze viering waarin een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt: de doop van Marina, Arevik en Daniël. Jullie drieën vieren met je moeder al langere tijd mee in de liturgie op zondag die wij vandaag openen met het bezingen van de aanwezigheid van onze Heer – ‘in alles diep verscholen, in al wat leeft en zich ontvouwt – maar in de mensen wilt Gij wonen met hart en ziel aan ons getrouwd.’ Vandaag gaan Marina en Arevik (en namens Daniël zijn moeder Anna) dit geloof publiek uitdrukken en daarin zullen zij gedoopt worden. Ze zullen op een nieuwe manier deel uitmaken van de gemeenschap van gelovigen. Het zou mooi zijn als ieder van ons die gedoopt is, zich opnieuw afvraagt wat dat betekent voor het persoonlijk leven in de grote mensenfamilie. Laten we daartoe een moment stil zijn – om daarna die stilte te laten doorklinken in ‘Kyrie eleison’.

Kyrie *Lofzang*

Gebed

Gij die aanwezig zijt, hier en in ons dagelijks leven. Zegen ons met de gave van wijsheid. Opdat wij zien wat waar is en doen wat goed is. Dat vragen wij U door hem die U hebt gezonden om U te laten kennen als de Levende die onder ons is. Amen

Wijsheid 7:7-11 *Marcus 10:17-27*

Doopviering

1. Inleiding

In de lezingen die wij zojuist hoorden komen belangrijke dingen naar voren die horen bij het leven van gedoopte mensen. De eerste lezing (Wijsheid 7:7-11) bezingt wijsheid als een gave die meer waard is dan rijkdom, schoonheid en gezondheid. In de tweede lezing is er in de buurt van Jezus een jongen die duidelijk bezig is met de vraag naar wijsheid in het leven. 'wat moet ik doen om eeuwig leven te verwerven?' – wat moet ik doen om werkelijk wijs te worden? Het antwoord van Jezus is 'laat al je aardse rijkdom achter je en volg mij'. De navolging van Christus, dat is de wijsheid waarin wij gedoopt zijn en waarin Marina, Arevik en Daniël gedoopt worden. Ik nodig jullie, dopelingen, met Anna, Monique, René, Beppie en Alina uit naar voren te komen.

2. Vraag naar naam en motivatie van de dopelingen

Hoe is je naam?

Wil je gedoopt worden?

Waarom wil je gedoopt worden?

3. Vraag aan peter en meter

Peter en meter, jullie vertegenwoordigen de brede kring van mensen die het pad van jullie petekinderen kruisen. Jullie willen proberen bij te dragen aan hun levensgeluk.

Peter: René, wil je een steun zijn voor Marina – voor Arevik – voor Daniël?

Meter: Monique wil je een steun zijn voor Marina – voor Arevik – voor Daniël?

(Peter en meter met uitgestrekte hand boven het hoofd van de dopelingen: ja, dat beloven wij).

4. Lied door Paduakoor

Kun jij soms ook zo verlangen naar een plekje voor jezelf,
Waar men jou echt wil ontmoeten en de buitenkant niet telt?
Waar de mensen sterk verschillen van elkaar, van jou, van mij,
Maar er enkel naar verlangen samen en zichzelf te zijn.

Kun jij soms ook zo verlangen naar een wereld als een thuis,
Als een herberg voor de mensen, heel ver weg of dicht bij huis?
Voor de mensen van de wereld, mannen, vrouwen, wit of zwart.
Voor de groten, voor de kleinen, heel gewoon of heel apart.
Is er voor die nieuwe wereld al een plekje in mijn hart?

5. Doop met water

Marina, - Averik - Daniël

Ik doop jou in de naam van de Vader die heeft gezegd Ik zal er zijn

In de naam van Jezus die ons leerde: heb de ander lief zoals jezelf

In de naam van de Heilige Geest die ons helpt het aanschijn van de aarde te vernieuwen.

6. Zalving met chrisma

Ik zalf je met heilige olie. Ik teken je met het kruis van Jezus Christus. Draag zijn naam met ere en leef in zijn geest.

7. Ontsteken van doopkaarsen aan de Paaskaars

Marina - Averik - Daniël

Dat je mag uitgroeien tot een aanstekelijk mens, een vonk van Gods liefde.

8. Zegening van kruisjes

Ik zegen deze kruisjes – draag ze met vreugde. Ze geven te denken aan Jezus' dood en verrijzenis – draag ze als teken van bevrijding.

Voorbede

God, wij bidden U voor Marina, Arevik en Daniël

dat zij mogen groeien in het geloof dat vandaag door en met hen is uitgesproken. *Laat ons zingend bidden*

Wij bidden voor onze geloofsgemeenschap

dat zij versterkt wordt in haar geloof en in haar zorg om het goede te doen voor mensen en groepen die kwetsbaar zijn.

Laat ons zingend bidden

God, geef ons de kracht om over de grenzen van volken en culturen heen te blijven geloven in de komst van Uw koninkrijk.

Laat ons zingend bidden